

DE SCHUDZEEF

DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP

Nummer 3, Mei 2019



Deze maand in De Schudzeef o.a.:

- *Verslag herdenking*
- *Pinksterfeesten*
- *Verhaal Hendrik Nienhuis*

Colofon

Redactie

Gerard Suelmann	tel: 852109	Voorzitter
Ingrid de Graaf	tel: 401281	Penningmeester
Marieke Bos	tel: 402353	Secretaris
Carina Dijkstra		Redactie
Henderika van der Veen	tel: 402402	Redactie

Kopieerwerk

Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt en Kees Mollema.

Eerstvolgende verschijningsdatum is 26 Juli 2019

Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 17 Juli 2019

Kopij

Kopij voor De Schudzeef dient bij voorkeur per mail als JPG, TIF of DOC bestand aangeleverd te worden. E-mailadres: **schudzeef@gmail.com**

Inleveradres kopij: Ingrid de Graaf, Visserstraat 8, Zoutkamp
Marieke Bos, Dorpsplein 4, Zoutkamp
Gerard Suelmann, Churchillweg 40, Zoutkamp
Henderika van der Veen, Margrietstraat 7, Zoutkamp

Bankrelatie

Rekeningnummer NL63 RABO 0335 2131 70, Rabobank Noord-West Groningen.

Advertentietarieven per 1 januari 2019:

Eenmalig 1/1 A4	€ 30,00	6 x per jaar 1/1 A4	€ 168,00
Eenmalig ½ A4	€ 17,00	6 x per jaar ½ A4	€ 84,00
Eenmalig ¼ A4	€ 9,00	6 x per jaar ¼ A4	€ 42,00

Afmetingen advertenties:

¼ A4	h: 13,5 cm x b: 8,5 cm STAAND
½ A4	h: 13,5 cm x b: 17,5 cm LIGGEND

Aanpassingen in advertenties door de redactie op uw verzoek toegepast zullen vanaf heden in rekening worden gebracht. De kosten hiervoor bedragen € 7,50.

Wilt u ook op de mailinglist van De Schudzeef?

Stuur dan een e-mail naar schudzeef@gmail.com met als onderwerp mailinglist.

U ontvangt dan een paar dagen voor de kopijdatum een e-mail wanneer de kopij binnen dient te zijn en wanneer De Schudzeef ook alweer uitkomt.

Woont u elders en wilt u graag De Schudzeef per post ontvangen? Tegen de vergoeding van de portokosten (€ 15,- per jaar) sturen we u de Schudzeef toe (binnen NL).

Agenda

07 juni	Pinkstervoetbal	VV Zeester
07juni t/m 10 juni	Pinksterfeesten zie elders de advertenties in de Schudzeef	
21 juni	BB toernooi dames	VV Zeester
22 juni	BB toernooi heren	VV Zeester
28 juni	Matinee Roakeldais St. welzijn ouderen	Roakeldais
14 aug	Dagtocht St. welzijn ouderen	
20 aug t/m 23 aug	Kinderspelweek	Sportpark toercamp
05 en 06 sep	Stratenvolleybal	VV Zeester

Nieuws vanuit VV Zeester

Afsluiting met de jeugd

Op 1 juni, 's middags van 13.00 – 15.00 uur, willen wij graag samen met alle jeugd van VV Zeester het seizoen afsluiten. Wij willen graag een zeskamp organiseren. Wij rekenen op jullie komst en hebben heel wat moois voor jullie in petto.

Stratenvolleybal

Ook dit jaar vindt er weer een stratenvolleybaltoernooi plaats op het voetbalveld bij VV Zeester, maar niet zoals u gewend bent in juni, maar op 5 en 6 september 2019. Meer informatie hierover volgt later.

Pinkstervoetbal

Op vrijdag 7 juni vindt ons jaarlijkse Pinkstervoetbal plaats. Zowel de dames als de heren zullen deze avond hun 'talenten' laten zien. De aftrap zal verzorgd worden door de Garnalenkoningin. We hopen dat u bij dit gezellige evenement aanwezig bent. Aftrap van de dames 19.00 uur, gevolgd door de heren om 20.00 uur. Na afloop muziek, een drankje en veel gezelligheid.

BB-toernooi

Op vrijdag 21 juni vindt ons jaarlijkse damestoernooi weer plaats. Acht ploegen uit de omgeving zullen strijden om de beker en de eer. De dames starten om 18.45 uur. Een dag later, zaterdag 22 juni, zullen de heren van VV Zeester en vele andere teams strijden om de titel. Deze dag zal om 10.30 uur starten. Na afloop van beide toernooien muziek, een hapje en drankje en heel veel gezelligheid.

Graag zien wij u allen op bovengenoemde data op de voetbalvelden bij VV Zeester te Zoutkamp.

Hartelijke groet,

De Activiteitencommissie van VV Zeester

Meta Buikema, Alfred Buitjes, Mark Visser, Jan-Wouter Zwart, Vjiko Postma en Rianne Zuiderveld

Kapsalon Marijke

De komende tijd is de kapsalon gesloten. Houd Facebook dus in de gaten, als ik weer begin komt dit op mijn pagina te staan! Alvast bedankt voor jullie begrip.

Groetjes Marijke

Bedankje

Langs deze weg willen wij u bedanken voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van Bert Sterkenburg. Het heeft ons goed gedaan om te mogen ervaren dat hij bij velen geliefd was. Familie Sterkenburg

OPROEP KINDERSPELWEEK!!

De laatste week van de zomervakantie zal er weer een kinderspelweek plaatsvinden. De vergunningsaanvraag in de krant gaf helaas een verkeerde datum aan, maar dat wordt opgelost. Het organiseren van de spelweek is veel werk en vele handen maken licht werk hebben we geleerd. Daarom zijn we op zoek naar hulp van de ouders, grootouders, ooms, tantes noem ze maar op. Wellicht dat u ons kan helpen met één van deze klusjes. U bent uiteraard niet verplicht mee te helpen. We hopen dat er iets leuks voor u tussen zit. Misschien weet u nog iemand anders die het leuk vindt om mee te helpen.

In alle gevallen zal er voorafgaand aan de spelweek contact met u worden opgenomen. We zullen de exacte taken en tijdstippen dan afstemmen.

20-08-2019

Dinsdag morgen.

Meehelpen met hutten bouwen en knutselen 10 personen

Dinsdag middag.

Meehelpen met hutten bouwen en knutselen. 10 personen

21-08-2019

Woensdag morgen hutten bouwen en knutselen.

Meehelpen met de Vossenjacht - ochtend 10 personen

woensdag middag

Meehelpen met de Vossenjacht - middag 15 personen

22-08-2019

Donderdag

meehelpen met sportdag 20 personen

23-08-2019

Vrijdagmorgen

Meehelpen afbreken en schoonmaken

Vrijwilligers gezocht:

De organisatie is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers/stagiaires die het team willen komen versterken. Ben je 16+ jaar en heb je zin om de basisschoolkinderen van Zoutkamp en omgeving een knotsgekke week te bezorgen, mail dan naar Zoutkampspelweek@gmail.com



Nieuws van het Ontmoetingspunt.

Als eerste activiteit was er het maken van de Paasstukjes, de belangstelling was goed en er werden mooie paasstukjes gemaakt. De maanden, Januari, Februari en Maart was er op de laatste woensdag van de maand gewoon de maandelijkse eettafel, maar in April was er de Paasmaaltijd, heel gezellig en zeer geslaagd, ook de belangstelling was optimaal, volle zaal. In de maand Mei hadden we Greetje Groen uit Adorp uitgenodigd, ze gaf een lezing over het werken en wonen en het leven van kinderen op de binnenvaartschepen vanaf de vijftiger jaren. Het was boeiend en leerzaam zo hebben we regels (over een Internaat) gehoord waar we het bestaan niet van wisten.

Dan hebben we de laatste woensdag in mei (29 mei) nog de maandelijkse eettafel en in de maand Juni hebben wij ons jaarlijkse etentje buiten de deur.

Dan hebben wij nieuwe vrijwilligsters mogen begroeten dit zijn; Betsie de Graaf, Anthonie Vos en Alinda Houwen, dames welkom in ons team en wij hopen op een fijne samenwerking. Het kaartjes maken ligt de zomermaanden stil. Wekelijks is er de koffiemorgen van maandag t/m donderdag van 9.30 tot 11.00 uur, dit is voor iedereen dus voor jong en oud.

Bericht van de St. Welzijn Ouderen Zoutkamp

De St.W.O. organiseert dit jaar weer een middag naar "Roakeldais" in Warffum.

Op vrijdagmiddag 28 juni matinee. Vanaf 13.45 uur tot 16.45 uur. Vertrek om kwart voor één (12.45 uur) bij de "Noorderschans".

Wie heeft er zin om mee te gaan en genieten van de internationale dansgroepen uit o.a. Zuid-Afrika, Kachastan, Nw.-Zeeland, India, Triton, enz. Met een concert van Euphonia in Warffum wordt u getraakteerd op koffie/thee met gebak.

Meldt u zich op tijd voor het meegaan, i.v.m. plaats bespreken. Graag voor maandag 24 juni. Vol = Vol. Dat kan in het Ontmoetingspunt v.d. "Noorderschans". Daar ligt het inschrijfformulier.

Wilt U opgehaald worden? Dat kan, bel dan even naar Baukje Zwart 401590.

St. Welzijn Ouderen Zoutkamp organiseert op Woensdag 14 augustus a.s. weer een dagtocht.

Wie heeft zin om mee te gaan?

Vertrek Zoutkamp om 10.45 uur "Noorderschans".

Aankomst Termunten om ca. 12.00 uur (visje eten bij Landman).

Vertrek Termunten om 14.00 uur richting Scheemda naar de kaasboerderij. We krijgen een leuke presentatie over het kaasmaken en informatie over het bedrijf. Kleine kaasjes worden gemaakt.

Men kan er ook melk en kaasproducten kopen. Alles wordt gepresenteerd door de fam. Neeleman met misschien nog een quizje? Ondertussen wordt er koffie met wat lekkers geserveerd.

Vertrek uit Scheemda 17.00 uur richting Zoutkamp. Aankomst ca. 18.15 uur.

Opgave graag voor: 7 augustus. Bij Hennie Wijbenga tel. 402600. Vol = vol.

In het Ontmoetingspunt ligt een inschrijfformulier. Als u belangstelling heeft om mee te gaan kunt u uw naam daar invullen. Dat kan maandagmorgen t/m donderdagmorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur. Wij wensen u een hele mooie dag en geniet van het mooie Groninger landschap.

Kunt u niet bij de "Noorderschans" komen? We halen u op. Bel Trijn Zijlstra tel. 402153

Groeten van het bestuur St. Welzijn Ouderen Zoutkamp.

Oude Kerk

Het weekend van het 50 jarig bestaan van de Stichting Oude Groninger Kerken is een succes geweest.

De voormalige gemeente de Marne deed mee met 17 kerken of voormalige kerken. Overal was iets georganiseerd en er was een fietsroute gemaakt ,bij alle kerken langs, met de activiteiten die er te zien waren.

Het bezoekers aantal in Zoutkamp was, ondanks de dag van de garnaal, boven verwachting.

Zaterdag 44 bezoekers en zondag 65. Ze kwamen zelfs uit Staphorst, België en Denemarken.

Zondagmiddag werden de bezoekers verrast door gitaarmuziek en zang van Andries Postma.

Al met al een geslaagd weekend.

Zoltkamp van hail vrouger (2).

De vorige keer hebben we het verhaal van meester Medum over de situatie in Zoutkamp tussen 1800 en 1850 gelezen. Op 22 December 1835 schreef die zelfde meester een rapport aan de schoolopziener te Groningen:

"Aan den Heer schoolopziener in het 3^e District der provincie Groningen,
Hoog Wel Eerwaarde Heer!

Ik heb de eer, U Hoog Wel Eerwaarde, als Schoolopziener van ons district, in dezen te doen toekomen een korte geschiedenis van de school alhier. Zij is, als volgt: Tot aan het jaar 1817 bestond alhier geene school. Dan, in dit jaar, hebben de ingezetenen met toestemming van den schoolonderwijzer te Vierhuizen (die als onderwijzer van Vierhuizen en te Zoutkamp was beroepen) op hunnen eigen kosten, een huis hebben aangekocht, en tot eene school laten inrichten. In de eerste jaren is de schooldienst dezer school, door eenen Custos waargenomen, ondergeschikt aan den onderwijzer van Vierhuizen. In 1823, is op verzoek der ingezetenen, door Zyne Majesteit, onzen geëerbiedigde Koning, aan de Zoutkamp toegestaan eenen vasten onderwijzer te mogen hebben, met bijvoeging van eene jaarlijkse toelage uit s'Lands kas, van 175 gld voor den onderwijzer. Hierop is den 10 mei 1824, het vergelijkend examen gehouden van de vier zich daartoe aangeboden sollicitanten, en is door toevallige omstandigheden vertraagd zijnde, de ondergeteekende, die als Custos de schooldienst waarnam, in het begin van 1826 tot onderwijzer benoemd en als zoodanig den 23 Januari van dat jaar zijne post aanvaard. In het jaar 1830 zijn er op last van den Heer Gouverneur dezer provincie, op kosten der gemeente, nieuw halve tafels en banken, voor de oude heele tafels gekomen. Het jaarlijkse onderhoud, alsmede het schoonen der school wordt ook door de gemeente betaald. Het loffelijke besluit, dat de ingezetenen toen namen om eene eigen school te hebben heeft, wat het onderwijs aangaat de zegenrykste gevolgen gehad, en duren nog voort: want meer dan 90 kinderen genieten dagelijks onderwijs, terwijl voor die tijd nauwelijks de helft, dit genoot en dan ook nog maar afgebroken. Hoopende dat U Hoog Eerwaarde, dit weinigje naar genoeg zal zijn en de fouten die erin mogen zijn, my niet ten kwade zult duiden. Teken mij met alle blijken van Hoogachting. Hoog Wel Eerwaarde Heer! Uw Hoog. W. Eerwaardste onderdanige dienaar.

S.A. Medum. "

Bovengenoemde heer Medum was niet alleen schoolmeester, maar ook zakenman, want in later jaren heeft hij samen met enkele andere ondernemers de molen in Zoutkamp laten bouwen. De molen werd 'De Drie Gezusters' gedoopt, omdat de schoolmeester drie dochters had. In het jaar 1906 kocht mijn opa, Hendrik Nienhuis, deze molen van de familie Balkema voor een bedrag van 5400 gulden. Zoals veel mensen in die tijd overleed mijn opa op vrij jonge leeftijd aan een nu onschuldige longontsteking. Daardoor werd mijn vader, 26 jaar jong, in 1932 min of meer verplicht het bedrijf samen met zijn moeder voort te zetten. Nauwelijks 14 maanden later sloeg het noodlot toe en brandde de molen tot de grond toe af. De foto's van deze brand zijn nog wijd verbreid. Op die dag in 1934 werd namelijk het 100 jarige bestaan van de openbare school gevierd (zie boven) en daarom liepen er veel fotograferen in het dorp (zelf fotograferen was er in die tijd bijna nog niet bij). Een geluk bij een ongeluk was dat mijn vader 1 jaar eerder een 4 cylinder Chevrolet vrachtautootje had aangeschaft. Daarom kon hij direct na de brand iedere avond naar zijn oom, Doeke Nienhuis in Hornhuizen, rijden om in diens molen 's nachts, in het zogenaamde spertijd tarief, het graan te malen. (Dat tarief was ongeveer de helft van het dagelijkse stroomtarief). Mijn vader heeft dat ongeveer een jaar gedaan en veel geluk gehad dat hij niet in een sloot is gereden. Immers, na een hele nacht graan malen en dan weer naar huis was geen kattenpis. (Mijn vader vertelde trouwens ook altijd met veel smaak hoe hij destijds zijn vrachtwagen rijbewijs had gekregen. Na aankoop van die auto moest hij ermee naar het gemeentehuis in Ulrum en daar stond een politie agent in vol ornaat (Bromsnor zeg maar) klaar om te kijken of mijn vader wel rij bekwaam was. De test bestond uit 5 meter achterruit, 5 meter voorruit en 2 rondjes rond de vlaggenmast die voor het gemeentehuis stond. Geslaagd!) Na een jaar was de nieuw maalderij aan het Molendijkje klaar, maar was Zoutkamp zijn karakteristieke molen voorgoed kwijt. Voordat de Chevrolet was gekocht, werd het graan opgehaald en afgeleverd met paard en wagen en in de oorlog (toen er geen benzine te krijgen was) heeft mijn vader bij smit Kerkstra een karretje achter zijn fiets laten maken. Daarin kon ongeveer 3 mud graan, maar dat vervoer was wel beulswerk. Bovendien waren er toen geen fietsbanden meer te krijgen. Mijn vader heeft daarom de ouwe banden oneindig vaak moeten plakken. Je hobbelde gewoon over de weg met al die plakkerijtjes op de banden. Privé reed men toen op kussie banden. Dat waren strepen oude autobanden die zo op

de velgen werden gezet. De Duitse bezetters waren namelijk alle rubber nodig voor de wielen van hun tanks. Mijn broer Jan en ik hebben derhalve fietsen geleerd op kussie banden. Onze pa had van een paar oude fietsen een fiets gemaakt en dat was een doortrapper. (De eerste fietsen waren alleen maar doortrappers; daarna kwam de handrem met remblokjes, de terugtraprem en de trommelrem. En uiteraard maar één versnelling. De versnelling op een damesfiets was standaard iets kleiner dan die op een herenfiets. Tegenwoordig heb je op een gewone fiets al minimaal 20 versnellingen of zo!) Mijn broer en ik hadden dus geen echte rem maar moest remmen met de trappers. Dat was link want als je de macht over de trappers verloor had je geen rem meer en vlogen de trappers in het rond. Wij begonnen onze fietslessen op het Molendijkje maar gingen allengs de weg op (verkeer was er toch niet immers). Op een gegeven moment waren we bij het 'overjagd' gekomen (bij de trappen bij ZK 86) en ondanks het feit dat onze vader had gezegd dat wij niet bij een helling naar beneden moesten gaan konden we het toch niet laten om ons naar beneden, naar de haven, te laten afdalen. Jan zou eerst. En ja hoor, zo halverwege de afdaling werd hij de macht over de trappers en het stuur kwijt en moest hij die loslaten. Hij botste tegen de stoep van café 't Hoekje, nu de Boeter, maakte een salto, vloog tegen de deur die opensprong en lag op zijn rug in het café. Menze de Vries, de waard, kwam verschrikt kijken, maar gelukkig mankeerde Jan niets. Wij met hangende pootjes terug naar onze vader in de molen. We konden het voorval ook niet verzwijgen, want de voorvork van de fiets zat helemaal tegen het frame aan. Toen we na de oorlog betere tweede hands fietsen kregen met gewone banden hadden we trouwens ook regelmatig de voorvork tegen het frame. Waren we weer met onze capriolen ergens tegenop gebotst. Ik geloof niet dat dit tegenwoordig nog vaak voorkomt, maar zoals ik al eerder heb geschreven, wij waren gewoon altijd buiten! Weer of geen weer. En moesten ons vermaken met wat ouwe meuk. Maar dat ging prima. In huis was gewoon niks te beleven (Ja, Halma of Mens erger je niet). Op die overjagd hebben we als kwajongens ook vaak vissers geholpen die hun garnalen op die karren met grote wielen en een lange boom naar de vishal vervoerden. Als de kar volstond met garnalen moest je bij het afdalen uitkijken dat de kar niet aan de loop ging. Voor een handjevol garnalen hielpen we dan mee de kar in bedwang te houden. Toen ik trouwens in 1953 en 1954 als vissersknecht (met zoon Hennie) op de ZK 40 van Hero Zwart voer, heeft die als eerste een karretje op luchtbanden aangeschaft. Daarop konden maximaal 12 kistjes garnalen. Had men meer consumptie garnalen gevangen dan op het karretje geladen kon worden dan ging men schutten door de sluis. Dat nam echter veel meer tijd in beslag. Hero was trouwens vaker koploper in de aanschaf van nieuwe dingen. Zo weet ik nog goed dat de verkoper van Noorder Stores steeds probeerde om de Zoutkampers aan de nylon netten te krijgen (Op zaterdagen kwamen veel vertegenwoordigers met de eerste Marnedienst bus uit Groningen naar Zoutkamp en liepen dan 's morgens langs de schepen in de binnenhaven om hun waar aan te prijzen). De toch wat conservatieve vissers wilden echter niet van de katoenen netten af. Ze wisten zeker dat de nylon netten veel te licht waren ("Naie fratsen oet Amerikoa zeker?") en dat de knopen zouden verschuiven. Ook het boeten zou een enorm probleem opleveren. Op een zeker moment nam Hero Zwart de gok en bestelde 2 nylon netten. Ik weet nog goed wij de netten op een zaterdagmorgen aansloegen tegenover het olie hokje van Rinus Dorst. Iedereen kwam kijken en het eerste wat opviel was dat er bijna geen net in de gangboorden lag. Een klein zielig hoopje, terwijl met die katoenen netten de boorden vol lagen. Het visresultaat met die nieuwe netten was dusdanig goed dat binnen een half jaar de hele Zoutkamper vloot was overgeschakeld op nylon netten. Die waren veel lichter, het boeten ging goed, en bovenal je was van het tanen af! Dat laatste was echt pokkenwerk. En je handen waren nog dagen zo geel/bruin als wat. Als grapje werd toen wel verteld dat de meisjes uit de buurt aan de handen konden zien of het Zoutkamper vrijers waren of niet. Nog even terug naar de molen van mijn vader. Zoutkamp was qua omzet niet een ideale plaats voor een molen. In de Lauwerszee woonden namelijk geen boeren en liepen ook geen paarden in de wei. Daarom moest hij het van het binnenland hebben. Maar daar stikte het van de molenaars. Ga maar na: Munnekezijl, Grijskerk, Houwerzijl, Zuurdijk, Ulrum (een neef van mijn vader, Geert Nienhuis. Die is later naar Assen verhuisd waar hij een molen had gekocht), Hornhuizen (een oom van mijn vader, Doeke Nienhuis) en in Vierhuizen. De genoemde molens waren allemaal karakteristieke windmolens. Na de Tweede Wereldoorlog verdween de ene concurrent na de andere, want de boeren coöperaties kwamen snel op en de rol van de molenaar was zo goed als uitgespeeld. Mijn vader heeft er toen een depot van bakkersmeel (bloem) bij genomen. Iedere 14 dagen kwam er een wagon in Grijskerk met bloem in Grijskerk aan.

Een vrachtauto van Marten Visser met als chauffeur Albert Buikema of Piet Westra haalde het spul uit de wagon. Zakje voor zakje uit de wagon in de vrachtauto en in Zoutkamp gebeurde het omgekeerde. Gelukkig waren het baaltjes van 25 kilo. (Ter vergelijking: rogge zat vaak in muds zakken (70 kg). Maar toch: een hele wagon vol en ieder baaltje moest op de rug. Mijn vader laadde die baaltjes later weer op zijn auto en ventte de bloem uit aan bakkers tussen Zoutkamp, Winsum en Kollum. Na een aantal jaren kwam ook hierin de klad, want de ene bakker na de andere stopte ermee. Toen mijn moeder een ongeneselijke ziekte bleek te hebben heeft pa zich op 62jarig leeftijd laten uitsaneren.

. Maar na het overlijden van mijn moeder werd hij nog vaak gevraagd als specialist van windmolens. Ook heeft hij veel hobby molenaars opgeleid. Samen met een oude molenaar uit Oldehove en Zuidhorn reisden ze regelmatig door het hele land. En net zoals een oude visserman altijd nieuwsgierig blijft naar schepen en 'Visserijnieuws' had mijn vader altijd 'De Molenaar' naast zijn stoel liggen. Eens een molenaar, altijd een molenaar, kennelijk. Zijn hele leven lang begon de dag ook met kijken hoe de windrichting was. Vanuit zijn keuken kon hij het anker op de Ger. kerk zien en toen die verdwenen was moest hij naar buiten om naar de vis op de Herv. Kerk te kunnen kijken. Nu ik dit zo schrijf ben ik er echter niet meer zeker van of hij eerst naar buiten liep of dat hij eerst zijn pijp opstak. Volgens Jan van Bienze was zijn bijnaam geheel terecht 'Onne Piepke', maar Jan heeft voor iedere Zoutkamper wel een bijnaam! Wat kan het tenslotte vreemd lopen in het leven. Ga maar na: omstreeks 1800 (de tijd van Napoleon) had Zoutkamp noch een school noch een kerk. Ongeveer 30/40 jaar later had men zelf een school gesticht en werd mede door een gift van koning Willem 1 den Herv. Kerk gebouwd. Honderd jaar later, rond 1920, waren er 2 scholen en 2 kerken. En nog weer honderd jaar later, nu in 2019, zijn we weer terug bij 1 kerk en 1 school!

Hendrik Nienhuis, mei 2019. nienhuis@inn.nl (0653 653 335).

Nieuws van de begrafenisvereniging De Laatste Eer:

- Op de nieuwe begraafplaats is een stuk in het midden omheind met een haag, dit is een speciaal veldje voor het plaatsen van een urnengraf, dit is in plaats van het uitbreiden van de urnenmuur.
- Op het oude stuk van de oude begraafplaats zullen enkele paden vervallen en groen worden.
- Door het opgaan van de gemeente De Marne in de nieuwe gemeente Het Hogeland zullen de leges ook veranderen en moet ook rekening worden gehouden dat straks de rechten voor het verlenen van een graf op de begraafplaats 30 jaar kan worden, nu is dat nog "eeuwig durende rust".
- Tijdens de jaarvergadering zijn de volgende voorstellen aangenomen:
 - Het bestuur is uitgebreid: Nelleke Helbig is toegetreden tot het bestuur.
 - Verhoging lidmaatschap met € 1,- naar € 18,50

Indien u bent verhuist of kinderen hebt gekregen wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan het secretariaat: dlezoutkamp@gmail.com

Tot slot nog een oproep aan mensen die voorouders hebben liggen op de oude begraafplaats: Vriendelijk verzoek om de graven netjes te houden en eventuele beschadigingen te herstellen om het aanblik van de oude begraafplaats ordentelijk te houden.

SOOS Zoutkamp

Afsluiting van het seizoen van de SOOS Zoutkamp.

De SOOS is vandaag (22 mei) naar Peasens-Moddergat geweest. Het bezoek van de Fiskerhûskes in Moddergat was het doel vandaag. Eerst konden we een film bekijken. Er werd verteld over de Ramp van 1883 . Wat zeer interessant was. De meesten waren er wel eens geweest, maar toch hoorde je steeds weer nieuwe verhalen. De gids, vertelde ons weer leuke en boeiende verhalen, welke we nog niet hadden gehoord . Iedereen was heel tevreden. Het mooie weer speelde ook mee. Wie nog even op de dijk wilde kijken, kreeg daar de gelegenheid voor. Na het bezoek van de Fiskerhûskes, was het nog niet afgelopen. De reis was nu naar Lauwersoog en bij "Schierzicht" nog een visje eten. Met nog een ijsje na, ging iedereen weer voldaan naar huis. De eerste donderdag van september starten we weer met het nieuwe seizoen. Nog niet bij de SOOS ? U bent dan ook van harte welkom om bij de SOOS te komen. Hoe meer zielen hoe meer vreugde. Hartelijke Groet van de SOOS.

Wie helpt de voedselbank aan verse groenten?

Voedselbank het Hogeland in Winsum is op zoek naar kwekers van groenten, die een deel van hun opbrengst willen afstaan. Doorgaans is de instroom van verse groenten gedurende de zomer redelijk voldoende te noemen, maar tegen de winter is de instroom heel gering. Juist in deze periode moet de voedselbank een deel van haar toch al geringe budget gebruiken om verse groenten in te kopen. Wekelijks wordt er 's winters een bedrag tussen € 200 en € 400 uitgegeven om een verantwoord voedselpakket aan haar cliënten aan te kunnen bieden.

Daarom is Voedselbank het Hogeland in Winsum op zoek (hobby-)kwekers die mee willen helpen de instroom van groenten op peil te houden. Vooral wordt gedacht aan groenten die ook in wintertijd geoogst kunnen worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld boerenkool, spruitkool of prei. Dit zijn namelijk groenten die ook bij vorst nog op het land kunnen blijven staan, dus niet persé in koelruimten moeten worden opgeslagen. Voor de telers zijn dit redelijk gemakkelijke producten, omdat zij al vrij snel een hoogte hebben bereikt dat alle onkruid is overwoekerd en er niet meer geschoffeld hoeft te worden. Heeft u nog een stukje tuin over of wilt u gewoon een deel van de groentenopbrengst delen met de voedselbank? Neem dan a.u.b. contact op met Voedselbank het Hogeland in Winsum. Voedselbank het Hogeland komt graag bij u langs om uw gedoneerde groenten op te halen. Voor contact: 06-53589818

Zoutkamp kijkt terug en vooruit

Op 23 mei 1969 werd de Lauwerszee afgesloten. Voor de Zoutkamper vissers en dorpsgemeenschap was dat een ramp. Het dorp leefde van de Lauwerszee en met de afsluiting verdwenen niet alleen eb en vloed, maar verdween ook de bedrijvigheid die de visserij met zich meebracht uit het dorp. Voor Zoutkamp was de afsluiting een trieste gebeurtenis die niet vergeten mag worden.

50 Jaar later schenken we in Zoutkamp daarom op verschillende manieren aandacht aan de afsluiting van de Lauwerszee. In het Visserijmuseum aan de Reitdiepskade in Zoutkamp is van 6 april tot en met 31 oktober de expositie '50 jaar afsluiting Lauwerszee – Het verdriet van Zoutkamp' te bezichtigen. Schoolkinderen van SWS de Zoutkamperril hebben met hun klas voorafgaand aan 23 mei de expositie bezocht en leerden zo over de geschiedenis van hun eigen dorp. Huis aan huis bij de Noorderkrant in, hebben alle inwoners van het dorp een uitnodiging voor de herdenking op 23 mei ontvangen en hadden die dag ook gratis toegang tot het museum.

Monument als blijvende markering

Om de afsluiting blijvend te markeren, zal een monument worden opgericht. Dit is een gezamenlijk idee van het Visserijmuseum, de Stichting Vlaggetjesdag en Dorpsbelangen. Als de financiële middelen hiervoor rond zijn, wordt een aanbesteding voor regionale kunstenaars uitgeschreven. Uit de ideeën die daarop binnenkomen, wordt een keuze gemaakt door een commissie met daarin ook dorpsbewoners. Kunstenaars die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen dit nu al aangeven via een mail aan het Visserijmuseum, info@visserijmuseum.com.

Koning verhinderd

Voor de herdenkingsplechtigheid was ook Koning Willem Alexander uitgenodigd. Daan Oostindien had namens het dorp een brief geschreven. De Koning heeft via zijn persoonlijk adviseur laten weten dat de uitnodiging zeer op prijs is gesteld. Helaas was hij, wegens reeds eerder aangegane verplichtingen, niet in de gelegenheid op deze dag een bezoek aan Zoutkamp te brengen.



Herdenking

Het eerste deel van de herdenking speelde zich af op zee. De vissers voeren met de vloot naar het laatste caisson en daar heeft Garnalenkoningin Reliejanne Smit samen met Henk Buitjes vanaf de ZK37 een krans in zee gegooid ter nagedachtenis aan wat eens de Lauwerszee was. Een emotioneel moment. Verschillende oud-vissers voeren mee aan boord van de ZK17 van Dirk Sloot en waren zo bij de kranslegging aanwezig. De krans was gemaakt van afbreekbaar materiaal door studenten van Terra Groningen. Daarna zette de vloot met de vlaggen halfstok koers naar Zoutkamp en meerden daar af in de buitenhaven.

Ondertussen reed de klokkenwagen door het dorp met daarachter de schoolkinderen die ook een vlag halfstok met zich meedroegen naar de dijk. Veel dorpsinwoners hadden zich daar al verzameld. Jaap Wieringa en locoburgemeester Harmannus Blok begeleidden de Garnalenkoning van het korte hoofd naar boven op de dijk. Nadat de schoolkinderen daar het lied 'Dou Zoltkamp nog aan Lauwerszee lag' hadden gezongen onder begeleiding van Jacob van der Molen op accordeon, volgde een korte toespraak van de Garnalenkoningin en hees

locoburgemeester Blok samen met haar de vlag van halfstok in top, ten teken dat Zoutkamp niet in het verdriet is blijven hangen, maar uiteindelijk is opgebloeid tot het dorp wat het nu is. Jaap Wieringa vertelde over het op te richten monument en Barbara Holierhoek van Visserijvereniging Hulp in Nood hield een korte toespraak over de ontwikkeling van de Zoutkamper vissers in de afgelopen 50 jaar.

Opening Achter Diek

Na het herdenken was het tijd voor de opening van 'Achter Diek', het deelproject Zoutkamp van het Rondje Lauwersmeer. Wethouder Blok vertelde iets over het deelproject Zoutkamp, dat aan deze kant van de Reitdiepsluis bestaat uit een wandelpad met bruggetje rondom een zwemplas en strandje met tribune. De provincie heeft de inrichting ervan samen met de inwoners van Zoutkamp bepaald. Ook bij de opening van het strandje en de zwemplas was een rol voor de schoolkinderen weggelegd. Het publiek nam plaats op en rond de nieuwe tribune en de kinderen voerden de Pasapas uit op het schelppodium. Vervolgens vormden een aantal kinderen met letters de zin 'ACHTER DIEK OPEN'. Daarna nodigde de wethouder de schoolkinderen uit om met hem, al pootjebadend de zwemplas in gebruik te nemen. Ook de Garnalenkoningin moest mee het water in. Een vrolijk gezicht! Restaurant IJssalon de Boeter trakteerde de schoolkinderen daarna op een ijsje en de kinderen kregen allemaal een pet als aandenken aan deze dag uitgereikt.

Ondertussen hesen ook de vissersschepen de vlaggen in top en voeren door de brug de binnenhaven in. Bij het Visserijmuseum werd de middag afgesloten. Onder de gezellige klanken



van folk singer/songwriter Timo de Jong en twee muzikanten genoten velen van een hapje en een drankje, uitstekend verzorgd door de vrijwilligers van het Visserijmuseum. Natuurlijk ontbraken ook heerlijk vers gepelde garnalen en een gebakken visje hierbij niet. Ook dankzij het mooie weer kunnen we terugkijken op een geslaagde dag! Foto's staan op <https://www.facebook.com/ZoutkampHLDVG/>.

De werkgroep 23 mei die dit alles heeft voorbereid, wil iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan deze dag, hartelijk bedanken!

