

DE SCHUDZEEF

DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP

Nummer 1, januari 2018



Deze maand in De Schudzeef o.a.:

- *Bericht van de brandweer*
- *Verhaal Hendrik Nienhuis*
- *Verhaal Johan Rispens*

Colofon

Redactie

Chantal Oostindiën	tel: 401160	Voorzitter
Ingrid de Graaf	tel: 401281	Penningmeester
Marieke Bos	tel: 402353	Secretaris
Lianne Bolt		Redactie

Kopieerwerk

Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt en Kees Mollema.

Eerstvolgende verschijningsdatum is 30 maart 2018

Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 21 maart 2018

Kopij

Kopij voor De Schudzeef dient bij voorkeur per mail als JPG, TIF of DOC bestand aangeleverd te worden.

E-mailadres: **schudzeef@gmail.com**

Inleveradres kopij: Marieke Bos, Dorpsplein 4, Zoutkamp
Chantal Oostindiën, Julianastraat 17, Zoutkamp
Ingrid de Graaf, Vissersstraat 8, Zoutkamp
Lianne Bolt, Lauwersstraat 8, Zoutkamp

Bankrelatie

Rekeningnummer NL63 RABO 0335 2131 70, Rabobank Noord-West Groningen.

Advertentietarieven per 1 januari 2016:

Eenmalig 1/1 A4	€ 30,00	6 x per jaar 1/1 A4	€ 168,00
Eenmalig ½ A4	€ 17,00	6 x per jaar ½ A4	€ 84,00
Eenmalig ¼ A4	€ 9,00	6 x per jaar ¼ A4	€ 42,00

Afmetingen advertenties:

¼ A4 h: 13,5 cm x b: 8,5 cm STAAND
½ A4 h: 13,5 cm x b: 17,5 cm LIGGEND

Aanpassingen in advertenties door de redactie op uw verzoek toegepast zullen vanaf heden in rekening worden gebracht. De kosten hiervoor bedragen € 7,50.

Wilt u ook op de mailinglist van De Schudzeef?

Stuur dan een e-mail naar schudzeef@gmail.com met als onderwerp mailinglist.

U ontvangt dan een paar dagen voor de kopijdatum een e-mail wanneer de kopij binnen dient te zijn en wanneer De Schudzeef ook alweer uitkomt.

Woont u elders en wilt u graag De Schudzeef per post ontvangen? Tegen de vergoeding van de portokosten (€ 15,- per jaar) sturen we u de Schudzeef toe (binnen NL).

Agenda

26 januari	Ledenvergadering VV Zeester	Kegelhuis De Zeearend
26 januari	Ingeborg Nienhuis, Groninger Streektaal	Ontmoetingspunt
23 maart	Oud papier	
26 maart	Paaseitjesverkoop Zoutkamp Beleef(t) het	Bij u aan de deur
13 april	Opening SWS Zoutkamperril	
1 september	Zoutkamp Beleef(t) het	

Voorwoord

Beste dorpsgenoten,

Allereerst de beste wensen!

Afgelopen jaar hebben wij meerdere malen een oproep gedaan en mensen persoonlijk gevraagd om ons als bestuur te komen versterken, helaas heeft ons dat niet opgeleverd wat wij nodig zijn. Om als Schudzeef goed door te kunnen gaan hebben wij meer mensen nodig. Helaas zijn wij daarom samen tot de keuze gekomen om dit jaar nog als bestuur samen de Schudzeef te maken en er per 2019 mee te stoppen. Wij betreuren dit behoorlijk maar het een en ander valt niet goed meer te combineren.

Geldautomaat Spar Zoutkamp in gebruik

Rabobank en Spar Zoutkamp zijn blij te melden dat de 'Instore geldautomaat' in Zoutkamp in gebruik is genomen. Vanaf vorige week kan tijdens de openingstijden van de supermarkt, gebruik worden gemaakt van de geldautomaat. Rabobank heeft in het afgelopen jaar verschillende keren met plofkraken te maken gehad. Uit veiligheidsoverwegingen zijn diverse maatregelen getroffen, het sluiten van de geldautomaat aan de Dorpstraat 5a in Zoutkamp was daar één van. "We zijn blij dat Zoutkamp ter vervanging van de oude geldautomaat nu gebruik kan maken van de nieuwe geldautomaat in de Spar. Hiermee is een goed alternatief gevonden. Het is mooi dat de heer en mevrouw Bergstra ruimte in de supermarkt beschikbaar stellen. De Spar heeft ruime openingstijden, dit geeft de inwoners en toeristen voldoende gelegenheid voor het pinnen van contant geld." aldus Oetse Wijma, directeur particulieren.

De Goedgemutste Breicampagne

Enkele dames hebben zich hiervoor ingezet de mutsjes voor het goede doel te breien. Totaal heb ik 384 mutsjes naar het **Nationaal Ouderenfonds** kunnen sturen.

Dames heel hartelijk bedankt voor Uw bijdrage. Voor het komend jaar, zijn er mensen, die wel mee willen doen. U hoort nog wel van ons in een volgende Schudzeef. gr. Baukje Zwart

Bericht van St. Welzijn Ouderen – Zoutkamp e.o.

Ik zou nog even doorgeven hoe het uitstapje op 8 november naar Lauwersoog is geweest. Totaal 20 personen hadden zich opgegeven om bij Gerdes een visje of iets anders te eten. Heel gezellig rond de grote tafel hebben we ons tegoed gedaan. Iedereen heeft gesmuld van de lekkere vis. Het heeft gesmaakt en voor herhaling vatbaar volgens de meesten. Dinsdag 28 november was er voor de liefhebbers een tripje naar de Kerstshow van Tuinland. Iedereen is wel met iets thuis gekomen met een bloemetje of iets voor de kerst. En dan gezellig een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij, valt er altijd wel in de smaak. Om 6 uur waren we weer thuis.

We hopen dit jaar weer iets leuks te bedenken. U hoort nog van ons in een volgende Schudzeef. Misschien heeft iemand een idee. "Kom maar op met een leuk idee."

Groetjes van het bestuur van de St. Welzijn Ouderen Zoutkamp e.o.

Zoutkamp Beleef(t) het 2018

Beste dorpsgenoten!

Zaterdag 1 september is het weer zover! Zoutkamp Beleef(t) het 2018!

Het programma voor deze dag wordt later in het jaar bekend gemaakt maar houdt u vooral deze dag vrij in uw agenda!

Maandag 26 maart zullen we met zakjes paaseitjes langs de deuren gaan. Door de aankoop van een zakje paaseitjes helpt u mee om deze dag weer mogelijk te maken! De zakjes zijn 2 euro per stuk en bevatten een mix van melk, puur en witte chocolade. Bent u niet thuis en wilt u graag een zakje kopen? U kunt uw zakje paaseitjes ook kopen bij Jannie Knol, grachtstraat 9 of bij Marga Oostindien, Marnestraat 12. Alvast bedankt!

Groeten,

Organisatie Zoutkamp Beleef(t) Het

Jannie, Robert, Robin, Koos, Marga en Anita

Nieuws van de Toneelvereniging

Beste donateurs en belangstellende dorpsbewoners,

Graag hadden wij u op deze plaats geïnformeerd over de voorstellingen van onze toneelvereniging Dukdalf. Het plan was om u weer te verrassen met een kluchtig toneelspel op 17 en 24 Februari a.s. zoals u van ons gewend bent. Helaas moeten wij u melden dat de voorstellingen dit jaar geen doorgang kunnen vinden i.v.m. medische problemen bij twee van onze spelers. We zien geen kans om op zo'n korte termijn de twee pittige rollen met andere spelers opnieuw in te studeren.

We hebben er goed over nagedacht en samen besproken maar we zien geen andere optie dan een keer over te springen. Het is erg jammer maar volgend jaar hopen we u weer te mogen verwelkomen bij een van onze toneelvoorstellingen! Dank u voor uw begrip met een vriendelijke groet, Bestuur en spelers Toneelvereniging Dukdalf.

Bedankjes

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens ziekenhuisopname, en na het overlijden van mijn/onze lieve man, vader en opa Martinus Helbig.

Het heeft ons goed gedaan.

Nelleke Helbig - Broere

Kinderen en kleinkinderen

Lieve mensen,

Wat heb ik veel redenen om dankbaar te zijn.

Na mijn verblijf in het ziekenhuis en met mijn verjaardag ben ik door u erg verwend. Veel attenties en allerlei bijzondere vormen. Veel kaarten van alle kanten en dan allemaal verschillend.

Zoveel genegenheid en bemoediging, felicitaties, goede woorden en gedichten.

Daarvoor wil ik u allen hartelijk bedanken.

Tevens wens ik hierbij u allen een gezond en gezegend 2018.

Pie Ozinga-Buikema

Nieuws van het Ontmoetingspunt

De drukke decembermaand ligt weer achter ons en wij gaan vol goede moed het jaar 2018 in.

De kerstmaaltijd was gezellig en goed verzorgd door Alie's buffet.

Dan hebben wij voor 26 Januari Ingeborg Nienhuis uitgenodigd en zij gaat ons veel vertellen over de Groninger streektaal, de avond begint om 19.30 uur in het Ontmoetingspunt, opgave aldaar of bij Lies Visser. Tel: 0595-401834.

Dan zijn er van maandag t/m donderdag de koffieochtenden van 9.30 tot 11.00 uur, iedereen is hier van harte welkom, en de laatste woensdag van de maand (nu 31 Januari) is er de eettafel. Elke eerste maandagmiddag van de maand kaartjes maken onder leiding van Griet Horneman.

Wij hebben op dit moment nog geen activiteiten op de agenda maar wij houden jullie op de hoogte via de Schudzeef en posters in het dorp.

Oud papier

In verband met Goede Vrijdag wordt het oud papier niet op 30 maart, maar op 23 maart opgehaald. Dus een week eerder!

Rubriek "In the picture"

In deze rubriek geeft een dorpsgenoot antwoord op een aantal vragen. Dit keer valt de eer te beurt aan *Annie Schuttinga*. Zij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt.

Naam: Annie Schuttinga

Geboren op: 16-12-1964 te kloosterburen

Woonachtig in Zoutkamp sinds:1990.

Hoe ben je in Zoutkamp terecht gekomen: ik werd verliefd op een zoutkamper.

De inwoners kennen mij van: als mededorpsgenoot , en als vrijwilliger in de voetbalkantine.

Familie in Zoutkamp en wie: man, twee zonen en schoonfamilie.

Karaktereigenschappen: sociaal, soms eigenwijs .

Beroep en wat houdt dit precies in: werk bij beter -thuis -wonen , interieurverzorgster

Wat is je mooiste plek in Zoutkamp en waarom: boven op de dijk bij de batterij, vanwege het uitzicht over het dorp en het Lauwersmeer.

Bewondering voor: voor mensen die ziek zijn maar toch positief blijven.

Je mooiste (jeugd)herinnering in Zoutkamp is: pinksterfeesten, sinterklaaslopen

Over 10 jaar doe ik: het zelfde als ik nu doe, genieten van het leven

Wat vind je het mooist/fijnst/leukst aan Zoutkamp: ondanks dat het maar een klein dorp is is er altijd wel iets te doen, en is het altijd levendig onder anderen door het toerisme .

Mooiste moment in je leven: de geboorte van mijn zonen .

Grootste wens: minder ellende in de wereld , en dat ik gezond mag blijven .

Wat zou jij in Zoutkamp nog graag zien of willen veranderen: dat de Hunsingosluis nog eens gerenoveerd wordt.

Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Leentje Veltrop

Bericht van de Brandweer Zoutkamp



Beste lezers van de schudzeef, traditioneel in de eerste uitgave van het jaar een stukje van de brandweer van Zoutkamp. In 2017 hebben we weer regelmatig geoefend, zowel kleinschalig als een aantal grootschalige oefeningen zoals realistisch oefenen onder echt rook, vuur en warmte in het oefencentrum in Oudehaske.

In 2017 werden we 53 keer opgepiept voor diverse incidenten. 22 maal was het voor brand, waarvan het 10 keer een automatisch brandalarm betrof en 31 maal was het onder de noemer hulpverlening, waarvan het 11 keer een alarmering betrof voor een zogenaamd waterongeval waarvoor het ORT team werd opgeroepen. In de onderstaande tabel vindt u het overzicht van alle alarmeringen voor het korps Zoutkamp. Binnen de Veiligheidsregio Groningen is er een nieuwe visie op hulpverlening bij waterongevallen vastgesteld. Dit betekent dat het duikteam van Delfzijl is opgeheven en er 3 oppervlakte reddingsteams (ORT) zijn gevormd waarvan Zoutkamp er een is. Het ORT team is vanaf 1 maart 2017 officieel operationeel en verleent bijstand voor waterongevallen in de noordwesthoek van Groningen en de noordoosthoek van Friesland.

Klaas Koster is in het voorjaar van 2017 begonnen met zijn opleiding tot manschap en zal deze in de loop van 2018 afronden. Dit jaar hadden we maar liefst 4 jubilarissen: Bert Bouman, Pieter Bijma, Leo Geertsema en Jos Hoeksema maken allen al 12,5 jaar deel uit van ons korps. Ook hebben 2 mensen besloten te stoppen bij de brandweer: Willem Bos met 26 dienstjaren en Hans Abbas met maar liefst 33 dienstjaren als vrijwillig brandweerman zijn officieel met de jaarwisseling gestopt en we hebben daar op onze jaarlijkse nieuwjaarsvisite bij de kegelbaan op zondag 14 januari 2018 bij stil gestaan. We danken beiden voor hun jarenlange inzet.

Met het afscheid van Hans en Willem zijn we dus op zoek naar nieuwe brandweercollèga's. Ben je werkzaam in Zoutkamp of directe omgeving en lijkt je het interessant en leuk om ons korps te versterken, neem dan gerust contact op met ondergetekende.

Mede namens de blusgroep Zoutkamp, met hartelijke groet,
Peter Postma
Ploegchef Brandweer Zoutkamp
peter.postma@vrgroningen.nl
M: 06-53127395

Overzicht alarmeringen korps Zoutkamp:

(Het nummer aan het eind van de tekstregel correspondeert met het gealarmeerde voertuig. De nummers die beginnen met 01 horen bij de Veiligheidsregio Groningen en de nummers die beginnen met 02 horen bij eenheden afkomstig uit de Veiligheidsregio Friesland. De 011431 staat voor onze brandweerauto, de 011411 is het ORT voertuig en de 011414 is onze brandweerboot.)

Alarmdatum	Pagermelding van de inzet
8-1-2017	P 1 Brand wegvervoer (Auto) Kwelderweg Kollumerpomp 011431
12-1-2017	P 1 Voertuig te water W H van Heemstraweg 14 Kollum 026110 024531 011411 027071
16-1-2017	P 1 VKO (Persoon bekneld) Electraweg Zuurdijk 011431
19-1-2017	P 1 Scheepsbrand Haven 30 Lauwersoog 011431
28-1-2017	P 2 (INCI-02) Meetverzoek (CO Melding) Tammingastraat 49 Hornhuizen 011431
7-2-2017	P 1 (INCI-09) VKO (Auto) (Voertuig gekanteld) (Persoon bekneld) Marneweg 34,9 Lauwersoog 011431 024272
19-2-2017	P 1 (INCI-02) Ongeval (gaslucht binnen) Beatrixstraat 8 Zoutkamp 011431
22-2-2017	P 2 (INCI-07) Stormschade Nittersweg 19,0 Lauwerzijl 011431

6-3-2017	P 1 (INCI-07) Woningbrand (NB:Grote Br) Broeksterweg 18 Pieterburen 011431 011361 011382
9-3-2017	P 1 Brand wegvervoer (Auto) th Prins Bernhardstraat 5 Zoutkamp 011431
30-3-2017	P 1 (INCI-06) OMS Handmelding WL Van Nassau Gebouw 3 Strandweg 21 Zoutkamp 011431
16-4-2017	P 2 (INCI-04) Dier te water (ree/hert) Brug Gaarkeukensluis Poelweg 21 Grijpskerk 011414
20-4-2017	P 2 (INCI-04) Buitenbrand Hoofdstraat 1 Houwerzijl 011431
2-5-2017	P 2 (INCI-07) Dier te water (ree/hert) Leenstertillen Leens 011431
4-5-2017	P 1 (INCI-04) OMS Alarm Heiploeg Panserweg 14 Zoutkamp 011431
19-5-2017	P 1 (INCI-09) Voertuig te water Mensingeweersterloopdiep Ezinge 011810 011532 011411 011871
21-5-2017	P 2 (INCI-08) Schip/watersp. in problemen Brug Roodehaan Roodehaansterweg Saaksum 011432 011414
1-6-2017	P 1 (INCI-08) OMS Alarm Heiploeg Panserweg 14 Zoutkamp 011431
1-6-2017	P 2 (INCI-08) Buitenbrand Rug Lauwersoog 011431
3-6-2017	P 1 (INCI-06) Voertuig te water (auto, Voertuig gekanteld) Provincialeweg - N361 Winsum Gr 011810 011411 011871
10-6-2017	P 2 (INCI-08) Meetverzoek (CO Melding) 0 Zoutkamperweg 1 a Niekerk De Marne 011431
22-6-2017	P 1 (INCI-05) Woningbrand de Fuik 6 Ulrum 011431
28-6-2017	P 2 (INCI-02) Dier te water (ree/hert) Leenstertillen Leens 011431
30-6-2017	P 2 (INCI-07) Nacontrole Haven Lauwersoog Lauwersoog 011431
3-7-2017	P 1 (INCI-07) Woningbrand Tilweg 1 Ulrum 011431
6-7-2017	P 1 (INCI-02) Persoon te water Heemskerkstraat Zuidhorn 011810 011331 011871 011411
21-7-2017	P 2 Dier te water (paard) Onderhoudsweg Lauwersoog 011831
22-7-2017	P 2 (INCI-05) Meetverzoek (CO Melding) Gruytsweg 92 Warfstermolen 011431
28-7-2017	P 1 (INCI-02) Persoon te water Onbekend Eenrum 011810 011432 011531 011411 011871
31-7-2017	P 1 (INCI-01) OMS Alarm 01-14-009 Verzorgingscentrum t Oldeheem Prof. Poststraat 1 Kloosterburen 011432 011431
5-8-2017	P 1 (INCI-01) OMS Alarm 01-14-009 Verzorgingscentrum t Oldeheem Prof. Poststraat 1 Kloosterburen 011432 011431
7-8-2017	P 1 (INCI-02) VKO (boom, auto) N361 23,1 Leens 011432 011431 011871
9-8-2017	P 1 (INCI-01) OMS Alarm Koninklijke Marechaussee Panserweg 9 Zoutkamp 011431 011432
12-8-2017	P 1 OMS Alarm 01-14-009 Verzorgingscentrum t Oldeheem Prof. Poststraat 1 Kloosterburen 011432 011431
13-8-2017	P 1 (INCI-07) Brand wegvervoer (Auto) Zeedijk Lauwersoog 011431 024231
14-8-2017	P 1 (INCI-01) OMS Alarm 01-14-009 Verzorgingscentrum t Oldeheem Prof. Poststraat 1 Kloosterburen 011432 011431
16-8-2017	P 1 VKO (eenzijdig) Panserweg Zoutkamp 011431 011432
19-8-2017	P 2 (INCI-08) Dier te water Van Starckenborghkanaal 17,0 Zuidhorn 011414
20-8-2017	P 1 (INCI-03) VKO Onbekend Lauwersoog 011431 024231
22-8-2017	P 1 (INCI-08) Brand wegvervoer (Auto) Restaurant Het Booze Wjff Strandweg 1 Lauwersoog 011431 024231
23-8-2017	P 2 (INCI-04) Meetverzoek (CO Melding) Lauwersoog Camping Strandweg 5 Lauwersoog 011431
23-8-2017	P 1 (INCI-07) OMS Alarm 01-14-009 Verzorgingscentrum t Oldeheem Prof. Poststraat 1 Kloosterburen 011432 011431
30-8-2017	P 2 (INCI-01) Liftopsluiting Borgstee 23 Ulrum 011431
7-9-2017	P 1 (INCI-08) Ongeval (Aardgas lekkage) Breweelsterweg Ulrum 011431
11-9-2017	P 1 (INCI-01) (eenzijdig) Holwerterdyk - N358 3,7 Ternaard 026110 011411
21-9-2017	P 1 (INCI-03) OMS Alarm Heiploeg Panserweg 14 Zoutkamp 011431
1-10-2017	P 1 Voertuig te water Nonnewei-Kleasterwei Veenklooster 026110 024531 011411 027071
5-10-2017	P 2 Dier te water 0 Westpolder 26 Hornhuizen 011431
26-10-2017	P 1 (INCI-01) Scheepsbrand Haven 8 Lauwersoog 011431
26-10-2017	P 1 (INCI-01) Persoon te water Netlaan Winsum Gr 011810 011532 011871 011411
1-12-2017	P 1 (INCI-07) Voertuig te water Onderdendamsterweg Middelstum 011810 011871 011411
17-12-2017	P 1 (inci-08) Voertuig te water Onbekend Gerkesklooster 026110 024531 011411 027071 011414
20-12-2017	P 1 (inci-08) Voertuig te water (eenzijdig) Ipo Haaimaweg Grootegast 011810 011231 011411 011871



De Zonnebloem, afdeling De Marne
Correspondentieadres:
B. Bottema
Kloostersingel 13
9977 RJ KLOOSTERBUREN
hbbottema@home.nl

De Zonnebloem, afdeling De Marne is naarstig op zoek naar vrijwilligers en naar gasten. Gasten zijn mensen die met De Zonnebloem mee willen gaan naar verschillende activiteiten en vrijwilligers zijn mensen die de Zonnebloem ondersteunen door vrijwilligerswerk te verrichten voor en namens de Zonnebloem afdeling De Marne.

Eén van de taken van de vrijwilliger is om assistentie te verlenen bij uitjes die georganiseerd worden door de Zonnebloem door bijvoorbeeld zorg te dragen voor de gasten die mee gaan en hen van een koffie, thee of iets dergelijks te voorzien als ze dat zelf niet tot moeilijk kunnen. Ook kan een vrijwilliger een bezoek brengen aan een gast nabij zijn/haar woonplaats voor het maken van een praatje, het geven van wat ondersteuning en dergelijke. Een gast van de Zonnebloem is een persoon die graag mee wil met uitjes en die, als het nodig is en aangegeven is, hulp kan krijgen vanuit de Zonnebloem door een bezoekje te krijgen of om via de Zonnebloem in contact te komen met andere gasten.

Voor Zoutkamp en omgeving is De Zonnebloem op zoek naar zowel gasten als naar vrijwilligers, mensen die hierin interesse hebben kunnen zich melden bij Boukje Bottema te Kloosterburen, te benaderen via hbbottema@home.nl of via 0595 – 481663. Op dit moment heeft De Zonnebloem ongeveer 14 vrijwilligers voor de gemeente De Marne, helaas nog niemand uit Zoutkamp, vandaar deze oproep.

De activiteiten die de Zonnebloem voor het jaar 2018 georganiseerd heeft zijn:

10 maart 2018: Toneelmiddag in het dorpshuis te Vierhuizen;

De toneelclub uit Vierhuizen voert voor De Zonnebloem het Gronings Blijspel: Het heft niks om 't lief op.

De kosten voor deze middag is voor een gast € 10,00 per persoon en de aanvang is 14.00 uur.

15 mei 2018: Orchideeënhoeve te Luttelgeest;

Jaarlijks gaat de Zonnebloem met een grote bus naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest (Noord-Oostpolder) waar de gasten getrakteerd worden op koffie of thee met gebak, een bezoek aan de kassen en tuinen en op een lunch. De kosten voor dit evenement is € 34,00 per persoon. Het maximum aantal deelnemers voor dit uitje is 45.

In juli 2018 wordt er nog een klein uitstapje georganiseerd dat we nog even geheim houden.

In september 2018 zal door de regio Groningen Stad en Ommeland een boottocht georganiseerd worden.

18 september 2018: Muzikale Bingoshow te Wehe-den Hoorn;

Dit belooft een leuke ontspannen bingoshow te worden waar muziek de hoofdrol speelt. Er wordt niet gespeeld met bingoballen maar met liederen uit de oude doos maar ook de huidige meezingbalades kunnen de revue passeren. De kosten voor dit evenement is € 10,00 per persoon exclusief uw consumptie(s).

In november 2018 zal er weer een winkelmiddag georganiseerd worden.

In december 2018 zal de jaarlijkse kerstviering gehouden worden.

Alle eventueel andere activiteiten wordt verspreid onder de bij ons bekende gasten en vrijwilligers.

Reden te meer om je aan te melden als vrijwilliger of als gast.

Verhaal Hendrik Nienhuis

‘Ik heb overal gewoond, maar ik ben een Zoutkamper in hart en nieren. Hier ben ik thuis!’

Ik heb veel reacties gekregen op mijn stukjes over Zoutkamp rond de Tweede Wereldoorlog. Bovengenoemd citaat is van een Zoutkamper die hier in 1933 is geboren en tot 1946 heeft gewoond. Hij is inmiddels overleden maar kwam op latere leeftijd iedere vakantie in Zoutkamp doorbrengen. Hij heette Sipko (ook wel Broer genoemd) Vellinga. Zijn vader was commies en ze hebben eerst aan de Panserweg gewoond (waar Gilles Bolt nu woont) en later aan de Stationsstraat (Johan Rispens). Hij was tot aan zijn dood bevriend met Fiebe Visser. Een commies was een soort belastingambtenaar die moest zorgen dat de mensen van hun schamel inkomen ook nog wat een de staat afdroegen. In de Bijbel werden deze mensen ‘tollenaars’ genoemd, maar die hadden een slechte reputatie, omdat ze ook altijd een gedeelte voor zichzelf reserveerden. De rest ging naar de Romeinen. (denk bijv. aan Zacheus de tollenaar die in een boom klom om Jezus te zien). De gegevens kreeg ik van Sip Kadijk (een kleinzoon van deze Vellinga). Hij vertelde dat zijn moeder (inmiddels 91 en een zuster van Sipko) nog leeft en zich de periode dat ze in Zoutkamp hebben gewoond nog goed voor de geest kan halen. Ze wist bijvoorbeeld nog goed dat er bij mijn vader en moeder aan het Bakkersplein vaak een kinderwagen de tuin stond (ook bij koud weer) met jongetjes erin met donker bruine beentjes. Dit klopt wel, want onze moeder was nogal een zoonbidster en de kinderen gingen eerst in de kinderwagen en later in een baby hokje al in februari naar buiten. Weer of geen weer. (Deze hokjes worden blijkbaar nog steeds gebruikt, want ik zag laatst op Expeditie Grunnen dat ze op een dergelijk hokje stuitten en dachten dat er konijnen in zaten, maar dat bleek niet het geval). Mevr. Kadijk kan zich nog goed herinneren dat in 1943 Wiesje Vaatstra (een meisje van 4 jaar) verdrong in ‘Hofmans Sluis’ (nu Hunsingosluis). Een buurmeisje was met het meisje gaan wandelen en had haar even uit het oog verloren. Mevr. Kadijk had gezien hoe ze uit het water was gehaald, helemaal blauw. Een akelig gezicht. Toevallig zag ik laatst op het oude kerkhof dat Wiesje een heel mooi nieuw grafje heeft. (Haar moeder, mevr. Vaatstra is een paar jaar geleden overleden en ligt op een andere plek van het oude kerkhof bij haar man, Jan Vaatstra begraven) Vlak bij Wiesjes grafje ligt trouwens Thea Vogel (dochter van Maarten Vogel) begraven. Ook een meisje dat is verdrong. Zij was geboren in 1936 (evenals ik zelf) en verdrong in 1940 in de binnenhaven. Overigens zijn er in de loop der jaren toch relatief weinig mensen verdrong hier in Zoutkamp, ondanks het feit dat er toch veel water is (Lauwers, Reitdiep, Hunsingokanaal en in die tijd Achterdiek eb en vloed). Schoolzwemmen was er natuurlijk helemaal niet bij. Maar Achterdiek leerde je natuurlijk wel hondje krabben. Eerst in Klaine Spui, met halftij, en later in Grote Spui (waar je in het midden echt niet kon staan) met hoog water. Dat was blijkbaar toch voldoende om uit het water te kunnen komen. Verder zijn mij nog 2 verdrinkingsgevallen bekend. Jan Bolt, de oudste zoon van bakker Bolt, reed bij Zuudemoas Klap in een wak en is toen verdrong en verder nog het zoontje van manufacturier Huisman. Daarnaast is het hele dorp een dag aan het zoeken geweest tot hij tenslotte onder het Korte Hoofd werd gevonden. Akelige dingen! Overigens zag ik laatste op TV dat men bij het schoolzwemmen nu gaat beginnen met allereerst overleving tactiek te leren in plaats van met een mooie schoolslag. Misschien waren we met ons hondje krabben de tijd wel ver vooruit. Wat ook frappant is dat in die tijd bijna niemand van de Zoutkamper vissers kon zwemmen!

Dat Broer Vellinga Zoutkamp geweldig vond is natuurlijk goed verklaarbaar. Toen de oorlog uitbrak was hij 6 of 7 jaar. Op die leeftijd krijg je al veel mee. En vergeet niet in dit kleine dorp lag een behoorlijk grote bezetting van de Duitsers. Het was hier onderdeel van de Atlantik Wal met het doel een invasie vanuit Engeland tegen te gaan. Nu was de ondiepe Lauwerszee en Waddenzee daarvoor natuurlijk totaal ongeschikt. Maar afgezien van de oorlog was er in het dorp natuurlijk ook van alles te doen. Al die middenstanders die ik heb genoemd (smeden enz.) werkten vaak gedeeltelijk buiten. Je kon er zo in en uit lopen en alles meebelevén. Ook op de visafslag kon je als jeugd overal terecht. En vergeet niet er was altijd volk op pad. Wij woonden in kleine kamertjes waar het stonk naar turf en kolen. Bovendien werd er in die kamertjes rustig op los gepaft.

Mijn vader bijvoorbeeld zat rustig de hele avond zijn pijp te roken. En als de deur even open stond werd er geroepen: 'Deur dicht. Anders vlugt vogeltje dr oet'. Dat kostte immers weer extra warmte. Ook op oude foto's zie je dat er altijd mensen op straat waren. Nu kun je soms door het dorp lopen zonder een sterveling tegen te komen. Dat heeft natuurlijk alles met de mobiliteit te maken. In die tijd (gedurende en direct na de Tweede Wereldoorlog) bleef je gewoon in het dorp. Alleen bij uitzondering ging je met de bus naar de stad om wat boodschappen te doen. Er waren toen 2 auto's in het dorp. Een voor dokter Que en een voor Henricus Heidema (omdat die slecht kon lopen). Que was een joyeuze, kleurrijke figuur. Hij was o.a. oprichter van Vocalinto en de drijvende kracht achter de Vlaggetjesdagen. Orkestjes waren in die tijd erg populair. Naast de klassieke- en kerkmuziek was er niet veel. Pas in de jaren zestig kwam uit Amerika de Rock and Roll en later de popmuziek. Voor de rest moesten we het doen met Max van Praag ('Klok van Arnemuiden'; 'Aan het strand stil en verlaten'; 'Op de sluizen van IJmuiden'; 'Over 25 jaar' enz.). Eddy Christiani ('Als ik tweemaal met mijn fietsbel bel') en Anneke Groenloh ('Brandend zand'). Dan had je nog Ger de Roos met zijn Orkest Zonder Naam met De Drie Musketiërs en Marketentsters. Sweet Sixteen van Lex Karsemeier enz. Anneke is trouwens nog maar pas gestopt met het zingen van die beroemde hit van haar. Bovengenoemde liedjes werden ook gezongen door de opgeschoten jeugd van het dorp. Op een hoek stond dan soms een hele groep te zingen. Het hele dorp smulde in die tijd bij het verhaal dat dokter Que en zijn vrouw soms zondagsmiddags met zijn blauwe Chevrolet even naar Amsterdam gingen om een wedstrijd van Ajax bij te wonnen; daarna chinezen in Amsterdam en dan 's avonds laat terugkomen Vergeet niet: geen snelwegen en allemaal 2 baan wegen (inclusief de Afsluitdijk). Dus een rit van plm drie en half uur. Dr. Que is trouwens niet oud geworden. Hij ligt hier naast zijn vrouw begraven op het oude kerkhof. Que was nog een ouderwetse dokter met das en een witte jas aan. (Als hij op bezoek kwam en koffie of thee kreeg had hij er graag zo veel suiker in dat het lepeltje erin bleef steken!). Hij werd opgevolgd door dokter Witkamp, een totaal andere figuur. Ik weet nog best dat onze jongste dochter Lidy werd geboren. We woonden toen in de Julianastraat en konden het doktershuis zien. Witkamp was net begonnen en het was midden in de zomer en erg warm Toen ik belde dat de weeën waren begonnen zagen we iemand het doktershuis verlaten. Ik zei toen tot mijn vrouw: 'Maar dat is vast niet de nieuwe dokter, want hij heeft gewoon een T-shirt aan en loopt op blote voeten in slippers'. Het bleek echter wel degelijk Witkamp te zijn en ik kan zeggen dat de bevalling vlekkeloos is verlopen. Nog een opmerking over de mobiliteit. Zondags kwamen de jeugd altijd bij elkaar bij de dijk (trap Korte Hoofd). En op een keer verschenen daar Be en Appie Visser op hun piksplinternieuwe Kapitein Mobilets. Even showen en toen gingen ze bijvoorbeeld op aan zondagsmiddag naar Leek, Paterswolde of Roden. Plaatsen waar wij met schoolreisjes kwamen of soms op een feestdag op de fiets naar toe gingen. Later kwamen er meer bromfietsen en auto's en begon het dorp leeg te lopen. De gezelligheid op straat werd toen een stuk minder en nu kun je soms met een kanon door een straat schieten zonder iemand te raken.

Toen Heidema de auto pas had ging hij een keer in Duitsland kijken waar de boel nog gedeeltelijk in puin lag. Hij vond een hotelletje en ging na aankomst even in de bar om een pilsje te drinken. Bij binnenkomst zaten er allemaal mannen om de bar met een been, met halve benen of met 1 arm of soms nog erger. Toen Heidema op zijn krukken binnenkwam werd hij op de schouder geklopt en riepen ze: 'Kamrad! Kamrad'. Ze dachten dat hij zich ook voor Hitler kapot had laten schieten. Henricus wist niet hoe snel hij weg moest komen. Die bevolkingsopbouw was voor Duitsland na de oorlog een enorm probleem. Een hele generatie mannen was dood, zwaar verminkt of psychisch zwaar gestoord. Met Heiploeg hebben we trouwens met die generatie Duitsers veel zaken gedaan. In Tonning had je bijvoorbeeld garnalenhandelaar Karl Nohme. Die had ook maar een been. Kapotgeschoten in Noord Afrika waar hij diende in het Panzerkorps van veldmaarschalk Erwin Rommel (de woestijnvos) Bij de beslissend veldslag in El-Allamein, waar Monty (Montgomery) Rommel versloeg, lieten ze Nohme zwaar gewond aan een been achter in de woestijn. Er kwam toen een Tommy (Engelse soldaat) op hem toe en Karl dacht dat hij het genadeschot zou krijgen. Maar het bleek een hospik te zijn die hem meenam naar het Engelse kamp waar ze hem probeerden op te knappen. Dit lukte niet en toen is hij op het vliegtuig naar Engeland gezet, waar zijn been

werd geamputeerd en hij de oorlog in krijgsgevangenenkampen kon afwachten. ‘Die Tommies haben mein Leben gerettet’ zei hij vaak. (Als de HP auto’s bij Nohme kwamen werden de chauffeurs naar boven genodigd bij Frau Nohme voor koffie met kuchen en werd de auto intussen geladen. Bij terugkomst bleek er dan vaak een partij ziftsel tussen te zijn gemoffeld. Dus garnalenvissers niets nieuws onder de zon. Ook 50 jaar geleden werd er al gerommeld! Appie de Graaf heeft dit ontelbare keren meegemaakt). De andere Duitser met een been was Herr Schau van de Busumer Fischereigemeinschaft Die had zijn been op het eind van de oorlog verloren in Frankrijk bij de hevige gevechten in en om Rouen na de invasie van de Geallieerden. Bovengenoemde Veldmaarschalk Erwin Rommel was toen belast met de verdediging van de Atlantik Wal. Maar op de dag van de invasie was hij op de verjaardag van zijn vrouw in Duitsland. Hij keerde spoorlags terug naar Frankrijk maar de andere generaals hadden inmiddels besloten om de geallieerden eerst maar te laten komen waarna de Duitsers met al hun reserves zouden aanvallen. Toen dit gebeurde is er rondom en in Rouen vreselijk gevochten. Historici zijn het er trouwens over eens dat als Rommel op het moment van de landingen in Frankrijk zou zijn geweest hij onmiddellijk zou hebben aangevallen. Reserves erbij of niet. In dat geval was de invasie nog een dubbeltje op een zijn kant geweest. Met Rommel is het trouwens minder goed afgelopen dan met zijn twee door mij genoemde soldaten. Toen hij zag dat de oorlog in Frankrijk verloren was heeft hij met enkele andere generaals een samenzwering tegen Hitler gesteund met het doel een wapenstilstand met de Geallieerden te bereiken en zodoende het bloedvergieten te stoppen. Via de Gestapo hoorde Hitler ervan, waarna hij een generaal met een gifpil naar Rommel stuurde met de boodschap dat als hij die zou innemen hij een staatsbegrafenis zou krijgen als de grote oorlogsheld, maar als hij weigerde zouden hij en zijn gezin worden gefusilleerd. Rommel heeft toen inderdaad de gifpil genomen en is met vliegende vaandel en slaande trom begraven. “Heil Hitler!” De waanzin van oorlogen! Bij Heiploeg deden we ook nog zaken met Herr Wilts uit Westaccumersiel. Die had de veldtocht naar Rusland meegemaakt en was zonder een schrammetje op te lopen terug gekomen. Als we hem ernaar vroegen zei hij altijd dat hij geluk had gehad, maar dat hij ook een wijze les van zijn vader had gekregen. Die had als soldaat in de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk gediend en de vreselijke slachtpartijen bij Verdun en aan de Somme overleefd. Zijn vader zei altijd tegen hem: ‘Heinrich, immer in der Mitte bleiben’. (altijd in het midden blijven). Eigenlijk is dat wel logische want als je een zwerm vogels ziet vliegen zijn de dieren aan de buitenkant het kwetsbaarst en evenzo met een school vissen. In het midden ben je het veiligst. We hebben het bij Heiploeg vaak tegen elkaar gezegd: “Immer in der Mitte” Best een levensles! Wat Broer Vellinga natuurlijk ook live heeft meegekregen is het opbreken van de treinrails in Zoutkamp. Dat gebeurde vlak voor zijn neus. Na de nederlaag van Hitler bij Stalingrad (waarbij het hele Zesde Leger of stierf van de kou, of sneuvelde of in krijgsgevangenschap werd gevoerd) begonnen de Duitsers alles uit Nederland weg te slepen. Fietsen, radio toestellen, sierraden. Niets was veilig. Maar ook de niet belangrijke spoorlijnen werden weggehaald. Men had ze nodig voor de veldtocht in Rusland werd er gezegd, maar dat was onzin want het Russische spoor is breder dan het west Europeaanse. Na dat debacle van Hitler bij de Wolga (500.000 soldaten afgeschreven) begonnen de geallieerden echter de spoorlijnen in W-Europa te bombarderen en daarom zat men dringend om rails etc. verlegen. Het verlaten spoorcomplex was natuurlijk een el dorado voor ons als jeugd. Het was niemandsland. Je kon er alles. Er was een oude wagon blijven staan en daar hadden we altijd wel wat in te donderjagen. Ook de draaischijf (waar de wagons op konden worden gedraaid) zat er nog en daar kon je ook van alles mee doen. Verder natuurlijk ‘verneukers koeln’ graven, oorlogje spelen tegen de openbare school etc. Waar nu ongeveer het hoogholtje is had ‘bakker’ Hein, die na het vertrek van de spoorwegen op het station was gaan wonen, evenals Albert en Hil (de Graaf), een grote groentetuin aangelegd met daarop een schuurtje van reclame golfplaten (dat waren reclame borden van 1 bij 2 meter, waarmee reclame voor bijvoorbeeld van Nelle of Douwe Egberts werd gemaakt). Hij deelde dat schuurtje met de Gebr. Postma (Pieter en Simon die in het eerste klein huisje woonden tegenover de Oude Kerk) Deze oude mannen hadden daar een dichtzet voor paling. Ook dat was natuurlijk een prachtige speelplek. Altijd reuring en mijn schoolvriendje was Egge Hein (helaas jong overleden) en daarom hadden we vrij toegang in het schuurtje.

Het blijkt wel uit mijn stukjes dat we een prachtige jeugd hebben gehad in een omgeving die zich er goed toe leende. Was er dan niets negatiefs vergeleken met het heden? Nou reken maar! De hygiëne liet natuurlijk sterk te wensen over. Als kind weet je dat niet en besef je het ook niet. De huizen hadden een regenbak, waarin het regenwater van de daken werd opgevangen en je kon hier en daar water uit een put krijgen voor wassen, ramen lappen enz. Maar water om je fatsoenlijk te wassen of laat staan douchen (die dingen bestonden voor ons gewoon niet) was er niet. Voorts stond de medische zorg ook op een laag pitje. Er was wel een dokter in het dorp (eerst dokter Sprenger en later dokter Que) maar daar ging je niet zo snel heen. Alles koste immers geld. Als wij als kinderen bijvoorbeeld oorpijn hadden werd er olie verhit op de kachel en met een theelepeltje in onze oren gegoten. Of dat nu zo goed was? En wat hebben de mensen toen vaak kiespijn gehad! Kijk maar eens naar oude foto's. Vaak half of geheel verrotte kiezen. Als je kiespijn had ging je naar de huisarts die de kies gewoon trok. Later had je in Leens tandarts Klaassen, maar dat was ook een trekker. Geen reparateur. Toen ik 17 was kreeg ik kiespijn en ging naar Klaassen. Die zei toen dat hij ging trekken (er was echt niets aan te zien) en dat het traject dan was dat ik over 5 a 10 jaar een kunstgebit zou krijgen. Ik kon ook de rest van de gaatjes laten vullen en dan zou het misschien 5 jaar langer duren. Ik heb toen besloten om wel te laten vullen, maar toen ik op 19 jarige leeftijd bij de Marine kwam hebben die tandartsen daar mijn gebit gered. Er werd direct veel beter gevuld en ieder half jaar voor controle. Dat deed in die tijd ook bijna niemand. Bekend is immers het verhaal van bruidjes die soms een kunstgebit van hun ouders cadeau kreeg als ze ging trouwen. Dan zou ze in haar huwelijk tenminste geen kiespijn hoeven te lijden. En het is een bekend feit dat het gebit van zwangerschappen heeft te lijden en als er dan vaak ieder jaar een baby kwam zou het gebit er snel aangaan. Dit is in onze oren gewoon horror, maar het gebeurde. (Mijn vrouw had niet het geluk bij de Marine te dienen en heeft haar gebit niet laten nakijken en repareren toen ze jong was en nadat onze derde dochter was geboren moest ze inderdaad aan het kunstgebit). Het was ook nog de tijd van 'Ja dokter, nee dokter; ja dominee, nee dominee'. Wat die mensen zeiden werd klakkeloos overgenomen. 'Second opinion', daar had toen nog niemand over gehoord. Verder werd in de laatste oorlogsjaren alles schaars. We hadden geen honger, maar boter, kaas, brood enz. alles was op de bon. Kleren werden eindeloos gemaakt van oude afgedankte kleren. Dat deden onze moeders allemaal zelf. Ik zie me nog staan met allerlei spelden in die kleren als je moest passen. "Blijf toch een keer stilstoan" Zo ken ik ja nait opschaitn" hoor ik nog in mijn oren. En verstokte rokers gingen zelf tabak verbouwen. Mijn vader zat soms met een paar mannen die tabaksbladeren te kerven. Daarna werden ze gedroogd en fijn gemaakt. Vervolgens werd die bocht opgerookt! En brandstof kwam er ook bijna niet meer omdat de geallieerden de spoorlijnen bombardeerden. Op het eind van de oorlog waren alle bomen langs de wegen gekapt. Zowel naar de Friese kant als naar Ulrum en alle palen van de domeinen op het haventerrein waren opgestookt in de Zoutkamper kachels. En de winters in de oorlog en direct na de oorlog waren verrekte koud. Prachtig om te schaatsen, maar als je 's morgens in de kamer kwam waar geen kachel brandde was het daar ook beneden nul graden. Met veel blazen en houtjes werd dan het potkacheltje aangezet, maar het was echt kou lijden. Ook boven (wij als kinderen sliepen op de zolder en onze ouders hadden een slaapkamer) kon het vreselijk koud zijn. Alle kleren die je te pakken kon krijgen werden als het vroom op het bed gegooid. En 's morgens hingen de ijspegels aan de balken. Nu waren onze daken gelukkig beschoten, maar er waren ook mensen toen die onder niet beschoten daken sliepen. Als er dan een sneeuwbuï was lag er binnen soms net zo veel sneeuw als buiten. Die kinderen moesten met een dekkleed over slapen. Als het al te erg werden mochten de kinderen dan beneden in de woonkamer slapen, waar het in ieder geval niet sneeuwde. En het was ook vaste prik dat op Pasen de lange zwarte kousen uitgingen en de kniekousen aan. Maar soms vlogen de sneeuwvlekken je dan nog om de oren. Mijn moeder was echter blij als het zover was. Dan hoefde ze de gaten in de kousen niet meer te stoppen. Want wondjes genezen vanzelf toch? (Overigens was er toen al een soort uni seks, want jongens en meisjes droegen de zelfde zwarte kousen met sjarretels vastgehouden aan een hemdje. Met daarover een korte broek voor de jongens en een rokje voor de meisjes). Daarmee vergeleken zijn we nu allemaal verwende poppetjes! Maar laten we voor alle verbeteringen maar dankbaar zijn. We hebben het stukken beter dan onze ouders en voorouders. En

ach, zoals we vroeger op de dijk of in de straten met elkaar stonden te kletsen ouwehoeren we nu op sociale media. Maar of we daardoor toch niet wat wereldvreemde wezens worden? Met deze uitsmijter eindig ik mijn serie over de middenstand rond de Tweede Wereldoorlog.
Hendrik Nienhuis, december 2017 (0653653335) nienhuis@inn.nl.

Voetbalvereniging

Algemene Ledenvergadering

v.v. Zeester 26-01-2018

In kegelhuis de Zearend
aanvang 20.00 uur

Agenda

1. Welkom
2. Bestuurlijke problemen
3. Bestuursverkiezing
Afgetreden:
Fred Bos (Voorzitter) – niet herkiesbaar
Het bestuur kan op dit moment geen kandidaat voordragen.
kandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris worden aangedragen, waarbij minimaal 3 leden de kandidatuur steunen, conform statuten artikel 9.2
4. Rondvraag
5. Sluiting

ZEESTER

Verhaal Johan Rispens

Om te beginnen: Voor een ieder de beste wensen voor 2018. Dat we gezond elkaar 31 december weer een hand kunnen geven. Voor de vissers onder ons een goed en visrijk garnalenjaar. Voor de truckers, hou hem op het asfalt en veilige kilometers toegewent.

11 december 2017. We liggen nog steeds op Harlingen. De vangsten nemen langzamerhand af. We komen om 7 uur op Harlingen aan. Proviand in de kastjes en touwen los. We stomen bij de dam langs naar de blauweslenk in het dwarseind. Zo noemde Woud Capi van de ZK54 het altijd. Zetten we uit, een kort trekje geeft 40 kg. Vooruit maar. Over eb vissen we Blauwe Slenk in. Dit is met 25 kg wel gebeurt. We doen nog een paar trekjes. Hier voorzeldde en met vloed vissen we weer omhoog. De heren Mollema komen langs met de zandexpress 5. Vader en zoon varen hier op voor Spaansen. 400 kuub zand in 1,5 uur voor Fankeker. Dit gaat harder dan garnalen. Een kg of 5 in een zak en de jongens kunnen pellen. We vissen ondertussen het Hanerak in, dit is bezuiden de pollendam. De grond is hier nogal ongelijk (robbig). Nou is dat wel mooi voor de garnaal maar in een keer bats kaal en hij blijft er mee liggen, halen en jawel, hotstok (visbuis) krom. Gelukkig kunnen we doorvissen. Ondertussen is er code rood afgegeven in Nederland. Ongelukken door gladheid. Bij ons sneeuwt het knap nou en een gladde bries. We stomen door de boontjes op Breezand aan. Vieze sneeuw belemmert het zicht tot een 0,25 mijl. De dijk bij Zurich is al wit. Het lijkt op winter. Bij Breezand gaan we er aan, de kost op het vuur en lange trekken. De WR226, WON77, WR3 liggen hier ook te vissen. Ondertussen wordt het weer slechter, de vangerij minder. Iets wat heel normaal is. 's Nachts om 1 uur stomen we naar Cornwerderzand en knopen we hem vast om 1.30 uur achter de HK80 waar Klaas Bouma op schippert voor Foppen. Een frikandel in de pan en een Soltbiertje in de krop. Ondertussen waait het een stuk of 9. Dikke bries dus. Gauw in de kooi. Marc zet zijn telefoon op 7 uur, mooie tijd.

Dinsdag: Koffiepot aan en daarna een rondje machinekamer. Water- en oliepeilcontrole. We stomen weer naar de dam toe. Het weer is, in tegenstelling tot gisteren, lekker opgeknapt, zonnetje erbij. Het kan weer. In de trui aan dek. We vangen mooie dikke garnalen. Deze trekken nu ook van het wad af om naar de Noordzee te gaan. De luizen (kleintjes) blijven het langst aan de binnenkant. Met de eb trekken we de zee op. Lange trekken door de diepte. Het is hier druk van schepen, de veerboten, de mosselaars, coasters en collega's. Het zoekt allemaal een weg over de Wadden. Een beetje alert wezen is hier ook wel noodzakelijk. Buiten is het weinig weer en de planning is dat we eind van de week op Lauwersoog willen liggen. Tja, wat is wijsheid. Over het wad is een optie, maar met NNO wind wordt het penibel, of er wel water komt. Door het kanaal over Leeuwarden kan ook. In 2001 was dat voor het laatst. Leuk tochtje, maar met 1.90 ook niet zonder risico's. Zo zie je maar, vissen is altijd leuk. Er is geen dag gewoon. Het loopt dan ook zo af als we met laag water buiten op Stortemelk zijn en de zee inzakt gaan we stomen onder Vlieland door. De Good Hope van Walter Bakker komt ons voorbij met een container aan dek. Door de storm van zaterdag op zondag was een coaster er 8 verloren. De TS2 van Raimon gaat het Smitgat uit. Voor het Smitgat gaan we er aan. De wind neemt weer toe. De Brandaris geeft ook een stuk of 8/9 op. Wel ZZW. Vissend bij de Elsie langs en binnen de paal zit er na 2,5 uur 60 kg in. Raimon appt 120 kg. Aan dek gekomen stelt Marc het bij. Ook 120 kg. Mooie dikke pinda's. We vissen maar naar Het Westgat toe gezien de wind zal ruimen. Hier liggen we met de WR106, TS2, LO7 en LO44. Vangerij 55/60 kg. 's Morgens waait het ZZW 9. De duinen verliezen veel zand. Het stuift over het strand zo de Noordzee in. Met laag water stomen we over Het Bornrif heen. Met de WL3, WL22 en OL2 in hoekje Bornrif zetten we weer uit. Henk van de ZK37 belt nog even. Zijn koppeling moet er uit zo blijkt na inspectie. Zijn zoon had hem naar binnen gesleept nadat hij niet meer varen kon. Een domper. Dit kost weer geld en vistijd. Iets waar niemand op zit te wachten. We vissen bij de Malmö langs. Dit wrak ligt dwars van Nes. Een gevaarlijk heft. Hier kun je op stoten met alle gevolgen van dien. De vangerij is 60/80 kg, maar met een weerbericht van 16.30 uur van Schier, die West 8 opgeeft, gaan we mooi naar binnen met hoog water. 's Avonds staan de bloemenmeisjes van Adriana en moeke Ingrid op de pier een nadenkmoment. Donderdag liggen we bij Telson voor de kant. Tuig uit elkaar. De buis wordt bij ons CIV recht gedrukt. Het net kan in de container. Is aan het eind. Dan lossen en soppen. Aan de ponton en koffie. Willem Huizinga komt nog langs.

We doen aan ruilhandel. Hij komt met een brandgans aan en na een bakje gaat ie met 5 kg gekopte Wijting. Hoe moeilijk kan het zijn. "Direct afslag, direct afslag", horen we over de haven. Later een appje 779 kg voor € 7,19. Koper Telson. Einde week.

Week 51.

Maandagmorgen, bladstil op ZK, maar buiten een hoge deining 2.20-2.40 m dieper. Stond veel wind. We gaan vanavond wel in de hoop dat het zakt. 's Morgens nog even ijs laden. In de machinekamer gekomen moet er 3 liter koelvloeistof bij. Dit deugt niet. Vreemd. Wel ijs laden en terug. Monteur gebeld. Tja, lekke pees, koppakking, koeler, zeg het maar. Woensdag komt een monteur van Engine to Repair uit Delfzijl omdat de motor van voorjaar net reviseert was verwacht je dit niet. Maar ja, alles kan weten we al wel. De koeler er af en naar de werkplaats. Donderdag: Het lijkt op een lekkage en vrijdag zet Sikke de koeler weer op zijn plaats. Na proefdraaien lijkt het oké, maar ja, het vertrouwen moet er weer in komen. Zaterdagmorgen om 6 uur maar naar Lauwersoog. Je bent niet rustig er op. Spul maar aan loop en naar ZK, motor op 1700 tpm. Alles goed warm. Nu verdampt laatste water ook. Op 8.15 uur zijn we in onze thuishaven voor een lang weekend. Kerst en Oud en Nieuw. Veul zeeg'n elk en oin.

Kerstmarkt

Zondag 10 december was het weer zover: Kerstmarkt in en rondom de oude kerk! Gezellige kraampjes, hapje en drankje en een ritje in de huifkar naar de winterwelvaart in de haven. Kinderen konden een cadeautje grabbelen in de grabbeljurk en de Kerstman maakte het feest compleet! Het was koud! Maar de sneeuwvlokken zorgde voor een winters tafereel!

Helaas hebben wij als organisatie verder een minder leuke mededeling..... het was ook de laatste kerstmarkt. Ondanks leuke gevulde kraampjes is er voor de standhouders gewoon te weinig aanloop van publiek. We hebben er als organisatie alles aan gedaan wat kon, het is niet anders. We willen iedereen bedanken die de kerstmarkt mede mogelijk hebben gemaakt. Het waren mooie en gezellige kerstmarkten!

BEDANKT!

Groeten, Jannie, Anita, Marga, Tiny, Ria en Gineke

Oude kerk/kerstmarkt

Buiten was het koud tijdens de kerstmarkt op 10 december. Gelukkig was de kerk warm. We hadden ons jaarlijks enveloppenspel met leuke prijzen. Daarnaast kon er geraden worden hoeveel fusillipasta's er in de stopfles zaten. Dit waren er 848 stuks. Er waren 2 personen die het bijna goed hadden en beide hadden ze 850 stuks. Dit waren Eelke Kuiper en mevrouw Van der Bleek, dus moest er geloot worden. Jannie Knol heeft onder toezicht van menig standhouder de winnaar getrokken, mevrouw Van der Bleek uit Vierhuizen ging er met een tegoedbon van Slagerij Knol van door. Van harte gefeliciteerd. Het was een gezellige middag. We bedanken al onze sponsoren, zonder jullie was dit voor ons niet mogelijk geweest.

Stichting Oude Kerk Zoutkamp