

DE SCHUDZEEF

DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP

Nummer 3, mei 2013



Deze maand in De Schudzeef o.a.:

- ***Programma Pinksteren***
- ***Ondernemer van het Jaar***
- ***De eerste Vlaggetjesdag***

Colofon

Redactie

Esther v.d. Broek	tel: 438218	Voorzitter
Claudia de Boer	tel: 402635	Acquisitie
Chantal Oostindiën	tel: 401160	Penningmeester
Anouk Bakker	tel: 850865	Secretaris

Kopieerwerk

Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt en Enne Tammens.

Eerstvolgende verschijningsdatum is 26 juli

Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 17 juli

Kopij

Kopij voor De Schudzeef dient bij voorkeur per mail als PDF, JPG, TIF of DOC (niet hoger dan Word 2003) bestand aangeleverd te worden.

E-mailadres: **schudzeef@gmail.com**

Inleveradres kopij: Claudia de Boer, Margrietstraat 4, Zoutkamp
Chantal Oostindiën, Julianastraat 17, Zoutkamp
Anouk Bakker, De Schuit 34, Zoutkamp

Bankrelatie

Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen.

Advertentietarieven per 01 januari 2013:

Eenmalig 1/1 A4	€ 30,00
Eenmalig ½ A4	€ 17,00
Eenmalig ¼ A4	€ 9,00
6 x 1/1 A4	€ 168,00
6 x ½ A4	€ 84,00
6 x ¼ A4	€ 42,00

Afmetingen:

¼ A4	h: 13,5 cm x b: 8,5 cm STAAND
½ A4	h: 13,5 cm x b: 17,5 cm LIGGEND

Wilt u ook op de mailinglist van De Schudzeef?

Stuur dan een e-mail naar schudzeef@gmail.com met als onderwerp mailinglist. U ontvangt dan een paar dagen voor de kopijdatum een e-mail wanneer de kopij binnen dient te zijn en wanneer De Schudzeef ook alweer uitkomt.

Agenda

17 t/m 20 mei	Pinksterfeest Zoutkamp
22 juni	Sjoelmiddag/-avond in de Oude Kerk
29 juni	Viswedstrijd voor de jeugd tot 14 jaar

Voorwoord

Zo Zoutkamp, nog even en we trappen af voor het gezellige Pinksterweekend. Genoeg te doen voor een ieder, zoals te lezen valt in het programma. Maar ook even aandacht voor de Ondernemer van het Jaar: Gerrit Arkema van Kegelhuis de Zeearend. Dit jaar een feestelijk jubileum voor hem: al 20 jaar druk met het organiseren van uw feest en partij! Proficiat!!!! Tevens kijken we terug op een geslaagde Lauwersmeermars en Koninginnedag. Hoezo, er valt in Zoutkamp niets te beleven!? Tot slot hebben we ook nog heugelijk nieuws vanuit de redactie. Chantal en Daan zijn namelijk op zondag 7 april de trotse ouders geworden van Alys. Van harte gefeliciteerd!!!! Tot een volgende Schudzeef, de redactie.

1959 De eerste Vlaggetjesdag (zoals deze door een zesjarige jongen werd beleefd)

Mamme boog zich wat voorover en zei tegen ons: 'Nu moeten jullie goed kijken, straks komt Louke door die deur naar buiten.' We stonden op het grasveld aan de achterzijde van de visafslag tussen wel vierhonderd mensen in: pabbe en mamme, Ditta met haar pijpenkrullen hield mammes hand vast, Cor stond een droog visje te peuzelen en Johannes hield het wandelwagentje vast waar Ernstje inzat. Ernst, die door Johannes altijd 'Toebeneefke' werd genoemd, had zijn tong een klein stukje uit de mond. Daarnaast Jan in zijn nieuwe matrozenpak en Jansje die steeds aan Cor vroeg of ze ook een stukje vis mocht hebben. En dan was ik er natuurlijk ook bij. Ik was toen net zes jaar geworden. De groten, dat wil zeggen Diederik, Berend en Betto, liepen zelf rond met hun vrienden. Louke was die morgen direct na de kerk het huis uitgegaan. Het was de Tweede Pinksterdag. Dat was een soort zondag waar je maar een keer naar de kerk hoefde. Het was prachtig weer, de zon scheen. Na de kerk waren we met pabbe langs de haven gelopen. Alle garnalenschepen lagen met hun steven tegen de wal aan, mooi geschilderd en met allemaal vlaggetjes in de masten. Ik had dat nog nooit eerder gezien. Maar op zesjarige leeftijd wist je al wel dat er soms nieuwe dingen gebeurden. Het was 1959. Heel mijn leven hadden we in de vijftiger jaren geleefd en volgend jaar heette het plotseling zestig, 1960, dat klonk zo vreemd.

Vlak voor ons was een klein greppeltje. Daar stonden geen mensen, dus we hadden goed uitzicht over het podium, dat ze tegen de visafslag hadden aangebouwd. Dokter Que, onze huisarts die oorspronkelijk uit Indonesië kwam, liep met driftige pasjes over het podium en verdween daarna weer in de afslag. Een week daarvoor, toen ik over de Churchillweg liep, was hij plotseling naast me gestopt en had me een pakje gegeven. 'Wil je dit even aan Louke geven?' zei hij en reed weer weg. Hij was de enige in het dorp die een auto had, een grote lichtgroene Ford met vleugeltjes aan de achterkant. Een jaar ervoor had ik bewusteloos in die auto gelegen. We waren aan het wandelen met Tietje en Louke van ome Hannes en tante Willy. Jansje was erbij en Johannes, Cor en Ditta. We wandelden over de Julianastraat, een nieuwe straat die ze net door het land van boer Medema hadden gemaakt. Hier zouden allemaal nieuwe huizen gebouwd worden. Plotseling stak ik de weg over, net toen er een motorfiets aankwam. Toen ik weer bijkwam, lag ik op pabbe en mammes bed, wild krijsend en schoppend terwijl dokter Que bezig was jodium op mijn been te druppelen. Johannes Smit hield mijn benen vast. Hersenschudding zei dokter Que tegen moeder, hij moet een week in bed blijven. Daar lag je dan prinsheerlijk in het grote bed. De deur naar de woonkamer wijd open. Groot verband om het hoofd. Vijf jaar oud. Hersenschudding, kersenpudding. Een van de volgende dagen kwam meester Volbeda voorbij. Een oude gepensioneerde meester die hoofd van de school was geweest. Hij sprak langzaam en niet het Gronings wat wij spraken, maar Nederlands. Hij kwam altijd met een stapeltje 'Elizabethbodes' (een christelijk weekblad) voor onze straat, die wij dan zondags weer in de straat rond moesten brengen. Dit vergaten wij steeds, met het gevolg dat de mensen een week later twee tegelijk kregen, netjes in elkaar gevouwen, zodat het even leek dat het er maar een was. Als het helemaal mis ging en je er drie tegelijk afleverde, was het dus wel een

erg dikke Elizabethbode. 'Vrouw Bolt, wij hebben de Elizabethbode niet gekregen' hoorde moeder vaak. Meester Volbeda zag natuurlijk vanuit de kamer ook de gewonde patiënt in het grote bed liggen. 'Nou jongen, als je weer beter bent kom je mij maar eens helpen in de tuin.' Hij woonde in een van de kleine huisjes aan de Grachtstraat. Tussen deze huizen en ons huis lag een grote volkstuin, waar verschillende mensen hun groenten verbouwden. Naast de keurige akkers van Kolk lagen de akkers van meester Volbeda. Toen ik weer beter was, vond ik het een hele eer om hem te helpen. En toen ik hem in de tuin zag, schoof ik door een gat in de heg en liep naar zijn akkers. Ik mocht met een pollepel water uit een emmer halen en elke prei en boerenkool een flinke slok water geven. De groenten stonden in keurige rijen. Ze moesten nog groter worden, voordat je ze kon eten zei meester Volbeda. 'Kijk, en dit hier zijn aardbeien.' Na het gedane werk kreeg ik een glas ranja in het kleine keukentje, waar het petroleumstel een dringende geur afgaf. Meester Volbeda had twee vrouwen in huis, dat was wel een beetje vreemd. Een van de vrouwen zat steeds op haar nagels te bijten.

Man, wat hadden we al lang staan wachten. Ditta en ik begonnen steeds over het greppeltje te springen. Cor zei dat hij dorst had en Johannes had nu Ernstje uit het wagentje getild. Morgen was Johannes jarig, 9 jaar werd hij dan. Jansje stond geduldig te wachten en Jan speelde met Lubbert de Braak. Berend en Diederik waren nu ook bij ons gekomen. Ze hadden Peter Bakker op sleeptouw. Daar was Jansje een beetje verliefd op. Elke keer als ze de 'Sweet Sixteen' voor de radio hoorde zingen, moest ze even aan Peter denken. Die zongen: 'Wie maakt dat ik geen eten lust, wie verstoort ook steeds mijn rust, ja dat is Peter, ja dat is Peter, Peter is mijn ideaal, grijze trui en rode sjaal, blauwe ogen, donker haar, groot en sterk en achttien jaar, ja dat is Peter, ja dat is Peter..... Peter, ik ben verliefd.' Het klopte allemaal, alleen Peter was nog maar 15 jaar, bijna 16. Maar toch.....ideaal. Betto, met zijn vetkuif, zou nog wel ergens rondhangen met Johannes Smit. Pabbe stond met Eb Knap te praten (hij zei altijd dat mamme zo'n 'goud wiefke' was). 'Kijk, kijk' zei mamme. Door de deur van de afslag kwamen nu mensen het podium op. Dokter Que (die het brein achter de opzet van Vlaggetjesdag was) voorop, gevolgd door burgemeester Ottevanger uit Ulrum en Andries Postma, de voorzitter van de vissersvereniging Hulp in Nood. Kooistra, de directeur van de visafslag, kwam als laatste het podium op. Ze gingen zwijgend op de stoelen zitten die aan de zijkanten op het podium stonden. Midden op het podium stond een grote stoel met daarboven een grote blauwe luifel, gemaakt van hardboard. Aan beide zijden van deze troon stonden twee lege stoelen. De zijkanten van het podium waren behangen met zwart garnalennetwerk. Rondom was het hele podium afgezet met oranjegele bloemen die 'turreletoantjes' heetten. Dokter Que liep naar de microfoon die midden op het podium stond. Hij begon te praten, maar tegelijkertijd gierde er een toon door de luidsprekers. Marinus de Vries, de elektricien, was even druk in de weer op het podium en toen was het gegier weg. Dokter Que draaide zijn ronde hoofd, met daarop een rond brilletje, naar alle kanten terwijl hij stond te praten. 'Geachte aanwezigen, ik heet U van harte welkom op deze eerste Vlaggetjesdag van Zoutkamp.'

De onrust was al een paar dagen voor Pinksteren begonnen. Er waren lange kermisauto's in het dorp aangekomen. Alle kinderen van het dorp stonden te kijken, terwijl de kermisattracties opgebouwd werden op het Dorpsplein. Een draaimolen, de zweefmolen en een schiettent. Vrijdagavond begon het. Wij mochten zaterdag naar de kermis. Touwtje trekken kostte een cent en je had altijd prijs, als je geluk had een jojo. De draaimolen konden we ook twee keer proberen. Toen was het geld op. Dan stond je maar wat te kijken bij de schiettent om te kijken of iemand raak schoot. Wel wat gevaarlijk, want af en toe vlogen de kogeltjes je om de oren. We mochten niet in de zweefmolen, dat was veel te gevaarlijk. Daar zat de duivel in, had pabbe gezegd. Daar liepen we dus met een grote boog omheen, niet begrijpend dat er toch nog mensen waren die hier hun leven in de waagschaal stelden door op een stoeltje, dat aan dunne kettinkjes hing, door de lucht te vliegen. De 'Flierefluiter' was eens uit een zweefmolen gevallen, werd er verteld. Hij kwam van een ander dorp en ging langs de deuren met verschillend klein koopwaar, onderwijl prachtige deuntjes fluitend. Omdat het de volgende dag zondag was, stond de hele kermis stil. De zweefmolen was afgeschermd met blauwe dekkleden. Johannes kreeg het idee dat we wel eens konden proberen om erin te kijken, of we de duivel konden zien. Ik vond dit afgrijselijk spannend en gevaarlijk. We

hebben voorzichtig de dekkleden wat uit elkaar geschoven. Ik heb gelukkig de duivel niet gezien, die zat vermoedelijk helemaal middenin de zweefmolens.

Dokter Que stond nog steeds te praten. Mamme had gezegd dat Louke ook door de deur van de afslag zou komen. Ik keek maar weer eens die kant op. Vrouw Postma, die we later zouden leren kennen als moeke Sien (de moeder van Alli), stond naar buiten te kijken. Een sigaret in het midden van haar mond. Dat waren wij niet gewend, een vrouw die rookte. Achter haar in de afslag zag ik ook beweging. 'NU moet je kijken' zei mamme. En toen, allemachtig..... Louke kwam het trapje van het podium op. Ze had een prachtige witgesluisde jurk aan met een blauw lint schuin eroverheen. Om haar schouders een bont-stola en op haar hoofd een fonkelende diadeem. Haar haar was prachtig opgestoken en op haar gezicht had ze een dikke laag make-up. Haar lippen waren knalrood van een lippenstift. Ik keek even snel naar pabbe. Drie maanden daarvoor was hij erg boos geweest op Louke. Ze zou die avond met haar 'verkering' naar een toneelvoorstelling. Ze had voor het eerst een lippenstift gebruikt. Toen vader dit zag, heeft hij haar uitgescholden, terwijl hij met een wasdoekje met groene zeep de rode troep van haar lippen wreef. Zo hardhandig dat ze toch de hele avond met rode lippen rondliep. 'Mos die schoamn' zei 'ol-oma' (de moeder van pabbe) ook vanuit de hoek van de kamer, waarna ze haar bril met haar rechterhand ietsje hoger op de neus schoof.

Nu stond pabbe echter glunderend naar zijn dochter te kijken. Mamme zei snel tegen mij dat Louke een garnalenkoningin was. Toen begreep ik dat niet alleen verliefde meisjes lippenstift gebruiken, maar koninginnen ook. Achter Louke volgden de hofdames, Truus Lindemulder, Aukje Lap, Dinie Westra en Catrien Visser, ook in zulke prachtige jurken. En daar achteraan vier vissersknappen met een schepnet over de schouder en een blauwe topmuts op. Prachtig, ik keek mijn ogen uit. Ze gingen zitten, Louke in het midden op de grote blauwe stoel en de hofdames aan beide kanten naast haar, terwijl de vissersknappen achter hen gingen staan. Dokter Que heette hen welkom. Toen ging Louke staan, of liever gezegd de garnalenkoningin ging staan, in haar hand een rol papier. Dat had dus in het kokertje gezeten, dat ik de vorige week van dokter Que had gekregen. Ze stond heel statig terwijl ze het papier open rolde en met een hand aan de onderkant van het papier en de andere hand aan de bovenkant begon ze te spreken: 'Vissers van Zoutkamp en gij allen die met de visserij van doen hebben.'

Dat zei ze, vissers van Zoutkamp en gij allen die met de visserij van doen hebben. Stonden wij daar mooi voor niks. Wij waren geen vissers, pabbe had een schelpenzuiger. Wij hadden ook helemaal niets 'met de visserij van doen.' Wij waren bijna niet eens echte Zoutkampers te noemen. Na het (warme) eten waren we aan het begin van de middag met zijn allen naar de haven gegaan, waar ontzettend veel mensen rondliepen. De schelpenzuiger lag bij het 'euliehokje' van Marinus Dorst. Daar konden de schepen gasolie bunkeren, met behulp van een handpomp. Betto, die twee jaar eerder bij vader aan boord gekomen was, was al aan boord samen met Johannes Smit. Het schip was de week ervoor netjes zwart geteerd en het stuurhuis bruin geschilderd. Het dek stond vol met mensen. Er hing een rij vlaggetjes van voor tot achter over het schip. Samen met alle garnalenschepen voeren we het Reitdiep op in de richting van Electra. Ik wist niet precies waarom we die kant op voeren. Ik had wel eerder meegemaakt dat we met de schelpenzuiger naar Schiermonnikoog voeren met allemaal mensen aan boord. Dit was een soort traditie: elke zomer voer het schip naar het eiland en iedereen die mee wilde kon meevaren. In principe was het gratis, maar als iemand een financiële bijdrage wilde leveren, dan was dit zeer welkom, want dit kon dan gebruikt worden voor de toekomstige bouw van een nieuwe kleuterschool. Dit was voor menig dorpeling een geliefd uitstapje, ook al duurde de reis maar één dag. De meeste mensen uit het dorp gingen nooit op vakantie, dus een dagje Schiermonnikoog midden in de bouwvakvakantie was ideaal. We vertrokken 's morgens op tijd van Zoutkamp en kwamen zo rond tien uur bij het eiland aan. Vanaf de pier was het een gigantisch eind lopen naar het dorp. Soms zaten we op een boerenkar, die ons naar het dorp reed. We huurden fietsen en reden over de fietspaden (gemaakt van de kleischelpen die vader geleverd had) door de bossen. Bossen had je niet in het Groninger land. Ik vond (en vind) dat fantastisch, die geur van het bos en die stilte. Daarna naar het strand een beetje pootje baaien. Dienneke, de dochter van tante Mien, raakte eens een keer zoek op het strand. Hevig

ongerust werd er naar het kleine meisje gezocht. Uiteindelijk vond men haar terug op het politiebureau, dus de dag liep nog weer goed af. Omdat de overtocht met het schip ongeveer twee uur duurde, was het een uitkomst dat bakker Boltje, de neef van vader, etens- en drinkwaren verkocht aan boord. Hij had een grote melkbus met ranja op het dek staan en een kist met kantkoek en pleverkoeken. Dat de naam pleverkoek een Zoutkamps begrip was, daar kwam ik enige jaren later achter. Tijdens de zomervakanties maakten we soms hele lange fietstochten. Zo fietsten Ditta (die toen nog Dieta heette) en ik eens een lange tocht die ons door Burum bracht. We kwamen langs een bakkerswinkel. Terwijl Ditta buiten de winkel met twee fietsen stond te balanceren, ging ik de winkel binnen. Daar hadden ze pleverkoeken in de toonbank liggen. 'Mag ik twee pleverkoeken?' Het meisje achter de toonbank, dat een wit schort droeg, zette grote verbaasde ogen op en vroeg: 'Wat zijn dat voor koeken?' 'Nou die daar' (stom wicht). 'Ooh' zei ze, 'bedoel je eierkoeken.' Het was een prachtig gezicht, al die pasgeverfde schepen met vlaggetjes in de masten, die in een lange rij achter elkaar voeren. We kwamen langs de munitieschepen. Deze schepen lagen geankerd in het Reitdiep. In de ruimen was munitie opgeslagen. De families die er aan boord woonden, werden met een 'Spido'boot heen en weer gevaren. Plotseling kwamen we de ZK 18 'De Drie Gebroeders' tegen. Die voer in tegengestelde richting. Aan dek stond de garnalenkoningin met haar gevolg. Ik wist toen niet dat dat Louke was. Het ging ook allemaal zo snel. De hele vloot wendde om en volgde de ZK 18 terug naar de haven. En nu stonden we dus hier op het grasveld en luisterden naar hetgeen de garnalenkoningin ons te vertellen had. Ik heb er trouwens niet veel van meegekregen, want ik stond ondertussen te mijmeren over het feit dat als nu Louke een koningin was, was ik dan niet een heel klein beetje een prinsje? Ik had al vaak gehoopt dat op een dag ontdekt werd dat ik een prins was. Dat kwam nu dus wel heel dichtbij. Louke sloot haar rede af met de woorden: 'Ik wens U allen een goede visserij en een behouden thuiskomst.' Fanny, de dochter van dokter Que, zwart haar en een paardenstaart, gaf haar een boeket bloemen nadat ze even een kniebuiging had gemaakt. Toen was het de beurt aan Andries Postma, de voorzitter van Hulp in Nood. Met zijn verweerd gezicht en toegeknepen ogen stond hij achter de microfoon. 'Moajesteit.....' Hij zei niet Majesteit, maar iets wat meer op mooisteit leek en dan zeer lang getrokken: Mmmoaoaoaoaoajesteit. Daarna vertelde hij over het wel en wee van de visserij. Ik begreep wel dat het er niet rooskleurig uitzag voor de vissers. De garnalenprijzen waren te laag, er waren problemen met het ziftsel en nog meer dingen die ik niet helemaal begreep. Toen zei hij dat er donkere wolken aan de hemel waren en dat klopte niet, want als ik omhoog keek was het een stralende dag met een wolkenvrije hemel. Maar hij zei dat er donkere wolken aan de hemel waren omdat over enige jaren de Lauwerszee zou worden afgesloten. En wat zou er dan nog van Zoutkamp overblijven en wat zou er van ons terecht komen?

Dit was inderdaad een dreiging voor Zoutkamp, in ieder geval zou dit voor het dorp grote veranderingen betekenen, die door de meeste mensen niet als positief werden opgevat. Aan de andere kant zou het de veiligheid aanzienlijk verbeteren. Zes jaar daarvoor, de eerste februari 1953 (een maand voordat ik geboren werd), verdronken er meer dan 1800 mensen tijdens de watersnoodramp in Zeeland. Pabbe is daar toen nog geweest met de schelpenzuiger om hulp te verlenen. Zo'n ramp mocht nooit weer gebeuren, dus de regering kwam snel met het Deltaplan. Alle dijken moesten tot een bepaalde hoogte verhoogd worden. Of, als dit beter was, er moesten nieuwe dijken aangelegd worden. Dit gold natuurlijk allereerst voor Zeeland, maar de afsluiting van de Lauwerszee was ook een onderdeel van het Deltaplan. Als je nu de dijken van Zoutkamp bekijkt, of de oude dijken bij Oostmahorn, kun je je misschien voorstellen hoe wij het hadden als het stormde vanuit het noordwesten, windkracht elf. En als er dan tegelijk springtij was, stonden de golven soms tot een meter onder de top op de dijken te beuken, terwijl het schuimwater over de kruinen vloog. Dan mochten wij als kinderen niet slapen, maar we zaten met moeder in de kamer te wachten tot het water door de eb weer begon te zakken. De grote jongens gingen af en toe bij de dijk kijken om te zien hoe erg het was. De ouderen hadden de ramp van Zeeland nog vers in het geheugen. Dit was echt een levensbedreiging. Wat dat betreft was de afsluiting van de Lauwerszee een hele verbetering. Aan de andere kant heeft de afsluiting van de Lauwerszee ingrijpende veranderingen teweeggebracht voor Zoutkamp. Als je in de zestiger jaren 's middags op de dijk stond, was er

leven rondom je. Garnalenschepen die in de verte aan kwamen varen, anderen lagen al bij de pramen van de garnalendrogerijen hun kleine garnalen te lossen, weer anderen werden door de sluis geschut en als je een beetje omdraaide, keek je uit over de binnenhaven met de schepen voor de afslag en anderen waren bezig met hun netten. 's Avonds om acht uur kwam de veerboot van Schiermonnikoog aan het Korte Hoofd om passagiers af te zetten, die met bussen naar Groningen gingen. De garnalenschepen lagen dan aan het Lange Hoofd, klaar om 's nachts weer uit te varen. Toen Andries Postma niets meer te klagen had, kwam burgemeester Faber naar de microfoon. Wat hij te vertellen had, interesseerde me niet zoveel. Iets over grote verbeteringen voor de toekomst en toeristen die naar Zoutkamp zouden komen en een nieuwe visserijhaven in de toekomst. Ik keek weer eens naar Louke in haar mooie Koninginnejurk. Het schoot me te binnen dat ze de afgelopen dagen steeds in de spiegel keek en dan uitriep: 'Hè, wat is dat vervelend, en dan juist nu.' Ze had een koortsblaasje op haar lip. Dat kreeg ze wel vaker als ze ergens zenuwachtig voor was. En ik dacht dat ze zenuwachtig was omdat haar nieuwe vriend dit Pinksterweekend voor het eerst bij ons thuis zou komen. Henk Lapkekoopman heette de nieuwe vriend. Vreemde naam vond ik. Nu begreep ik beter waarom ze het koortsblaasje zo vervelend vond. Maar vanaf deze afstand kon ik er in ieder geval niets meer van zien, dus het viel wel een beetje mee. Nu ging Louke staan. De burgemeester had niet zo lang gesproken. Dokter Que zei dat er prijzen uitgereikt zouden worden. De eerste prijs voor het mooiste schip was voor de ZK 18. Jan Oostindiën kwam samen met zijn broer Piet op het podium. Piet zijn zoon, Jan Sam, kwam ook mee. Ze hadden hun schip prachtig geschilderd. De vistuigen waren keurig met wit toiletpapier omwikkeld. Wel een beetje overdreven, vonden sommigen. Ze kregen een grote wisselbeker. De tweede prijs was voor de ZK 17 van A. Postma en de derde prijs ging naar de ZK 3 van De Vries. Toen was het voorbij. De koningin en haar hofdames verlieten het podium. Alle mensen begonnen ook weg te lopen. Jansje riep nog even dat ze met Jeike Visser en Jifke Vaatstra meeging. Die moesten natuurlijk weer achter de jongens aan. De garnalenkoningin en haar gevolg maakten nog een rit door het dorp op een open wagen, voorafgegaan door het muziekkorps uit Ulrum. Toen Louke aan het eind van de middag thuiskwam, werd er eerst een reeks foto's gemaakt in de voortuin van de garnalenkoningin met haar prachtige jurk, voordat ze weer in haar gewone kleren mocht.

Om elf uur 's avonds begon het vuurwerk. Het was al een hele belevenis om nog zo laat op straat te zijn. Met het hoofd achter in de nek stonden we omhoog te kijken naar de donkere hemel, die steeds werd opgelicht door het in alle kleuren uiteenspattende vuurwerk. Een spannend einde van een dag met vele nieuwe belevenissen voor een zesjarige jongen. Een prachtige traditie voor Zoutkamp was geboren. Louke is drie achtereenvolgende jaren de garnalenkoningin geweest. Daarna werd de troon overgenomen door Alli, dus het bleef in de familie. Na Alli was Anje van Wieren de koningin en toen was het natuurlijk lang zo leuk niet meer. Jansje is ooit hofdame geweest. Met Arendina als koningin kwam de troon nog weer eens in onze familie. Vissers van Zoutkamp en gij allen die met de visserij van doen hebben..... Harry Bolt

Rommelmarkt

Nu wij dit schrijven, zitten jullie waarschijnlijk voor de televisie te kijken naar de kroning van onze Koning. De rommelmarkt is alweer achter de rug en het was weer een geslaagde dag. Wat hebben wij het getroffen met het mooie weer en wat een mensen!!! Allemaal weer vrolijk en positief. De oranjebitter en oranje ranja waren een welkome traktatie van Dorpsbelangen Z.K. De pennen met onze Koning Willem Alexander werden u aangeboden door de organisatie van de rommelmarkt. De opbrengst van koffie, thee, tompoezen en jelly beans komt ten goede aan KiKa. Bij deze laten wij u ook weten dat de pot met jelly beans is gewonnen door Seliena Broelman, gefeliciteerd!!! Iedereen die heeft meegeholpen om deze dag tot een succes te laten worden, wordt enorm bedankt!!! Wij hopen weer op uw komst volgend jaar.

Na het succes van vorig jaar gaan we dit jaar ook weer ZOUTKAMP BELEEF(T) HET organiseren. Het zal zijn op zaterdag 3 augustus van 11:00 tot 19:00 uur. Natuurlijk rekenen we weer op u!!! Zodra hierover meer bekend is, hoort u van ons. Hartelijke groet, Jannie en Sylvia



Optreden Different8 tijdens Pinksterfeesten Zoutkamp

Zondag 19 mei vindt tijdens de Pinksterfeesten een optreden plaats van de band Different8. Het optreden begint om 13.30 uur en is een initiatief van de Protestantse Gemeente in samenwerking met de commissie Pinksterfeesten Zoutkamp.

Different8 is een coverband, maar dan voor in de kerk! De band bestaat uit acht personen, daarvan zingen er vier: twee sopranen, een alt en een bariton. De band zelf bestaat uit een gitariste, drumster, pianiste en een bassist! De band is interkerkelijk en de leden komen uit vier verschillende kerken in de omgeving van Wouterswoude. Hun enthousiasme is aanstekelijk en ze dragen vol overtuiging de boodschap van het evangelie uit in hun muziek en zang. Vanuit de Protestantse Gemeente Zoutkamp is dit jaar samenwerking gezocht met de Pinkstercommissie en we zijn blij het publiek op de zondagmiddag een optreden van Different8 aan te kunnen bieden als onderdeel van de Pinksterfeesten Zoutkamp. Het optreden van Different8 vindt plaats op 19 mei om 13.30 uur vanaf de trailer op het feestterrein bij de binnenhaven. U komt toch ook?

Voor actuele informatie, een volledig overzicht van de kerkdiensten of het terug- of meeluisteren van de kerkdiensten bezoekt u onze website www.pgzoutkamp.nl.

--- ---

Bericht van begrafenisvereniging "De Laatste Eer" Zoutkamp (DLE)

Tijdens de jaarvergadering gehouden op 17 april jl. hebben we afscheid genomen van Tineke Wolters als bestuurslid. Op het moment van de vergadering was er nog geen nieuwe kandidaat, maar inmiddels is hierin voorzien. We zijn erg blij dat Jan Berend Zijlstra heeft aangegeven haar plaats te willen innemen.

Naar aanleiding van de jaarvergadering zijn er 2 zaken die we als bestuur onder de aandacht van de leden willen brengen. Dit betreft het zelf dragen van de overledene door familie en het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gezinssituatie.

Besloten is dat de familie zelf mag dragen onder de volgende voorwaarden:

- het dragen gebeurt met 6 personen
- minimum leeftijd van de dragers is 18 jaar
- verklaring eigen risico moet door de dragers worden getekend
- het dragen gebeurt onder regie van DLE dan wel Hanneke Boersma uitvaartverzorging
- de dragers worden geïnstrueerd door DLE dan wel Hanneke Boersma uitvaartverzorging.

Vriendelijk doch dringend verzoek aan de leden met betrekking tot wijzigingen in de gezinssituatie: indien er een verandering plaatsvindt in de gezinssituatie (bijvoorbeeld adreswijziging, geboorte, huwelijk, samenwonen of scheiding), WILT U DIT AUB DOORGEVEN

AAN DE PENNINGMEESTER. Doorgeven kan ook via zoutkamp@fedgron.nl. Vanaf 18 jaar dient men zelfstandig lid te zijn. Aanmelden kan ook via dit e-mailadres of via de onderstaande telefoonnummers. ***Het bestuur wijst u erop dat indien mensen niet zijn ingeschreven bij onze vereniging er bij overlijden geen uitbetaling kan plaatsvinden.*** Het bestuur:
dhr. R.G. de Vries (voorzitter), dhr. P.M. Postma (secretaris) tel: 402809 of 06-53127395,
mevr. S.G. Oortwijn (penningmeester) tel: 402530, dhr. J. Mollema, dhr. J.B. Zijlstra.

Berichten uit het Ontmoetingspunt Zoutkamp

Op 20 maart heeft een grote groep dames paasstukjes gemaakt o.l.v. Karla Bolt. De resultaten mochten er zijn. De paasmaaltijd was op 27 maart. Dit keer geen buffet, maar een diner verzorgd door 't Oldeheem. We hebben deze middag gecombineerd met de Eettafel en het was een groot succes. Er zijn ca. 18 deelnemers geweest.

Anneke Wijers gaf op 10 april voorlichting over de cursus Vallen verleden tijd. Er was veel interesse voor deze middag. Bij voldoende belangstelling wordt deze cursus gegeven in september en oktober. De cursus bestaat uit 10 lessen van anderhalf uur. De kosten worden door vrijwel alle zorgverzekeringen vergoed. Opgeven bij **Albert Wessels 06-10837157** of op de lijst in het Ontmoetingspunt.

Koning(inne)dag 30 april hebben we met een groep bekeken in het Ontmoetingspunt. Onder het genot van een heerlijke tompoes zagen we hoe Beatrix haar handtekening zette en Willem Alexander Koning werd. Daarna volgde een oranjebittertje en tussen de middag waren er soep en broodjes. Het was een reuze gezellige dag, er zijn ongeveer 14 mensen langsgelopen. Dit is voor herhaling vatbaar bij andere evenementen.

De koffieochtenden van maandag t/m donderdag worden door steeds meer mensen gevonden en zijn altijd goed voor een gezellig uurtje. Wij hopen dan ook dat deze ochtenden na het vertrek van Albert kunnen blijven bestaan. De huidige vrijwilligers kunnen dit niet zonder uw hulp. Wij doen een dringend beroep op u. Heeft u nog een beetje vrije tijd, meld u dan a.u.b. aan. Wij zullen u met open armen ontvangen. Het zou toch jammer zijn als wij deze ochtenden moeten schrappen wegens gebrek aan menskracht.

- Koffieochtenden zijn van maandag t/m donderdag. 9.30 – 11.00 uur.
- Elke 2^e maandagmiddag van de maand kaarten maken. Aanvang 13.30 uur.
- Elke dinsdagavond klaverjassen.
Info en/of opgave: Trijn Zijlstra, 402153 of Albert Wessels, 06 -10837157
- De laatste woensdag in juni is er weer de Eettafel. Deze middag is het weer visjes eten met rijst en voor degenen die dat niet willen, er is ook patat.
- Iedere laatste woensdag van de maand is er de Eettafel. Lijkt het u gezellig om eens gezamenlijk te eten, dan nodigen de vrijwilligsters van de Eettafel u van harte uit.
De kosten zijn € 8,00 incl. 2 consumpties.
Opgeven bij Trijn Zijlstra, 402153 of Albert Wessels, 06-10837157.

Het Visserijmuseum zoekt vrijwilligers!

Voor schilderswerkzaamheden aan het Visserijmuseum zoeken wij vrijwilligers. Aanmelden kan aan de balie van het VVV. U kunt ook contact opnemen met Dirk Lukkien, telefoon: 401913 / 06-23712051 óf een van de bestuursleden.

VVSV '09 voor KiKa

Nog even het laatste nieuws van onze actie "VVSV '09 voor KiKa." We hebben tot nu toe al zo'n 20% van het beoogde eindbedrag binnengehaald en dat terwijl de echte grote klappers nog moeten plaatsvinden! Tot nu toe was het cakecupfestijn van de F3-pupillen een groot succes en in mei en juni zullen volgende grote evenementen op de sportcomplexen van Zoutkamp en Ulrum plaatsvinden. Ook op onze veiling zijn verschillende nieuwe items toegevoegd. Wilt u weten wat, wanneer en waar alles plaats zal gaan vinden en waar en hoe je moet bieden op bv. een weekje Limburg? Kijk dan snel op www.vvsv09voorkika.nl

Viswedstrijd op 29 juni

Voor de jeugd tot 14 jaar willen wij (Aloys, Sylvia en Jannie) een viswedstrijd organiseren. Dat zal dan zijn op zaterdag **29 juni** van **16:00 tot 19:00 uur**. Lijkt het je leuk om mee te doen, dan kun je je opgeven bij Aloys (van de viswinkel) of bij Jannie. Aloys heeft voor kinderen tot 14 jaar die geen vergunning hebben een vergunning voor 1 vaste vishengel gratis. We hopen natuurlijk dat er veel jeugd op af komt, want de vis die gevangen wordt, zal gemeten worden door echte scheidsrechters. En er worden prijzen beschikbaar gesteld door Aloys. Voor de inwendige mens zal ook gezorgd worden, hoe en wat dat zien jullie dan wel. **Deelname is gratis**. Er mag met 1 vaste vishengel gevist worden, locatie zal zijn Hunsingokanaal bij de Noorderschans. Meedoen is op eigen risico! Opgave voor 26 juni. Heb je geen zwemdiploma, dan is het verplicht om een ouder bij je te hebben!



Naam:

Leeftijd:

Adres:

Telefoonnummer:

BRIEFJE VOOR 26 JUNI INLEVEREN IN DE VISWINKEL OF BIJ JANNIE



Garnalenpelster op de dijk

Op 17 april 2013 werd op het Molendijkje het beeld van een garnalenpelster onthuld. Het beeldje werd geschonken door de fam. Heidema en Van der Ploeg in samenwerking met Lionsclub het Hogeland. De onthulling werd verricht door mevr. Heidema en mevr. Van der Ploeg. Het beeldje past mooi bij de haven en is zeker een aanwinst voor Zoutkamp.

(foto en tekst Fotoveen)

Activiteitencommissie Oude Kerk Zoutkamp organiseert een sjoelmiddag/-avond

De activiteitencommissie heeft als doelstelling om regelmatig een activiteit te organiseren, zodat de kerk behouden blijft voor de inwoners van Zoutkamp. Zoals u in de afgelopen Schudzeef heeft kunnen lezen, zijn wij afhankelijk van giften en onze donateurs.

Daarom organiseert de activiteitencommissie zaterdag 22 juni een sjoelmiddag/-avond voor jong en oud. De entree is gratis, u betaalt slechts € 0,20 per sjoelbeurt. Een sjoelbeurt bestaat uit drie worpen. En



er kunnen leuke prijsjes worden gewonnen. Bij elke sjoeltafel staat weer een andere prijs, zodat u zelf kunt kiezen wat u graag wilt winnen.

De jeugdcompetitie is van 14.00 tot 16.30 uur. De competitie voor volwassenen is van 19.30 tot 22.00 uur.

Iedereen is van harte welkom, dus kom met het hele gezin of neem het op tegen jouw buurman of buurvrouw.

Dankbetuiging

De leegte zonder jou
is met geen pen te beschrijven.
De leegte zonder jou
zal altijd bij ons blijven.
Maar veel fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden
maar altijd in ons hart.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van onze dochter en zusje

Nicky Tjoelker

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat Nicky bij velen zo geliefd was.

Meindert en Sjoukje Tjoelker
Renate en Marten
Tim
Desie
Jesse



Opening seizoen

Op zaterdag 20 april vond de opening van het vaarseizoen voor watersportvereniging de Soltcamperril plaats. Onder toezien oog van zo'n 50 leden werd de opening deze keer verricht door wethouder Herwil van Gelder in samenwerking met bestuurslid Harmannus van Oosterom en enkele jonge Zoutkamper dames. Na de opening kon men nog even napraten in resto ZK 86

Foto en tekst Fotoveen

Een lintje in Zoutkamp

Vrijdag 26 april. Jenne was druk met oud papier halen. Na het laatste vrachtje zei Wietse Nienhuis dat ze nog even naar het sportveld moesten. Daar waren de Koningspelen en hij had beloofd het oud papier daar weg te halen. "Wat een flauwekul" zei Jenne. "Bist gek!" Daar aangekomen (al mopperend) deed hij de deur open en daar stond iedereen; het bestuur van VVSV '09 had hem voorgedragen voor een lintje. Trijn had familie, vrienden en kennissen uitgenodigd en alles in scène gezet voor deze ceremonie. Jenne was blij verrast. Aan een net pak was ook gedacht. De burgemeester gaf een mooie speech en heeft de waardering uitgesproken over 30 jaar vrijwilligerswerk in de kantine en bij Tafeltje Dekje. Het was een gezellige boel in de kantine. De volgende dag werd de draad gewoon weer opgepakt en stonden Jenne en Trijn gewoon weer in de kantine.



Langs deze weg wil ik het bestuur van VVSV '09 bedanken en ook iedereen die mee heeft gewerkt aan deze voor mij zeer onverwachte en onvergetelijke dag. Met het noemen van namen loop je altijd het risico dat je iemand vergeet, maar één naam moet ik toch wel noemen en wel die van mijn vrouw Trijnie, want iedereen begrijpt wel dat je dit geen 30 jaar volhoudt zonder dat er iemand achter je staat die ook geregeld bijspringt. Voor mij had zij ook wel een lintje verdiend, maar helaas ga ik daar niet over (ze heeft trouwens nog nooit zoveel bloemen van mij gekregen). Nogmaals allen heel hartelijk bedankt!

Beginnend ridder Jenne en Freule Trijnie

Rubriek "In the picture"

In deze rubriek geeft een dorpsgenoot antwoord op een aantal vragen. Dit keer valt de eer te beurt aan Sylvia de Vries. Zij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt.

Naam: Sylvia (trouble) de Vries

Geboortedatum: opgevist op 10 oktober 1970

Geboorteplaats: Zoutkamp

Woonachtig in Zoutkamp sinds: 1970

De inwoners kennen mij van: mijn lieve zorgzame ouders en activiteiten organiseren

Burgerlijke staat: samenwonend met dochter Seliena

Familie: dochter, bonus zoon, vriend, pa, ma, broer en zijn vriendin!!

Huisdier(en): hondje en konijn

Karaktereigenschappen: lief, zorgzaam en spontaan

Opleiding: LHNO en SPW2

Beroep: fulltime huismoeder

Hobby's: activiteiten organiseren, freubelen, enz. enz.

Favoriete tv-programma: Miami Ink, Grey's Anatomy

Muziekgenre: hard(rock), jaren 80/90

Lekkerste gerecht: zelfgemaakte boerenpatat, zo vele

Vakantiebestemming: Italië

Bewondering voor: mijn ouders, mensen die eerlijk zijn en blijven

Mooiste moment in je leven: mijn geboorte hahaha, geboorte van mijn meissie

Grootste wens: om te blijven wie ik nu ben

Levensmotto: wie goed doet goed ontmoet, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, eerlijkheid duurt het langst

Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Lammert van Hijlkema sr.

Lauwersmeermars

Zoals iedere Zoutkamper gemerkt heeft, is de eerste Lauwersmeermars gelopen op zaterdag 27 april. Het was een zeer geslaagd evenement. Er deden aan de 65 km ca. 70 personen mee en aan de 40 km ca. 280 personen, waaronder een groot aantal dorpsgenoten. Na een aantal jaren van geen Lauwersmeermars hebben we het weer opgepakt en het resultaat mag er dan ook zijn. Daar mogen we trots op zijn. Het bestuur wil dan ook iedereen die een bijdrage heeft geleverd bedanken, want zonder vrijwilligers kun je zoiets niet organiseren. De deelnemers waren erg tevreden over de route en de organisatie. Ook vonden de deelnemers het leuk zo te worden ontvangen na afloop. Er was gebakken vis, gepelde garnalen en men kon ook nog mosterdsoep krijgen. Dweilorkest Pronkjewail heeft een mooie bijdrage geleverd. Het bestuur van de Lauwersmeermars is blij en tevreden en na evaluatie gaan we weer een datum vaststellen voor een volgende Lauwersmeermars. Daar leest U de volgende keer over in de Schudzeef. Nogmaals, iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit evenement: bedankt.

Met vriendelijke groet van het bestuur,
Bauke Visser, Voorzitter Lauwersmeermars



(foto's Fotoveen)

Programma Pinksteren 2013

Vrijdag 17 mei

16:00 uur Opening Kermis
19:00 - 21:00 uur Voetbalwedstrijden VVSV'09 tegen oud Zeester/ UVV'70 m/v

Zaterdag 18 mei

09:30 - 16:00 uur Rommelmarkt
09:30 - 16:00 uur Bezichtigingen van oude bromfietsen
10.30 - 15.00 uur Dans demonstraties door Salsa Romos
10:00 - 12:00 uur Jurering vissersschepen
10:00 - 14:00 uur Optreden Futuristic Brassband uit Delfzijl
10:00 - 14:00 uur Optreden duo Black en Lecker
10:00 - 16:00 uur Bezichtiging reddingboot Gebroeders Luden
10:00 - 16:00 uur Bezichtiging reddingboot Suzanna
11:00 uur Opening Kermis
11:00 - 17:00 uur Tentoonstelling Garnalenkoninginnen in Oude Kerk
12:00 - 17:00 uur Rondvaarten ZK 4 t.b.v. het Visserijmuseum
13:30 - 17:00 uur Optreden van Zoutkamper smartlappenkoor
14:00 - 17:00 uur Optreden band Jukebox
15:00 - 17:00 uur Roeiwedstrijden georganiseerd door de Brandweer
22:00 uur Vuurwerk in de haven

Zondag 19 mei

10:00 - 17:00 uur Bezichtiging reddingboot Gebroeders Luden
10:00 - 17:00 uur Bezichtiging reddingboot Suzanna
10:30 - 17:00 uur Vaargroep Groningen Modelboten
10:30 - 17:00 uur Creativiteitsmarkt en demonstraties van oude ambachten
10:30 - 17:00 uur Visshow met diverse vissoorten
11:00 - 17:00 uur Tentoonstelling Garnalenkoninginnen in Oude Kerk
12:00 - 17:00 uur Rondvaarten ZK 4 t.b.v. het Visserijmuseum
12:30 - 16:00 uur Garnalenpellen demonstratie
13.30 - 14.30 uur Optreden gospelgroep Different8
13:00 uur Opening Kermis
13:00 - 15:00 uur Wedstrijd netten boeten
15:00 - 19:30 uur Zoutkamper Pinkster Piraten Spektakel in de binnenhaven. Met Burdy, Chris de Roo, Grutte Geart, Rene Karst, Lucas en Gea, Aukje Vijn, Rene Becker, Hein van de Spitfires

16:30 - 17:00 uur Visverkoop bij opbod t.b.v. het Visserijmuseum

Maandag 20 mei

09:00-17:00 uur Toeristenmarkt, gezellige markt in het dorp
10:00 uur Opening Kermis
10:00 - 17:00 uur Bezichtiging reddingboot Suzanna
10:00 - 17:00 uur Bezichtiging reddingboot Gebroeders Luden
10:50 uur Bekendmaking Koninginneschip
11:00 - 17:00 uur Helikoptervluchten
11:00 - 12:00 uur Optreden Zoutkamper smartlappenkoor
11:00 - 17:00 uur Tentoonstelling Garnalenkoninginnen in Oude Kerk
12.00 - 15.00 uur Optreden Ainrommer Shantykoor
13.00 - 16.00 uur Dweilorkest 'De Pretband'
13:00 uur Inschepen op de vissersschepen voor het binnenhalen van de Garnalenkoningin (meevaren gratis, op eigen risico)

13:30 uur Afvaart vissersschepen
13:45 - 14:45 uur Live optreden zanger Herman Lambeck in de haven
15:30 - 16:15 uur Ontvangst van de Garnalenkoningin met hofhouding
16:10 uur Prijsuitreiking vissersschepen

Ondernemer van het Jaar: Gerrit Arkema

Het is donderdag 2 mei. Prachtig weer om de volgende Ondernemer van het Jaar in het zonnetje te zetten. Om 15.00 uur stappen we zijn pand binnen. Binnen wordt gezellig gekegeld. Het is lekker druk. Verrast komt de eigenaar naar ons toe. Gerrit Arkema is verkozen tot Ondernemer van het Jaar. Dit jaar heeft Gerrit 20 jaar het kegelhuis. Dit doet hij met veel liefde en passie. Gerrit is een echte horecaman in hart en nieren. Dit pand heeft hij 20 jaar geleden overgenomen van Henk en Hennie Wijbenga. Het begon met een hapje en een drankje en hij heeft het met de tijd uitgebreid met complete buffetten voor feesten en partijen. Ook gourmetten en barbecueën behoren tegenwoordig tot de mogelijkheden. Af en toe organiseert Gerrit zelf een feest, zoals Kerstnachtbal, Sinterklaaslopen en het Willem Alexanderbal. Natuurlijk doet hij het niet alleen. Betty Rispens en Ria Stiekema zijn trouwe maatjes in het kegelhuis. Op de vraag hoe lang hij hiermee door wil gaan antwoordt hij: *"Wie kleuteln mooi eem endje deur."*



Zomerkunst Zoutkamp

Wij doen hierbij een oproep aan alle creatieve dorpsgenoten om zich op te geven voor een kunst- en creativiteitsmarkt/route die wij willen organiseren op zaterdag 7 september 2013: **"ZOMERKUNST."** Mensen die schilderen, zingen, muziek maken, boetseren, quilten, hout bewerken enz. enz. kunnen zich aanmelden via: zomerkunstzoutkamp@gmail.com of bij Frieda Buitjes, 402576 en Karin Spijk, 401707. Ook voor nadere informatie zie bovenstaande telefoonnummers.

Pinkstermaandag tennisclinic

Op maandag 20 mei wordt er een tennisclinic gegeven op het terrein van Jachtwerf Gruno. Deze tennisclinic wordt verzorgd door tennisschool De Ommelanden i.s.m. jeugdsoos The Shrimp. Iedereen kan op maandag 20 mei tussen 10:00 en 17:00 uur gratis deelnemen aan de tennisclinic.

Expositie



De komende vier weken is er een expositie van Annette Toxopeus en haar cursisten in het seniorencomplex de Noorderschans te zien. Annette verzorgt sinds kort schilderlessen bij haar thuis in haar atelier. De cursisten hebben vijf lessen gehad. In twee lessen moest er een kunstwerk neergezet worden voor deze expositie. Een ieder had veel plezier in het schilderen en de groep gaat gezellig door. Mocht u interesse hebben, dan kunt u altijd Annette bellen voor

informatie. De schilderijen zijn te bewonderen in de koffieruimte van de Noorderschans.

v.l.n.r. Annette Toxopeus met haar cursisten Meta Buikema en Beate Landman.