

DE SCHUDZEEF

DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP

Nummer 4, juli 2015



Deze maand in De Schudzeef o.a.:

- ***Dorpsbelangen***
- ***Zoutkamp beleeft het***
- ***Enquête***

Colofon

Redactie

Esther v.d. Broek	tel: 438218	Voorzitter
Claudia de Boer	tel: 402635	Acquisitie
Chantal Oostindiën	tel: 401160	Penningmeester
Ingrid de Graaf	tel: 401281	Redactie

Kopieerwerk

Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt en Enne Tammens.

Eerstvolgende verschijningsdatum is 6 september

Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 25 augustus

Kopij

Kopij voor De Schudzeef dient bij voorkeur per mail als JPG, TIF of DOC (niet hoger dan Word 2003) bestand aangeleverd te worden.

E-mailadres: **schudzeef@gmail.com**

Inleveradres kopij: Claudia de Boer, Margrietstraat 4, Zoutkamp
Chantal Oostindiën, Julianastraat 17, Zoutkamp

Bankrelatie

Rekeningnummer NL63 RABO 0335 2131 70, Rabobank Noord-West Groningen.

Advertentietarieven per 01 januari 2015:

Eenmalig 1/1 A4	€ 30,00
Eenmalig ½ A4	€ 17,00
Eenmalig ¼ A4	€ 9,00
6 x 1/1 A4	€ 168,00
6 x ½ A4	€ 84,00
6 x ¼ A4	€ 42,00

Afmetingen:

¼ A4	h: 13,5 cm x b: 8,5 cm STAAND
½ A4	h: 13,5 cm x b: 17,5 cm LIGGEND

Wilt u ook op de mailinglist van De Schudzeef?

Stuur dan een e-mail naar schudzeef@gmail.com met als onderwerp mailinglist. U ontvangt dan een paar dagen voor de kopijdatum een e-mail wanneer de kopij binnen dient te zijn en wanneer De Schudzeef ook alweer uitkomt.

Heeft u geen schudzeef ontvangen? Haal er een bij de spar!

Agenda

18 juli	Culinaire route	Start Kegelbaan
1 augustus	Halve marathon	Ulrum-Lauwersoog
11 t/m 14 augustus	Kinderspelweek	Sportpark Toercamp
21 augustus	Tent achter de dijk	Disco
22 augustus	Reitdiepskade	Zoutkamp Beleef(t) het
29 augustus	Binnenhaven	Groninger Swim Challenge

Voorwoord

Beste lezers, voor u inmiddels alweer de vierde editie van 2015. Deze keer staan er weer genoeg evenementen in de agenda, denk aan Zoutkamp beleef(t) het, kinderspelweek en de culinaire route. Ook willen wij deze keer graag u mening horen! Wij zijn benieuwd hoe wij de Schudzeef kunnen blijven verbeteren. Bijgevoegd zit dan ook een enquête. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u deze invult en inlevert bij de Spar. U kunt zelfs iets leuks winnen! De prijs en de winnaar worden de volgende editie bekend gemaakt.

Goed idee voor onderlinge hulp? De gemeente ondersteunt!

Heeft u een idee voor het organiseren van onderlinge hulp in uw straat, wijk of dorp? Wij nodigen u uit om een stimuleringsbijdrage aan te vragen bij de gemeente. Naast de bijdrage kan de gemeente ook helpen met advies, het leggen van contacten of de zoektocht naar meer fondsen. Het maakt niet uit of het een nieuw of een bestaand initiatief is dat een extra impuls kan gebruiken. *Onderlinge hulp* zien we breed. Het kan bijvoorbeeld gaan om initiatieven op het gebied van vervoer, boodschappen doen, hulp bij administratie, (informele) zorg of begeleiding van kinderen. Ook bijvoorbeeld de kosten van de oprichting van een coöperatie komen voor vergoeding in aanmerking. Er wordt eenmalig een bijdrage verstrekt. Het gaat niet om een bijdrage voor de exploitatie, wel om activiteitengeld. U kunt het aanvragen tot eind 2017. Meer weten over deze regeling? U kunt bellen of mailen met Saskia Reinders of Margreet Dijkstra: 0595- 575500, e-mail s.reinders@demarne.nl en m.dijkstra@demarne.nl. Op de website www.demarne.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden van toekenning. Deze sturen we op verzoek ook toe.

Aan een ieder in Zoutkamp, Beste allemaal,

Per 1 juli hebben wij een nieuw woonadres nl. in Spanje. 17 km van Cartagena in een klein bergdorpje genaamd Tallante. Dat wij de woning aan het leegmaken zijn heeft hier mee te maken, doch ondertussen zijn er ook vergaande onderhandelingen over de verkoop van de woning aan de Julianstraat, we waren echter zonder meer naar Tallante vertrokken. In Nederland hebben we een verblijfadres, tevens ons postadres nl.in Oranjedorp bij Emmen. We zullen zeer regelmatig in Nederland zijn en zeker onze neuzen in Zoutkamp laten zien. Mochten er nog lopende lidmaatschappen zijn dan zeggen we deze nu op. We gaan geen persoonlijk afscheid nemen want ons hart blijft bij Zoutkamp, waar we alweer bijna 13 jaar met veel plezier hebben gewoond. We wonen straks dan wel op een andere plek in Europa maar in ons gevoel blijven we ook hier wonen.

Wij wensen een ieder een zo goed mogelijke gezondheid en voor velen, Tot Ziens of horens. Voor contact mogen jullie gebruik maken van jannie-perdon@hetnet.nl
Met de hartelijke groeten, Jannie en Oomke Bos

‘Mijn jaar’ als Garnalenkoningin...

Begin november 2013 werd mij een vraag gesteld die ik nooit had verwacht, de vraag luidde: „Wil jij garnalenkoningin worden?” Ik heb altijd gezegd dat ik dat nooit zou doen, maar toen ik werd gevraagd hoefde ik er niet lang over na te denken. Het is natuurlijk een hele eer om garnalenkoningin te mogen zijn.

En dan begint het. Wat voor jurk wil je? Heb je een bepaalde kleur in gedachten? Op dat moment zijn dit best lastige vragen, maar het eindresultaat was precies zoals ik me dat had voorgesteld.

Dan breekt de grote dag aan, Pinkster maandag, 2014. Op deze dag zag ik voor het eerst mijn hofdames, Sanne en Kimberley. Even later kwam mij nichtje Ilse binnen en bleek mijn bloemenmeisje te zijn, dit was een heel bijzonder en emotioneel moment. Na de make-up werden onze haren gedaan en was ons plaatje compleet. We gingen richting Oostmahorn om aan boord te stappen op het Koninginneschip, de ZK 49, van Lammert en Johan van Straten. Onderweg naar Zoutkamp verdwenen de zenuwen en was het genieten. Een bijzondere ervaring was het toen we in Zoutkamp aankwamen, nog nooit stonden er zoveel mensen op mij te wachten, heel bijzonder. Na het ontvangst van de Burgemeester, Geale Postma en Burdy was het tijd voor mijn troonreden. Hier zag ik best tegen op, maar door goed te oefenen verliep deze soepel.

Vanaf deze dag was ik voor een jaar garnalenkoningin, en mocht ik de Zoutkamper vissers vertegenwoordigen en hun garnalen promoten. Mijn eerst volgende optreden was over de grens in Greetsiel, waar ik Hollandse garnalen uitdeelde. Vervolgens was er Zoutkamp beleeft het, waar ik naast het promoten van de garnalen, ook de prijsuitreiking deed van de visserijspelen. Ook was er nog de ‘Waddendag’ in Groningen, waar ik samen met o.a. vrijwilligers van het visserijmuseum de kustvisserij promoveerde. In oktober naar Lauwersoog, voor het symposium van de dag van de garnaal.

Begin januari ben ik met mijn hofhouding in het gemeentehuis te Leens geweest voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente de Marne. Op 2 mei 2015 vond de ‘Dag van de garnaal’ plaats, te Lauwersoog. Deze dag hield ik een openingsspeech waarin ik het afgelopen ‘vis’ jaar samenvatte en de obstakels en knelpunten voor de toekomst noemde.

Tussen deze ‘Garnalen evenementen’ door was ik ook in Zoutkamp zelf te vinden. Zo heb ik de prijzen uitgereikt op het jaarlijkse ‘BB toernooi’ van Zeester. Even later heb ik de opening verricht van de sportkantine en ben daar op de foto gekomen met de jeugdspelers die gesponsord worden door de ‘Vissers van Zoutkamp’. In november heb ik sinterklaas welkom geheten. In het voorjaar heb ik samen met Ilse Buikema de speeltuin geopend. Ook ben ik met Johan Rispens op OBS Solte Campe geweest. Daar hebben we kinderen over de visserij verteld en natuurlijk alles over de garnalenkoningin.

Zo komen we alweer aan het eind van mijn periode als garnalenkoningin. Het laatste bezoek legde ik af tijdens de garnalenparty, Pinkster vrijdag, in het visserijmuseum. Dat was voor mij extra speciaal, want mijn dochter Lisa mocht mee in haar eigen koninginnen jurk. Na mijn afscheidsrede zat het er bijna op, ik moest alleen nog de aftrap nemen bij het Pinkster voetbal tussen oud en jong Zeester. Dit was mijn allerlaatste optreden als garnalenkoningin.

Ik heb een heel mooi en bijzonder jaar gehad. Een jaar om nooit te vergeten! Hiervoor wil ik iedereen bedanken.

Marloes Buikema, Garnalenkoningin 2014

De middenstand van Zoutkamp rond de tweede wereldoorlog (3).

(Dorpsstraat en zijstraatjes).

Op onze wandeling door de dorpsstraat waren we de vorige keer gestopt bij het pand van Havinga (aannemer), waar later Folgert Oostema heeft gewoond. Precies voor de bocht stond toen de voormalige Ger. Kerk. Gebouwd in 1882 voor een bedrag van ongeveer 5000 gulden! Meest samengebracht met kwartjes en dubbeltjes door arme lidmaten. In 1967 werd de kerk gesloten, verkocht en afgebroken. Het gebouw was destijds halfsteens gebouwd en had zo veel onderhoud nodig dat nieuwbouw aan te bevelen was. De Oude Kerk daarentegen was eerder gebouwd en staat er nog steeds, mooier dan ooit. Gebouwd omstreeks 1836 had die kerk echter een grote financiële bijdrage van Koning Willem 1 gekregen. De koning was niet gecharmeerd van de Afscheiding in Ulrum in 1834 en behalve het sturen van soldaten naar Ulrum, zorgde hij ervoor dat er in Zoutkamp een nieuwe Ned. Herv. Kerk kon worden gebouwd. Machthebbers houden niet van godsdienst oorlogen in hun rijk. Het is bekend dat de beroemde synode van Dordrecht in 1618-1619 (waar o.a. het besluit tot de Statenvertaling is genomen) mede tot stand is gekomen onder druk van Prins Maurits (zelf niet bepaald zo'n lekkere jongen). De Romeinse keizers deden hetzelfde: dreigde er een twist in de kerk dan stopten ze de bisschoppen met elkaar in een hok en die moesten het maar uitvechten (o.a. in de bekende synode van Nicea in 325). Bij de grondwetswijziging van 1848 verloor Willem 1 trouwens de absolute macht en werd het koningschap ceremonieel. We zullen derhalve Koning Willem Alexander en koningin Maxima niet snel meer zien ingrijpen in godsdienstige geschillen.

Tegenover de Ger. Kerk had je dan schilder van der Molen, die daar jaren het schildersbedrijf heeft uitgeoefend. Ook luidde hij altijd de klok van de Oude Kerk om 12u en bij begrafenissen. Daarnaast woonde lange Evert Frik met zijn vrouw en dan kwam Gerrit van Boukje. Gerrit heeft tot op hoge leeftijd doorgevist met zijn zonen Geert en Jan. Op den duur zetten ze hem thuis op de fiets en werd hij bij de dijk eraf geholpen. En dat met zijn drieën op het kleine bootje dat nu van kunstschilder Geert Busscher is! Daarnaast stond het vissershuisje van de familie Kuvel dat nu in Enkhuizen staat. Vader en zoon Kuvel exploiteerden een scheepswerfje aan het Hunsingokanaal. Tegenover Gerrit van Boukje woonde in de bocht Jans Poes en zijn vrouw. Ernaast de familie Benes: Marie, Maarten, Gerben en Janske. De laatstgenoemde was ook een speciaal type. Hij liep altijd met van die kleine pasjes en had een wat hoge stem. Eerst woonde hij met zijn broer apart in een huisje, maar later kwamen ze bij Marie en Maarten inwonen. Als ik me goed herinner sliepen ze op de zolder boven het schuurtje. Janske reeds 's avonds altijd met de garnalenauto van HP mee naar Grijpskerk of Groningen. (Toen ik pas bij Heiploeg werkte kwamen boekhouder Boer en ik om half zeven altijd terug naar kantoor om samen met Rienk van der Ploeg de viswinkels door het hele land af te bellen. (De beste klanten zaten destijds in Noord Brabant en Limburg). Die viswinkels sloten om 6 u en wisten dan of ze garnalen nodig hadden. In snel tempo werden dan de viswinkels afgebeld (via de centrale in Warffum; je moest daar de gesprekken eerst aanvragen en dan verbond een telefoniste je door) en dan ging om half acht het Fordje met allemaal 3 kilo kistjes garnalen naar Grijpskerk of Groningen op de trein. (De kleinere winkels namen 1 kistje maar de grote winkels wel eens tot 5x3 kilo. En donderdag was altijd de beste dag, want op vrijdag mochten onze R.K. medeburgers van meneer de pastoor alleen maar vis eten). Steevast kwam Janske dan om 7u het kantoor binnen met de vraag: "Al kloar? Al kloar?". Wij zaten dan op dat moment echter als gekken facturen en vrachtbrieven te tikken. "Nee Janske, wie kennen nait toevern. Mos even geduld hebbn". Zo ging dat in die tijd. Iedereen liep destijds door het HP bedrijf. Bijvoorbeeld door de grote hal van de ene straat in de andere. Soms nog even een praatje makend met de mensen die daar aan het werk waren. Bij andere bedrijven was het idem dito. Het was in die zelfde tijd dat de jongens uit Zoutkamp die bij HP werkten, om half tien naar huis gingen om koffie te drinken. Moeder de vrouw, die dan meestal aan het garnalenvellen was, had dan het eerste bakje al ingeschonken en het tweede kon dan in alle rust ook nog worden genuttigd. Of als het snel moest werd de koffie in het schoteltje gedumpt en zo opgedronken (zie je ook nooit meer tegenwoordig met al die mokken). Kampioen koffiedrinken was monteur Theo Wieringa.

Die sprong om half tien op de fiets naar de Wilhelminastraat, dronk staande een bak koffie, bracht vervolgens de gepelde garnalen die zijn vrouw Martha had gepeld, naar de oude pellerij in de Dorpsstraat; nam weer een zak nieuwe garnalen mee naar huis en dronk dan staande nog een bakje koffie. Alles binnen 20 minuten uit en thuis! Er waren trouwens toen ook nog geen wc's bij het bedrijf. Voor de grote boodschap ging men even op de fiets naar huis! En pissen in het kanaal of ergens tegen een muur. Werd niet zo moeilijk over gedaan.

Naast het huisje van de familie Benes was nog een klein gangetje. Daar woonde destijds o.a. de familie van Kammen. Een zoon daarvan is in Indonesië gesneuveld in de strijd tegen Soekarno. Er zijn destijds meerdere jongens uit Zoutkamp naar Indonesië gegaan, o.a. Jan Bolt, Karel Oosta, Willy Huisman etc. Die jongens waren bijna nog nooit uit hun dorp geweest en moesten toen in de tropen, in de bush- bush gaan vechten. Een absolute cultuur schok. De meesten zijn daar vanaf 1945 tot 1949 geweest. Ongeveer 6000 Nederlandse jongens zijn daar toen gesneuveld en liggen begraven op erevelden op Sumatra en Java. In de eerste jaren na hun terugkomst praatten die jongens bijna niet over wat ze daar hadden meegemaakt, maar op het eind (de meesten zijn al overleden) begonnen ze altijd over de jongens die daar waren gesneuveld. En die vaak in hun laatste ogenblikken vaak om hun moeder hadden geroepen. Als dan later hoe langer hoe meer blijkt dat het een zinloze oorlog was geweest (zoals de meeste oorlogen trouwens) gaat dat natuurlijk aan je knagen. Nederland had daar immers niets te zoeken. Men wilde gewoon de kolonie Ned. Indië vasthouden.

Tegenover de familie Benes was de Vivo winkel van Jan en Thea. Daar kochten de meeste gereformeerden hun kruidenierswaren. Ik heb er heel wat pondjes suiker of zout voor mijn moeder moeten halen. Alle boodschappen werden dan opgeschreven en zaterdag kwam Jan Huizinga met het boekje bij ons thuis om af te rekenen. Jan en Thea waren ook een van de eersten die een Hoover wasmachine kochten. Deze werd dan verhuurd. Bij ons thuis hebben ze dat ding ook een aantal jaren gehuurd. Jan Huizinga bracht en haalde het apparaatje dan op de fiets. Toen Jan en Thea geen winkel meer hadden maar er nog wel woonden, kreeg ik op een avond een telefoontje of ik even langs wilde komen. Ze zaten beide in hun beste kleren in de kamer met een vel papier op tafels waarop met koeienletters stond dat ze 500.000 gulden hadden gewonnen. Wat ze niet hadden gezien dat er met kleine lettertjes "bijna" bij stond. De vraag was of ik even wilde nakijken of het klopte en met mij wilden overleggen hoe ze het geld beste konden gebruiken. Ze hadden al wel een klein ideetje, bijvoorbeeld 100.000 voor de kerk, 100.000 voor de EO en 100.000 voor de NCRV. De rest wisten ze nog niet. Ik heb ze toen snel uit de droom geholpen. Dat het feest niet doorging vonden ze trouwens helemaal niet zo erg. Wel hadden ze alvast een fles met advocaat op tafel gezet om het te vieren. We hebben toen toch maar elk een advocaatje met slagroom genomen. Lieve mensen! Altijd aan het werk en met weinig tevreden.

Naast de familie Huizinga was de schuur plus mestvaalt van mijn oma Nienhuis (waar Gerrit de Vries nu woont). Mijn oma had een stuk of 5 melkkoeien die mijn vader 2x per dag moest melken. Dat waren nog gewone koeien en geen opgepimpte melkfabrieken zoals de koeien van tegenwoordig. Ook als de koeien 'bolks' waren kwam er gewoon een stier bij. Niks geen kunstmatige inseminatie. Met veel geweld werd dan onder meestal grote publieke belangstelling zo'n koe gedekt. Alles puur natuur, zoals de Schepper het heeft bedoeld. Die melk werd 's middags door mijn oma aan de voorkant van het huis verkocht. En van de rest werd kaas gemaakt. Mijn vader wilde aanvankelijk graag veearts worden, maar moest op een gegeven moment thuis helpen. Hij had echter wel verstand van dieren. Daarom werd hij vaak gevraagd door de andere melkers als een van hun koeien moest kalven en het soms wat moeilijk ging. Ik zie nog mijn vader met zijn hele arm in de kont van een koe verdwijnen om bijvoorbeeld te proberen een kalf om te keren, zodat het er beter uit kon komen. Als dat ook niet lukte werd de veearts gebeld, maar dat koste natuurlijk geld. En dat van mijn vader was een vriendendienst, zoals toen de maatschappij in elkaar stak. Wanneer mijn vader een paard of een wagen nodig dan kreeg de dat bijvoorbeeld gewoon mee. Alleen goederen werd verkocht. Diensten werden eenvoudigweg aan elkaar verleend. Wat ik mij ook herinner is dat in de winter er vaak wat oude mannetjes kwamen kletsen in de stal bij mijn vader wanneer die aan het melken was. Het was daar droog en warm.

Ze stonken dan natuurlijk wel naar de koeien als ze thuis kwamen, maar ja de een stonk naar vis of garnalen, de ander naar koeien en een derde naar nog weer iets anders enz. Enfin, ik heb het al vaker geschreven, als iedereen stinkt ruik je het gewoon niet meer.

Aan de andere kant van de Lauwersstraat had je dan Dirk Sloot met zijn melkerij. Die was wat groter. Misschien 10 a 15 koeien. Ook met een mestvaalt naast de deur uiteraard. Dirk Sloot was in zijn vrije tijd ook dirigent. Jarenlang heeft hij o.a. bijvoorbeeld het Hervormd Zangkoor geleid. Even verder zat dan de bekwame loodgieter Martens die zomer en winter met blote voeten in klompen liep. Hij waste zijn voeten nooit, want het vuil zou de kou tegenhouden!

Terug naar de Dorpsstraat. Op de hoek de familie van der Veen en daarnaast de bakkerij van Baas. Voordien bakker Postma. Ik heb wel eens horen vertellen dat bakker Postma een hardwerkend bakkertje was met een karig bestaan. Enkele jaren echter na de Eerst Wereldoorlog (1914-1918) stopte hij met bakken en zette een mooi nieuw huis aan de rand van het dorp met een ultra moderne varkensschuur erachter (waar Klaas Loonstra nu woont). Het gerucht ging dat Postma het geld had verdiend met zogenaamde 'contrabande'. In die oorlog (waarbij Nederland neutraal was maar veel geld heeft verdiend door met Duitsland en Engeland handel te drijven) mochten verschillende zogenaamde strategische goederen niet verhandeld worden. Daarvoor had Engeland een soort blokkade voor de Nederlands kust gelegd. De blokkade was natuurlijk zo lek als een mandje. Vooral in de ondiepe Waddenzee en Lauwerszee was controle bijna niet mogelijk. Er zijn destijds heel veel goederen in ons dorp over de dijk gekomen en via allerlei kanalen verhandeld. Een dominee van de Ger. Kerk (ds. v.d. Heide) heeft hierover in de dertiger jaren nog een spannend jongensboek geschreven met als titel: 'De smokkelaars van de Schans'. We moeten deze handel in contrabande (smokkelwaar) trouwens niet vergelijken met de zwarte handelaars van de Tweede Wereldoorlog. De laatsten verkochten voor woekerprijzen levensmiddelen aan hun medeburgers. Veel lol hebben deze lui echter niet van hun winsten gehad, want een paar maand na de oorlog verklaarde het ministerie van financiën alle geld waardeloos, blokkeerde alle banktegoeden en gaf iedere burger een tientje om eten te kopen (Het tientje van Lieftinck) Op dat moment waren alle burgers van Nederland dus even rijk of even arm! Een unicum! (Wordt vervolgd.)

Hendrik Nienhuis (nienhuis@inn.nl) (0653 653 335).

P.S. Misschien een idee om die smokkel toestand nog eens over te spelen achter de dijk! Er schijnt toen ook heel veel spriet (soort sterke drank) te zijn verhandeld. Onlangs hoorde ik nog de theorie dat het volksgericht dat in die tijd in Zoutkamp heeft plaatsgevonden in feite ook een afleidingsmanoeuvre was om de hele politiemacht uit de buurt daar bezig te houden. Intussen zouden de smokkelaars achter de dijk hun slag hebben geslagen. Maar misschien is het verhaal ook wel mooier dan de werkelijkheid. Dat maakt echter niets uit toch?

BB toernooi

Zaterdag 20 juni vond voor de 16e keer het BB voetbaltoernooi plaats. Dankzij het gunstige weer kwam hier nogal wat publiek op af. Van de negen teams die aan de wedstrijd deelnamen bleek Dokkum-1 uiteindelijk de sterkste ploeg. Op de foto de winnende ploeg met garnalenkoningin Manon Postma, die de prijzen uitreikte.

(foto en tekst: Fotoveen)



1 augustus GROOT FEEST IN ULRUM

Ondertussen zal het niemand ontgaan zijn dat op 1 augustus de 25^e editie van de Halve Marathon Lauwersoog Ulrum gelopen gaat worden. Een feest voor lopers, maar dit jaar ook voor de vrijwilligers. De instructieavond voor de vrijwilligers is op 25 juli om 20.00 bij Café Neptunus. Het is toch altijd prettig om tijdens deze bijeenkomst nog even de puntjes op de i te zetten. Wij kunnen nog altijd vrijwilligers gebruiken, dus mocht je zin hebben, stuur even een mailtje naar info@halvemarathon.nl en dan nemen we contact met je op. Sowieso is de nieuwe website een bezoekje waard.

Jeugdloop

Uiteraard is er dit jaar ook weer een jeugdloop tijdens de feestweek, op dinsdag 4 augustus voor de volgende leeftijdscategorieën:

4 – 6 jaar, 7 – 9 jaar en 10 - 12 jaar. De inschrijving start om 13.00 uur en de start is om 14.00 uur.

Feest voor de vrijwilligers

Dit jaar biedt het bestuur van de Halve Marathon in samenwerking met Cafe Neptunus de vrijwilligers van de Halve Marathon een feest aan met als optredende band Vangrail. Dat belooft een mooie avond te worden.

Het optreden start om 19.00 uur tot 23.00 uur met een aantal pauzes. Tijdens de pauze willen we graag de Ollerommers huldigen van de 25^e editie en stil staan bij de inzet van de vrijwilligers. De toegang tot de avond is gratis voor al onze vrijwilligers. Voor alle andere belangstellenden is de toegang in de voorverkoop € 10,- en 12,50 aan de tent op de dag zelf.

Voorverkoop van het optreden van Vangrail is bij Café Neptunus, Kapsalon Marita en bij Annemarie Streelman.

Bestuur Halve Marathon

advertentie

Wij merken dat veel inwoners van Zoutkamp denken dat ook de fysiotherapie uit Zoutkamp weg is.

Dat zijn wij niet, en we blijven gewoon onze zorg verlenen. Arne Menno en Laura zijn er nog steeds aanwezig. Mochten wij in Zoutkamp de telefoon niet opnemen, dan kunnen de mensen, ook voor Zoutkamp, Ulrum bellen voor een afspraak in Zoutkamp.

Ook voor revalidatie na een sportblessure of bv CVA of hartinfarct kunnen de mensen nog gewoon bij ons terecht. Wij hebben nl op nr 7 nog een kleine oefenzaal tot onze beschikking.

Anneke Wijers Fysiotherapeute Ulrum en Zoutkamp

Strand Zoutkamp

Zoals U zult begrijpen kunnen wij dit plan niet alleen uitwerken. Daarom vragen wij wie wil zich er ook voor inzetten om er een goed plan van te maken? Opgave, Jannie Knol Grachtstraat 9 Zoutkamp Tel 571149
Gr Jacob Jelle en Jannie

Niet Vergeten: Zaterdag 18 juli Culinaire route start 13.00 uur bij Kegelhuis De Zeearend.

Stichting Welzijn Ouderen Zoutkamp e.o.

Op 26 augustus a.s. organiseren wij een korte dagtocht met de Fa. Dalstra. De titel die de tocht heeft meegekregen is "De Wonderbare Visvangst". De reis gaat naar het haventje van Workum of Laaksum waar wij om 11.30 aankomen. Als de bus stopt, stapt een vissersvrouw in die naar Hindelopen wil. Onderweg vertelt zij mooie verhalen over de visserij en de geschiedenis daarvan. Om 12.30 komen wij aan in restaurant Sudersee waar de tafels gedekt staan voor een warme lunch met stoofvlees zoals de vissers die vroeger kregen. Na de lunch gaat het te voet naar de mooie locatie waar in Hindelopen de vis wordt afgeslagen en de vissers bij elkaar komen om elkaar sterke verhalen te vertellen. Dan verschijnt het vissersvrouwje weer en zij vertelt over de wonderbare visvangst. Daarna is er nog de visafslag waar men kan bieden op heerlijke gerookte vis. Om 15.45 is er koffie met koek en c.a. 18.00 uur zijn wij weer thuis.

Wij vertrekken met de bus vanaf de Noorderschans. De juiste tijd wordt nog bekendgemaakt. Het is ook nog niet bekend wat deze reis gaat kosten want dat hangt af van het aantal personen dat mee gaat. Hoe meer personen meegaan hoe voordeliger het wordt. De prijs die u gaat betalen is incl. gids, driegangen lunch, visafslag en koffie + Friese kruidkoek. Neem gerust partner, broer, zus, vriend, vriendin, buurvrouw of wie er maar wil mee. Hoe meer deelnemers hoe beter.

U kunt zich opgeven bij;
Baukje Zwart, tel: 401590 of Joke de Wit, tel: 401995 of in het Ontmoetingspunt.
Heeft u nog vragen, dan horen wij die graag !

Rubriek "In the picture"

In deze rubriek geeft een dorpsgenoot antwoord op een aantal vragen. Dit keer valt de eer te beurt aan: John Houwen. Hij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt.

Naam: John Houwen
Geboortedatum: 24-07-67
Geboorteplaats: Groningen
Woonachtig in Zoutkamp sinds: 1980
De inwoners kennen mij van: Jachtwerfgruno/voetbal/darten
Burgerlijke staat: Getrouwd met Alinda
Familie : Heel veel en verweg
Huisdier(en): 2 hondjes Sandor en Noah
Karaktereigenschappen: sociaal en doortastend
Opleiding: Lts/Mts
Beroep: Jachtbouwer
Hobby's: Voetbal /darten/karate
Favoriet tv-programma : Bigbang Theorie en walkingdead
Muziekgenre: Metal
Lekkerste gerecht: Kip in het pannetje
Vakantiebestemming: Spanje /Griekenland en Lemmer
Bewondering voor: Mijn vader
Mooiste moment in je leven: Mijn grote liefde en promotie met darten naar de eredivisie
Grootste wens: gezond blijven en een huis aan het water
Levensmotto: kijk naar je zelf en kijk niet naar een ander

Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Dart vriend Tim Smit

Nieuws vanuit Dorpsbelangen

Jaarvergadering

Onze jaarvergadering zal dit jaar op 16 september plaatsvinden. We roepen al onze leden op om te komen op deze vergadering, zonder uw inbreng zijn we nergens, we moeten het samen doen!

Roerig halfjaar

In het afgelopen halfjaar is behoorlijk druk geweest, we hebben veel gedaan en er zit nog ontzettend veel aan te komen.

- We hebben in januari een rapport aan de gemeente aangeboden over de staat van ons dijkgebied. Gesprekken met alle betrokken partijen zijn gepland, we hopen hier zeer binnenkort meer concreets over te kunnen melden.
- Het idee om een strand aan te leggen achter de dijk heeft hier en daar stof doen opwaaien. We hebben de gemeente verzocht om uit te zoeken of het idee haalbaar is qua consequenties, regelgeving en verantwoordelijkheden. Ook hierover hopelijk snel meer nieuws.
- We zijn aangehaakt bij de 'Social Sofa's', banken bedekt met mozaïek in een thema van het dorp (visserij in ons geval). Dit loopt en ligt bij de kunstenaars.
- We hebben ons richting de gemeente verzet tegen de mogelijke komst van windturbines op de grens van Friesland nabij de proefboerderij. Gelukkig is dit plan snel van tafel gegaan.
- We hebben samen met de gemeente inmiddels een drietal 'dorpsbijeenkomsten' gehad. Vruchtbare bijeenkomsten om te horen wat er leeft in het dorp en om samen te werken aan verbeteringen.
- We hebben met verschillende organisaties reeds om tafel gezeten om 1 op 1 kennis te maken we gaan hiermee door, maar door het grote aantal organisaties is dit een traag proces en de volgorde is grotendeels willekeurig.

Wilt u graag sneller kennis maken? Laat het dan even weten.

Naast al deze lopende zaken zijn er vele kleine zaken die we met de gemeente regelen, we wonen bijeenkomsten bij over verkeersveiligheid, de herindeling en andere voor ons dorp relevante informatieavonden.

Lid worden?

Om te kunnen blijven doen wat we doen en uw belangen goed te kunnen behartigen hebben we u nodig als lid! Wij zijn gemotiveerd en ambitieus, maar zonder de inwoners zijn we nergens!

Onze jaarvergadering komt er weer aan, om deze bij te wonen zult u lid moeten zijn! We zoeken ook versterking in het bestuur. Interesse? Neem contact op!

U geeft toch ook om Zoutkamp?

De contributie bedraagt € 8.- per jaar per huishouden. Stuur uw aanmelding naar info@dorpsbelangenzoutkamp.nl, bel: 0595-402779 (Janna Hulshof) of neem contact op met een van de andere bestuursleden, zie hiervoor de website.

www.dorpsbelangenzoutkamp.nl

www.facebook.com/DorpsbelangenZoutkamp

Zeskamp

Zaterdag 13 juni was er zeskamp in Houwerzijl. Het weer zat niet mee maar dat mocht de pret niet drukken. De winnaar was Zoutkamp 2 met als coach Michiel Broere ,de tweede plaats was voor Zoutkamp 1 met als coach Jan van Dijken. Zoals het nu lijkt zal volgend jaar Gemeente de Marne de zeskamp organiseren. Iedereen bedankt voor jullie deelname en inzet.

Gr Jan van Dijken

KINDERSPELWEEK 2015

11 augustus t/m 14 augustus

Elke dag van 10.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00



HALLO KINDEREN!!

Ook dit jaar organiseren wij weer een kinderspelweek voor alle kinderen uit groep 1 t/m 8! Dit jaar is het thema "Beestenboel" We gaan dan ook weer echte hutten bouwen, leuke dingen knutselen, de markt is er ook weer op woensdag net zoals de survival op donderdag.

Op donderdagavond mogen groep 5 t/m 8 bij ons blijven slapen.

Vrijdag krijgen we na het ontbijt nog een gezellige afsluiting.

Voor de kleuters wordt er een apart programma opgezet. Op donderdag zijn de kleuters vrij waarna ze op vrijdag van harte welkom zijn bij het ontbijt. Kleuters die het afgelopen jaar zijn ingestroomd zijn ook van harte welkom mits er één ouder een dag of dagdeel aanwezig kan zijn. Voor meer informatie kun je altijd bij één van onderstaande personen terecht!

Joost Gerdez De schans 25,
Geert de Vries Beatrixstraat 22
Inge Smidts beatrixstraat 20

Ook nu hebben we weer een leuke versierde wagen waarmee we jullie bij de vaste haltes op komen halen!! Staan jullie dan tussen 9 uur en 9.30 uur klaar bij de volgende haltes:



Veldje Beatrixstraat
Veldje de Schuit
Oude bibliotheek
Dorpsplein

WOENSDAG 12 AUGUSTUS MARKTDAG !

kom langs en geniet van een gezellige kindermarkt met leuke spulletjes, lekkere hapjes en gezellige activiteiten!

Welkom iedereen van 16.00 uur tot 18.00 uur

Ook dit jaar doen we opnieuw een oproep aan iedereen.

Heeft u nog Hout (spijkervrij)- Gordijnen-behang of andere materialen over dan maakt u de kinderen heel erg blij!!!

Dit kunt u doorgeven aan Geert (06-51632600)
of Jeannet (06-15859689) dan wordt het:
zaterdag 8 aug. of maandag 10 aug. bij u opgehaald.
Alvast bedankt!!



Kleurwedstrijd!

Kleur Jacques de garnaal zo mooi en creatief mogelijk in en win een leuke prijs!

Lever je kleurplaat in vóór 20 augustus! Je kan je kleurplaat door de brievenbus gooien aan de marnestraat 12. (Oostindien Hoveniers) Alle kleurplaten worden tijdens 'Zoutkamp bleef(t) het' in de haven opgehangen. Daar zal ook bekend worden gemaakt wie er wat heeft gewonnen! Je kan in 3 verschillende leeftijdscategorieën een prijs winnen: 0-4 jaar, 5-8 jaar, 9-12 jaar. Snel kleuren en inleveren maar!

Kinderkaraoke/Miniplayback show en Kinderdisco Vrijdag 21 augustus

Aanvang 19.00 uur tot 22.00 uur. Wil je met de karaoke/mini playback show mee doen opgave voor woensdag 19 augustus bij Anita Knol Tel.402525. Deelname t/m 13 jaar.

Mocht er geen belangstelling zijn dan is er altijd kinderdisco. Dus jongens en meisjes kom allemaal naar de disco. Locatie achter de dijk in de tent (entree gratis) Vanaf 22.00 uur is er voor iedereen disco met de nieuwste hits. (entree gratis)

Zoutkamp beleeft het op zaterdag 22 augustus 2015

Start 10.00 uur braderie, ook wordt er vis gebakken, vis gerookt, garnalen gepeld en nog vele andere activiteiten

Vanaf 12.30 uur opgave klompje zeilen (naast de deurenloods).

Om 13.00 uur start klompje zeilen

Vanaf 14.00 uur Opening Waterspektakel door Carlien en Nina.

Om ongeveer 17.00 uur Prijsuitreiking aan het beste team van 2015 door de garnalenkoningin.

Vanaf 20.30 uur Afterparty achter de dijk met muziek van VIDA (zanger en zangeres van allround band Flair) **toegang gratis**

Documentaire AFGESCHEEPT in Nieuwe Kerk

Via deze weg willen we Zoutkamp graag bedanken voor alle steun en hulp. We hebben een super tijd gehad in het dorp. Onze documentaire beleefde 19 juni de Noordelijke première. De opkomst was overweldigend. Wij vonden het heel leuk om iedereen die we de afgelopen paar maanden hebben leren kennen te zien op deze vertoning. Vreemd genoeg waren we voor deze première veel zenuwachtiger dan die in Utrecht. Dat kwam waarschijnlijk doordat we heel graag de ontstane verwachtingen wilden waarmaken. We hebben veel tijd van iedereen gevraagd en wilden dat de film goed over kwam. Carlien was ernstig onder de indruk van de opkomst en kon geen woord meer uitbrengen, voor Nina gold dat gelukkig niet. In de documentaire komen garnalenvissers Johan Rispens en Dirk Sloot aan het woord over de problemen in de visserij en worden de vissers gevolgd bij hun werk op zee en aan de vergadertafel. Ook is er een hoofdrol voor kleinzoon Thijmen Koster, die later opa Dirks schip over wil nemen en ook visser wil worden.

Garnalenkoningin Manon Postma stelde ons nog een paar vragen over hoe we ter werk zijn gegaan. Ook onze docent van de School voor Journalistiek voelde ons stevig aan de tand.

Zoutkamp bedankt voor de mooie tijd! We gaan jullie en het dorp nog missen. Maar jullie zien ons vast nog vaak genoeg terug.



Naam :
Adres :
Leeftijd :

Beste schudzeef lezers,

Graag willen we uw aandacht vragen voor het volgende, wij, de redactie willen graag uw mening over wat u van de schudzeef vind. We willen u vragen om de enquête in te vullen en bij de Spar in de schudzeefdoos in te leveren voor 5 augustus. Onder de inzenders verloten we een leuke verrassing.

Wat is uw indruk van de Schudzeef?

Leest u hem altijd/soms/niet?*

Spreken de onderwerpen u aan Ja/Nee*

Wat vind u van de verzorging van de Schudzeef uitgedrukt in een cijfer? (een 0 = super slecht en 10= uitmuntend) _____

Wat vind u van de kwaliteit van de Schudzeef om te lezen is het drukwerk duidelijk?

Heeft u de Schudzeef liever digitaal/ of met een moderne uitstraling?*

In de Schudzeef staan advertenties, heeft u daar ook gebruik van gemaakt? Ja/Nee*

Zo ja welke ondernemers spreken u het meest aan?

Bent u ondernemer en wilt u ook een advertentie in de Schudzeef? Laat het ons weten via schudzeef@gmail.com

Heeft u nog tips/ideeën of wilt u in de redactie, laat het ons weten.

Ondanks dat we veel tijd en zorg steken in de Schudzeef gaat er wel eens iets fout. Heeft u daar ervaringen mee? En zo ja, hoe vond u dat wij dat hebben opgelost?

*Doorhalen wat niet van toepassing is