

DE SCHUDZEEF

DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP

nummer 7, september 2005



Deze maand in De Schudzeef o.a.:

- ***Jubileum SV Zeester***
- ***Brandweernieuws***
- ***Slag om Zoutkamp***

Colofon

Redactie

Eppo Lukkien	tel. 401425	Voorzitter
Elise Nienhuis	tel. 402527	Secretaris
Erna Knol	tel. 401447	Penningmeester
Willy Bakker-Tadema	tel. 407075	Redactie
Sjoerd Moes	tel. 402257	Redactie

Kopieerwerk

Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt, Enne Tammens en Johan Kamstra.

Eerstvolgende verschijningsdatum

De eerstvolgende Schudzeef verschijnt op 18 november. Kopij voor dit nummer inleveren vóór 9 november. Het daarop volgende nummer komt uit op 20 januari (kopij inleveren voor 11 januari).

Let op: met ingang van het seizoen 2005/2006 komt de schudzeef 6x per jaar uit.

Kopij

Kopij voor De Schudzeef dient uiterlijk 10 dagen voor de verschijningsdatum te worden ingeleverd, bij voorkeur per mail of op diskette.

E-mail adres: schudzeef@planet.nl

Inleveradres kopij: Elise Nienhuis, Churchillweg 77, Zoutkamp
Eppo Lukkien, Kerkpad 2, Zoutkamp
Sjoerd Moes, Dorpsstraat 10, Zoutkamp

Bankrelatie

Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen.

Agenda SV Zeester 2005/2006

7 nov.	Algemene ledenvergadering SV Zeester
1 dec.	Z/P training
7 jan. 2006	Nieuwjaarsvisite senioren en jeugd
20 mei 2006	B.B. toernooi + afsluiting seizoen jeugd
27 mei 2006	Internationaal damestoernooi
8/9 juni 2006	Stratenvolleybal
12 t/m 16 juni 2006	Avondvierdaagse
1/2 sept. 2006	75 jarig bestaan SV Zeester



**WORD LID OF
DONATEUR VAN
DE
SPORTVERENIGING
ZEESTER**

KOM EENS VOOR EEN PROEFLES
OF -TRAINING. BEL 0595-441148.

Nieuws van het Visserijmuseum

Heeft u al eens op onze website www.visserijmuseum.com gekeken? Nieuw is een uitgebreid fotoboek met foto's over de haven van de Zoutkamp en haar visserij in de periode 1920 tot 1935. Een groot aantal heeft u waarschijnlijk nog niet eerder gezien. Klik op *Foto's 1920-1935* op de menubalk.

Als u kort geleden op TV Noord de documentaire over de Verborgene Verhalen van Zoutkamp heeft gemist of als u hem nog eens wilt zien, ga dan naar het museum. Wij hebben een kopie gemaakt die we op verzoek graag willen laten zien. Vraagt u er speciaal naar bij de VVV-balie.

Het museum is nog open tot en met vrijdag 4 november.

Computercursus

Binnenkort starten wij weer met een computer cursus voor beginners.

Wij geven les in kleine groepjes van maximaal 5 personen.

De cursus bestaat uit 10 lessen en er is keuze in zowel middagen als avonden.

Voor informatie en opgave kunt u bellen met:

A. de Graaf, tel: 401616

Van uw wijkverpleegkundige (7) over maaltijdverzorging

Mijn moeder zei altijd; doe most gout eet'n!

Goed eten, daarmee bedoelde ze genoeg, maar vooral ook gezond eten. Meestal doe ik dat ook, maar soms zou ik wel wat meer tijd willen hebben voor boodschappen, koken en eten.

Laatst hadden we op het werk een proeverij van de maaltijdservice. Aardappels met rode kool en hachee, mijn lievelingskostje! Vaak proef je het toch wel, dat zo'n maaltijd uit de diepvries komt, maar deze was erg lekker. Een aanrader ook voor een aantal mensen die ik verzorg. Omdat gezond eten belangrijk is om je beter te voelen. En veel mensen niet de tijd of energie hebben om elke dag weer te zorgen voor een goed bord eten. Mijn moeder heeft (toch) wel gelijk.

De maaltijdservice bezorgt elke week een zevental maaltijden bij mensen aan huis. Deze maaltijden kunnen bewaard worden in de diepvries en zijn eenvoudig op te warmen in de magnetron of oven. Zo bent u vrij om te eten wanneer u wilt, 's middags of 's avonds. Er zijn wel honderd verschillende maaltijden, van typisch Hollandse gerechten tot maaltijden met een exotisch tintje. Ook als u een dieet volgt of vegetariër bent, heeft u voldoende keuzemogelijkheden. Wilt u meer weten over deze maaltijdservice van Thuiszorg Groningen, bel dan met 0900-8615.

Enne.... gout eet'n!

Met vriendelijke groet, de wijkverpleegkundige van Thuiszorg Groningen

Beperkte dijkbewaking

*Groafmachien 'n dei klauw 'n ient vedde klaai,
'Balkema Grondverzet' dee eerste hap in maai,*

*Nou is zummer hoast veurbie,
en 't Korde Heuft legt noakt veur mie,*

*'n Daipe wond ien diek is al wat rest,
'Upgrading Zoutkamp' stait op 'n bord bie Badderij,*

*De mars van de veuroetgang tikt ain, twei, drei,
Ik hol mie wieselek stil op 't ritme van dood tei.*

Gerhard Kornelis



Cursus 'Op weg'

Dit najaar wordt in Ulrum opnieuw gestart met de cursus 'Op weg'. Dit is een korte cursus voor iedereen die op een vrijblijvende manier kennis wil maken met het christelijke geloof en de boodschap van de bijbel. De cursus is voor iedereen die nieuwsgierig is naar het christelijke geloof en er niet veel of zelfs niets van weet.

De cursus heeft goede ingrediënten, zoals deskundige begeleiding, goed cursusmateriaal en leuke, niet al te grote groepen. In de cursus komen thema's aan de orde als: 'God bestaat en Hij is belangrijk' en 'we hebben Jezus nodig in ons leven'. De cursus 'Op weg' heeft in Ulrum en in andere plaatsen al veel mensen geholpen in hun kennismaking met het geloof of in een zoektocht naar God en de zin van het leven.

Voorafgaand aan de cursus wordt op zondag 2 oktober 2005 om 14.30 uur in de Gereformeerde Kerk, Asingastraat 43 te Ulrum een 'open deur' dienst gehouden. Dominee Matthijs Haak hoopt in deze dienst voor te gaan. Voor deze dienst wordt iedereen van harte uitgenodigd! Ook als u niet van plan bent de cursus te volgen of nog twijfelt, bent u welkom! Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om in De Wijnstok koffie te drinken en na te praten.

Bent u geïnteresseerd of nieuwsgierig? Kom dan naar de informatieavond op 5 oktober om 19.45 uur. De cursus start op woensdag 12 oktober in De Wijnstok, Asingastraat 43, 9971 CA Ulrum. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Grietie Hoving, tel. 0595-402546, opwegulrum@hetnet.nl

“Slag om Zoutkamp”

“Slag om Zoutkamp”, een groots evenement, dat we willen laten plaatsvinden in 2007. Steeds meer komt er beweging in de planning en organisatie.

We willen u allen een bijzondere dag doen laten beleven in de vroegere sferen (1589). De bedoeling is dat er rond augustus 2007 een gehele zaterdag geleefd wordt in de sfeer van 400 jaar terug. (Je kunt denken aan de wijze waarop “Bourtange” zich ieder 2 jaar veranderd rond deze zelfde tijd.) Daarnaast komt er een voorstelling betreffende het gebeuren, de “slag”, met beelden die voor zich spreken. We willen dit groots opzetten en hebben daarbij uw hulp nodig. Maar zover is het nog niet. We houden u op de hoogte.

Een stukje geschiedenis wat Zoutkamp als dorp en mens toen in die tijd enorm deed veranderen.

De situatie in Groningen toentertijd:

Friesland behoorde sinds 1580 tot bevrijd gebied. Graaf Willem Lodewijk van Nassau was er als stadhouder gekozen door de Staten van Friesland en aangesteld door de Staten-Generaal (van de Verenigde Nederlanden). (Vanwege die “Staten” worden de troepen van Willem Lodewijk –en ook die van Maurits- de “Staatse” troepen genoemd.) Stadhouder in het noorden vanwege de Spaanse koning was Francisco Verdugo. Ter verdediging van het Spaanse gebied diende een aantal schansen, onder meer Zoutkamp, De Opslag, gelegen op de plaats die na 1600 de naam Kommerzijl kreeg, Ter Borg (bij Warfhuizen), Aduarder Steentil, Noordhorn, Enumatil, Delfzijl, Reide aan de Eems en Zwaagstertil aan de Dollard. De stad Groningen was een omwalde vesting. Aan de zuid- en westkant van de Lauwerszee dienden de schansen Munnikezijl, Kollumerzijl en Oostmahorn ter verdediging van het Staatse gebied. In deze situatie had (ook) het Marnegebied veel te lijden van elkaar bestrijdende partijen, waarbij Staatse troepen van uit Friesland regelmatig plundertochten ondernamen naar Noord-Groningen, (wat dat betreft zou de verovering van Zoutkamp een zegen voor de hele Marne betekenen: er kwam eindelijk rust.) Het zal duidelijk zijn dat Willem Lodewijk, om de Ommelanden en de belangrijke stad/vestiging Groningen te veroveren, eerst bovengenoemde schansen op Gronings gebied moest innemen. In dat verband waren Zoutkamp en Delfzijl van extra belang omdat ze de toegang en daarmee de toevoer vanaf de zee naar Groningen beheersten. Eind september besloot de Friese stadhouder Zoutkamp aan te vallen.

(En voor alle duidelijkheid: dit is niet zomaar een verhaal, maar werkelijke geschiedenis)

Vergeeten kleding tijdens spelweek

- ✓ Lichtblauwe fleecetrui maat 140
- ✓ Rood met grijs zomerjack maat 152
- ✓ 1 jetix petje paars
- ✓ Lichtgrijs zomerjack maat 110
- ✓ 1 meisjespet blauw gestreept
- ✓ 1 EK 2004 petje

Ben jij diegene die een van deze spullen is vergeten dan kun je het ophalen bij:
Astrid Postma, H.J.Siccamastraat 12, tel.: 402809.

laatste week september gaan ruim 50.000 vrijwilligers weer op pad **Collecteweek Fonds Verstandelijk Gehandicaptend van start**

De collecteweek van het Fonds verstandelijk gehandicapten is dit jaar van 25 september t/m 1 oktober. In deze week gaan ruim 50.000 vrijwilligers op pad om geld in te zamelen om de doelen van het Fonds te realiseren: het met projecten en activiteiten steunen van mensen met een verstandelijke handicap door het bijeenbrengen en beheren van geldmiddelen. Met een groot landelijk netwerk van vrijwilligers verwerft het Fonds jaarlijks circa € 2.600.000,- om haar doelen te realiseren.

De nationale collecteweek is voor het Fonds verstandelijk gehandicapten niet nieuw. Al in 1960 gingen de eerste vrijwilligers de straat op en de deuren langs om geld in te zamelen voor mensen met een verstandelijke handicap. Dit jaar gaan ruim 50.000 vrijwilligers voor de 46ste keer op pad om geld in te zamelen. Van het totaal van de verworven gelden wordt de helft besteed in de regio waar het geld is opgehaald, de andere helft gaat naar landelijke projecten. Zie www.fondsverstandelijkgehandicaptend.nl voor voorbeelden van projecten die door het Fonds financieel gesteund worden.

Wilt u het Fonds financieel steunen? Geef dan een bijdrage aan de collectant. Of maak uw bijdrage over op giro 11 22 22 2 van Fonds verstandelijk gehandicaptend in Utrecht.

Brandweernieuws

Zoals men misschien heeft gezien is men begonnen om de voormalige Gado garage te verbouwen in een brandweerkazerne voor de vrijwillige brandweer.

Men is inmiddels begonnen met het verwijderen van het interieur. Zodat men kan beginnen met het verbouwen. Volgens plan met dit begin 2006 afgerond zijn.

Het heeft een aantal jaren mogen duren. Vanaf 1997 zijn we bezig geweest om een geschikte locatie voor de brandweerkazerne te vinden. De gemeente begon met het plan om een kazerne te bouwen tegenover de boerderij Menneweer, kruising N36. Maar dat leek ons geen gunstige locatie, je moet immers een brandweerkazerne plaatsen daar waar de brandweer vrijwilligers wonen en werken om een zo snel mogelijke uitruktijd te krijgen. Vervolgens zijn er verschillende locaties gezocht waar men de kazerne kon bouwen en uiteindelijk na 8 jaar heeft de gemeente De Marne het pand aan de Marnestraat aangekocht van de heer M.J. v.d. Ploeg. En dat pand wordt nu verbouwd tot een moderne brandweerkazerne waarin gestald worden de tankautospuit – manschappen/gereedschapswagen, een boot, en een ruim instructielokaal en douches worden gemaakt.

Het brandweerkorps bestaat op dit moment uit 17 personen. Meer informatie over de brandweer kunt u vinden op www.zoutkamp.net.

De vrijwillige brandweer Zoutkamp

Vutters-vakantie (vervolg)

Van Vila Nova zijn we gereden naar Benicasim. Inmiddels zijn nu de echte zomerse temperaturen begonnen. Als we nu gefietst hadden waren we blij dat er een zwembad op de camping was. Helaas waar ik doorgaans vaker last van heb kreeg ik door de druk van het water de oren verstopt. We zijn hiermee op een vrijdagmiddag nog naar een dokterspost geweest. Per gratie wilde een aanwezige kinderarts nog wel even helpen. Ze constateerde een ontsteking waarvoor ik een kuur kreeg van 8 dagen. s.Maandags ben ik weer heen gegaan daar ik de oren gespoten wilde hebben want van de ontsteking merkte ik totaal niets. Toch bij een onderzoek door een andere arts was de diagnose hetzelfde. Boodschappen doen of eten in een restaurant wil nog wel als je de taal van het land niet spreekt maar uitleggen wat je mankeert en wat je graag wilt, dat valt dan niet mee. Hier spreekt elke arts Engels daar zeker niet. De angst was groter dan de werkelijkheid want alles werd goed geregeld. Toen we langs de kust naar Castelló waren gefietst zagen we daar in de visserijhaven een dikke laag sardines drijven. Kort tevoren hadden de vissers uit protest hun vangst in de haven over boord gezet. De protestactie was gericht tegen de prijs. Het was toen boven de 30 graden je kan dus wel nagaan wat voor stank dat later gaf.

De volgende dag zijn we vertrokken naar Granada. Hier zijn wij het vorig jaar ook geweest .Toen hebben we het Alhambra bezocht [een der 7 wereldwonderen] Nu hadden we het gebergte de Sierra Nevada op het programma. Het was een trip van bijna 600 km. Onderweg op een grote nieuwe parkeerplaats nabij Murcia kwam een man en een vrouw op mij af. Ina was even naar het restaurant gelopen om te kijken wat er te koop was. Ze vroegen of ik bekend was, waar ze mee aangaven dat het Nederlanders waren. Ik antwoordde dat ik wist dat Granada die kant op was en ik wees naar het westen, maar verder niet. Toen we verder spraken bleek dat ze kort te voren waren beroofd.

Een man die rustig op de parkeerplaats in zijn auto zat te “slapen” had toen ze naar het toilet liepen hun autoraam stuk geslagen en de tassen uit de auto meegenomen. Ze hebben met ons mobieltje Nederland gebeld en nog wat kunnen regelen met hun verzekering. Ze waren geen lid van de ANWB. We hebben deze verhalen onderweg 5 keer gehoord van verschillende mensen. Jammer dat het gebeurt. Toch hebben we ook het tegenovergestelde meegemaakt van een conducteur van een smalspoor in het Douro dal die de hele stad doorrende met een gevonden portemonnaie die hij aan de eigenaar terug wilde geven. Er zijn slechte en er zijn goede mensen. Het is maar net wie je treft. We belanden na 584 km in een klein bergdorpje in de Sierra Nevada. De camping lag op 1100 meter hoogte. Een prachtig uitzicht op de bergen. Wanneer je naar beneden keek lag daar een groot stuwmeer met helder groen water. Vanuit hier zijn we met de auto de bergen in gegaan. De auto geparkeerd en te voet verder naar de 3000 meterhoogte. Een prachtige natuur om je heen en een grote stilte. Toen we op 2800 meter waren hebben we twee grote steenbokken gezien. Ze stonden juist boven op een bergkam en staken mooi af tegen de hel blauwe lucht. We zagen het niet zitten gezien de tijd om door te klimmen naar de top op 3482 meter. Je moet dan eerder starten met de beklimming om vervolgens op het heetst van de dag weer te dalen wat toch minder spannend is. Een uitdaging voor een andere keer misschien. Om het verhaal omtrent de oren af te ronden zijn we in dat bergdorpje weer naar een dokter geweest. Op de receptie van de camping zat een dame die uit Vlaanderen kwam. Ik heb in het Nederlands een verhaaltje op papier gezet wat zij heeft vertaald in het Spaans. Dit hebben we aan de dokter gegeven en uiteindelijk hebben ze hier de oren uitgespoten. Daar Ina het woord voerde wilde ze toen ze het oorinstrument pakte ook bij Ina in der oren gaan kijken. Nee zegt Ina ik niet, hij. De dokter moest vreselijk lachen. In het Spaans zei ze: zo gaat het in dit soort gevallen bij alle nationaliteiten. De vrouw doet het woord en de man zit er als een dood vogeltje bij. Allemaal hetzelfde. Ze heeft er nog lang om moeten lachen.

Op de camping Las Lomas kregen we het advies om Ronda niet voorbij te rijden. Dit was ons vorig jaar ook al meerdere keren gezegd. Dus nu de raad maar opgevolgd. Om 12.00 uur waren we er al. We besloten gezamenlijk de middag te besteden door bergafwaarts te rijden naar Gibraltar. Het was 135 km naar beneden om aan de kust te komen. We hebben een heel leuke middag gehad. We belanden in een gebouw wat gebruikt werd door oudere mensen een soort soos/dorpshuis. De wanden bestonden uit prachtig tegelwerk. Dit trok juist onze aandacht om het te filmen. Een oudere heer binnen op een bankje wenkte ons om binnen te komen. Er waren allemaal verschillende kamers. De een nog mooier dan de ander. Midden in het gebouw een grote hal met daarin een prachtige bar. We vroegen of we een kop koffie konden krijgen. Later zagen we dat een dame bezig was met allerlei lekkere hapjes. Een soort tapa's. Ali en Ina zochten wat uit voor ons vieren. We genoten van de smaak. De barkeeper had vreselijk veel plezier om ons maar wij begrepen niet om wat. Bij navraag, met handen en voeten, bleek dat hij in zijn hele leven nog nooit had meegemaakt dat er mensen waren die bij die hapjes, koffie zaten te drinken. Het smaakte ons als koek. We zijn naar Marbella gereden langs de kust en daar weer een weg gezocht richting Ronda. Dit ging 130 km bergopwaarts. De volgende dag Ronda bezocht. Deze stad is in twee delen verbonden door een oude Romeinse brug, waaronder een diepe kloof. De moeite zeer zeker waard. De temperatuur liep dicht tegen de 40 graden en wij moesten ongeveer een half uur lopen vanuit de stad bergopwaarts naar de camping. Bij aankomst direct in het zwembad natuurlijk.

Vanaf Ronda zijn we via Sevilla naar Isla Christina gereden. De gehele tussenberm, wel over 150 km lengte bestond uit oleanders van zeker 3 tot 5 meter hoog en in allerlei kleuren. Enorme korenvelden die bijna allemaal al waren geoogst en onafzienbare velden met zonnebloemen. Isla Christina is een oude vissersplaats uitgegroeid tot zeer modern. Je vindt hier dus alles bij elkaar, teveel om op te noemen. Het ligt stijf tegen de grens met Portugal---- 1 km. Het is een gebied waar je weer naar terug wilt. We moesten hier wel onder de bomen want nu waren we echt in de hitte verzeild geraakt. De kachel die de eerste week nog hard nodig was is nu te koop. Ook hier kon je behoorlijk gebruik maken van je fiets maar nogmaals verwacht geen fietspaden of behoorlijke richtingsborden. We kwamen voorbij grote velden met aardbeien. Stiekem hebben we even getest of de boer ze al kon plukken. Langs de kust zijn we terug gefietst. Hier kwamen we een badplaats tegen vergelijkbaar met Almere. Alles nieuw uit de grond gestampt. Mans en Ali waren al eerder in de Algarve geweest en stelden voor om de volgende dag met de auto naar het meest zuidwestelijkste punt van Portugal te rijden. Dit was vroeger een zeer strategisch punt. Op de parkeerplaats zagen we een leuk opschrift op een snackwagen. Laatste Braadworst voor Amerika. Prachtig en het klopt ook nog. We kregen bij de braadworst zelfs een certificaat. De kaap bestond uit hoge steile rotsen waar de oceaan onophoudelijk tegenaan beukt. Portugese vissers staan met hun hengels op het randje van zo'n rots. Wij blijven op een afstand van 5 meter want er is geen omheining. Gewoon angstig. Terug zijn we langs de kust door de plaatsen gereden.

Onze reisschema gaf als volgende camping Rosario aan. Rosario ligt niet ver van de Spaanse grens op geografische hoogte van Lissabon / Evora midden in het echte Portugal. We zijn direct over de Portugese grens rechtsaf gegaan in noordelijke richting. De weg die we volgden was prima, mooi geasfalteerd en breed. We verwonderden ons hierover. Dat duurde niet zo lang of het werd ietsje minder en zo ging dat nog een tijdje door tot heel slecht smal en bochtig. Bij de koffiestop wisten we eigenlijk niet aan welke kant van de caravan we moesten staan om schaduw te krijgen of een beetje koelte. Voor schaduw moest je er onder kruipen want de zon stond recht boven ons. Wat is airco dan fijn wanneer je zo'n rit maakt. Uiteindelijk kwamen we ook nu weer op onze geplande bestemming aan. De eigenaresse verwelkomde ons hartelijk met een koel drankje in de schaduw. Het stuwmeer wat je vanaf de camping ziet stond bijna droog. Volgens zeggen was het de laatste 150 jaar niet zo droog geweest. Kleine boeren lieten de helft van hun dieren slachten daar ze geen voedsel genoeg hadden. We hebben hier mooie fietstochten gemaakt. Ook hebben we met de eigenaar een bezoek gebracht aan een marmergroeve; een zagerij en waar het marmer gepolijst wordt.

De groeve waarin je keek was 144 meter diep. De blokken die er uit gezaagd werden wogen 30 ton. Een arbeider verdiende € 380 bruto €330 netto. De gehele dag stonden die mensen daar in dat gat met de zon op hun hoofd. Niet iets om jaloers op te zijn. Bij de verwerking van marmer heb je 80% afval. In die omgeving rond Vila Vicosa waren 70 groeves. Grote bergen afval zag je dan ook van veraf. Volgende maand het laatste deel.

Vriendelijke groeten, Wim en Ina Visser

Oproep ---- Oproep ---- Oproep ---- Oproep ---- Oproep ---- Oproep ---- Oproep **Vrijwilligers oude begraafplaats in Zoutkamp**

Nogmaals een oproep aan mensen die ons een handje willen helpen. Wij zijn tot nu toe apetrots op hetgeen we al hebben gepresteerd. Dit mede door de complimenten die we regelmatig krijgen van mensen die een bezoek brengen aan hun dierbaren. We zijn op papier met 14 vrijwilligers gestart. Helaas is er steeds een heel klein groepje wat het moet doen. Graag zouden we nog wat hulp hebben. Er zijn verschillende werkzaamheden te doen. Voor een ieder is er passend werk. Wie durft het aan ons het werk iets lichter te maken? U bent van harte welkom.

Gewoon doen!!!! Voor inlichtingen: Dirk Lukkien, tel. : 0595401913.

Bedankt alvast en tot ziens.

De Vrijwilligers.

Zeester

Beste dorpsgenoten,

Zoals u misschien al gehoord heeft bestaat SV Zeester volgend jaar 75 jaar. Zeester wil dit groots gaan vieren en daarom zijn wij op zoek naar oud-leden. Hierbij vragen we uw hulp. Hebt u in uw familie of kennissenkring mensen zitten die lid zijn geweest van Zeester. Dan zouden we willen vragen om de namen van die personen eventueel met huidig adres aan ons door te geven. Zeester heeft een commissie opgericht die zich hier mee bezig houdt.

Hier zitten in: Coba Nauta, 401659
Henny Zwart, 401590
Frieda Buitjes, 402576
Eiko Swijghuizen, 401761

U kunt het aan deze personen doorgeven of het naar Zeester mailen. Het e-mail adres is svzeester@zonnet.nl. Dit geldt voor alle takken van sport die bij Zeester zijn uitgevoerd (voetbal, gym, volleybal, etc.) Het zou voor Zeester mooi zijn als we zoveel mogelijk namen op papier krijgen, die we dan een uitnodiging kunnen sturen. Zodat we er volgend jaar op 3 september met z'n allen een mooi feest van kunnen maken. Zet deze datum alvast in uw agenda.

We rekenen op uw hulp, alvast bedankt voor de moeite.

Met vriendelijke groet,
Jubileum organisatie Zeester.



75-jarig jubileum Noorderlijk Scheepvaartmuseum

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum viert dit jaar het 75 jarig jubileum. Over deze geschiedenis is veel te vertellen. Want Groningen kent een rijke scheepvaartgeschiedenis en in het museum wordt daar veel over verteld en is veel te zien. Het museum is een van de grotere scheepvaartmusea in Nederland en vervult in de regio een belangrijke functie. Van 26 augustus tot en met 31 december is er een speciale jubileumtentoonstelling in het museum te zien. Op 21 oktober is er in de Der Aa-kerk te Groningen een symposium over 'De Groninger zeevaart en de maritieme cultuur van het Noord- en Oostzeegebied'. Tijdens dit symposium verschijnt ook het jubileumboek 'Op de golven van het tij'. Het gebonden boek (plm. 256 pagina's) is geschreven door drs. P.J.E. Bootsma en bevat plm. 200 illustraties, waarvan ongeveer de helft in kleur. Het boek kost bij voorinschrijving € 19,50; na 1 oktober is de prijs € 24,50. Belangstellenden kunnen intekenen bij het museum, de boekhandel en de uitgever (www.profiel.nl).

DIER, KADO EN HENGELSPORT ARTIKELEN

DOMMEL

NIEUW > NIEUW > NIEUW > NIEUW

Kadohoek

Kom gauw eens een kijkje nemen,

In onze nieuwe kadohoek

Nu voor ieder dier en ook uw

PLEZIER

Dus kom gauw langs bij DOMMEL

Sluisweg 2b , zoutkamp

0595-401066