

# DE SCHUDZEEF

*DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP*



nummer 1, januari 2004



*12½-jarig jubileum*



## Colofon

### **Redactie**

Eppo Lukkien	tel. 401425	Voorzitter
Elise Nienhuis	tel. 402527	Secretaris
Erna Knol	tel. 401447	Penningmeester
Willy Bakker-Tadema	tel. 407075	Redactie
Sjoerd Moes	tel. 402257	Redactie
Hink Horneman	tel. 433333	Redactie

### **Kopieerwerk**

Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt, Enne Tammens en Johan Kamstra.

### **Eerstvolgende verschijningsdatum**

De eerstvolgende Schudzeef verschijnt op 27 maart 2004.  
Kopij voor dit nummer inleveren vóór 17 maart 2004.

### **Kopij**

Kopij voor De Schudzeef dient uiterlijk 10 dagen voor de verschijningsdatum te worden ingeleverd, bij voorkeur per mail of op diskette.

E-mail adres: **schudzeef@planet.nl**

Inleveradres kopij: Elise Nienhuis, Churchillweg 77, Zoutkamp  
Eppo Lukkien, Kerkpad 2, Zoutkamp  
Sjoerd Moes, Dorpsstraat 10, Zoutkamp

### **Bankrelatie**

Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen.

## Agenda

Za. 21 en 28 februari

Za. 21 februari

Za. 28 februari

Jaarlijkse uitvoering **toneelvereniging Dukdalf**

30-jarig **jubileum Peuterspeelzaal Pinokkio**

van 15.00-17.00 uur (zie elders in deze Schudzeef)

**Schaatsen** op de ijsbaan van Kardinghe met SV Zeester

## Het leven gaat voort – deel 13

Hannes Paapstra was bij zijn vader gaan varen toen hij van school afkwam. Hij was toen twaalf jaar oud. Zijn vader had een tjalkje, waarmee hij garnalen viste in het voorjaar en de zomer en soms tot laat in de hefst, als de garnalen zich lieten afzakken naar de Noordzee. Voor de wintermaanden werden een paar tochten gemaakt naar de mosselbanken onder het eiland "Schier", voor een lading. Of ze brachten gereedschap aan boord voor een vrachtje zeemos bijéén te garen. Aan het einde van november werd het kuilnet aangeslagen voor de vangst op sardientjes, die dan de Wadden optrokken. Half december, meestal juist voor de kerstdagen, was het al met de visserij gedaan tot aan eind maart, begin april van het volgend voorjaar. Als ze met wat geluk hadden gevestigd was er geld binnengekomen om er in de winter van te leven. Maar met een slecht jaar voor de garnalenvangst lagen er een paar maanden van krapte in het vooruitzicht.

Hannes Paapstra wist daar alles van. Een paar goeie jaren en dan weer een mager jaar ertussendoor. Hij herinnerde zich dat zijn moeder soms moest poffen bij de bakker en de kruidenier. Met hun tjalkje voeren ze op zeilen en waren afhankelijk van het weer. Toen hij vijftien of zestien jaar oud was, kwamen er boten in de vaart die op krachten van een benzinemotor voeren. Deze boten waren sloepen van opgelegde en afgedankte oceaanschepen. Jonge vissers in Zoutkamp, die voor zichzelf wilden beginnen, kochten deze schepen meestal van een handelaar in Friesland en lieten er dan een benzinemotor in plaatsen. De motor kwam in de meeste gevallen van een automobielsloper. Dit betekende een vooruitgang in de garnalenvisserij. De motorboten waren minder van het weer afhankelijk dan de tjalken en de botters, die het op zeilen moesten doen.

Als de garnalenboten in de namiddag of vroege avond binnenkwamen, na gelang het tij was, hadden zich al venters bij de dijk verzameld en vrouwen van vissers wachtten met karren om de vangst garnalen, die aan boord werd gezeefd en gekookt, in ontvangst te nemen.

*Dani*

## Bericht uit Canada van de familie Rispens

### **Qu'Appelle, 2004-01-05**

Allereerst wil ik iedereen een heel goed, gelukkig en gezond 2004 toewensen en de mensen die ons een kerstkaart hebben gestuurd heel erg bedanken. Ik probeer iedereen een berichtje terug te sturen, maar dat lukt niet altijd, dus bij deze.

Het vorige berichtje eindigde met de opmerking dat wij klaar zijn voor de winter: nou mooi niet dus! Voor Halloween (31 oktober) was er al sneeuw en wij hadden nog geen "snow boots", dus...natte voeten. Inmiddels is dat probleem opgelost.

In oktober hebben we ook een party gehad voor de burens. Dat was erg gezellig. Er waren ongeveer 30 mensen. We wonen dus niet "in the middle of nowhere". Wat wij niet gewend zijn, is dat iedereen zijn eigen drinken meeneemt. De visite komt erg vroeg in de avond en begint direct met de borrel, later op de avond nemen ze koffie. Dit moet wel wennen en eerst heb je het gevoel "Komt dit wel goed zo?"

We worden veel uitgenodigd voor "supper". Wat ook moet wennen is het eten en vooral het dessert: een hoop zoetheid, koekjes en cake. De mensen eten hier erg ongezonder: veel vlees en zoetheid. Daar komt wel wat verandering in, geloof ik.

Het leven gaat niet over rozen en vooral als je verhuist, heb je vaak in het begin veel problemen. Je hoopt dat alles goed gaat, maar dat is niet altijd het geval geweest. Na een aantal weken hadden we vreselijk veel problemen met onze watervoorziening. In Nederland draai je de kraan open en er komt water. Hier is dat niet zo hebben wij gemerkt. We hebben ons eigen "well" (= put) en we kunnen "community water" halen. Maar als beide systemen niet werken, heb je een probleem. Er was aan onze put nooit onderhoud

gepleegd en de “softner” in de kelder (om het water te zuiveren) was in geen vijf jaar gebruikt. Dit kostte twee dagen werk en een hoop ellende, maar het is inmiddels klaar. Vaak is het zo dat als er één ding stuk gaat, er meer volgen. Hier dus ook: alles wat stuk kon gaan, ging stuk. Om moedeloos van te worden.

Inmiddels hadden we alles onder controle, dachten we... totdat de vorst kwam met temperaturen van -16 en een gevoelstemperatuur van -38. Dan bevriest alles in de stal. Het pomphuis voor ons eigen drinkwater is bevroren, dus zijn wij druk met isoleren en het ophangen van warmtelampen enz. We hebben al een kleine veestapel en de beesten moeten natuurlijk wel water. Het is onvoorstelbaar dat het zo koud kan zijn. Alles wat je aanpakt is bevroren. Als je een emmer water meeneemt naar buiten, bevriest het waar je bijstaat. Maar ook dit probleem hebben we inmiddels onder controle. Zo vallen we van het ene in het andere avontuur.

Het is nog steeds winter en we hebben al temperaturen gehad van -33 en een gevoelstemperatuur van -50. Echt onvoorstelbaar. Je kunt het niet geloven dat het zo koud kan zijn. Maar alles gaat hier wel gewoon door, ook al is het zo koud. De mensen hier zijn er aan gewend. Ze kleden zich tegen de kou, maar blijven er niet voor thuis, alleen bij extreme temperaturen. Onze auto's moeten 's nachts aan de stroom staan vanwege de kou. Alle auto's hebben hier een “block heater”.

Kerst en Oud en Nieuw was voor ons anders dan voorgaande jaren. We hebben hier maar één Kerstdag en die is meer gericht op het gezin, met kalkoen eten en veel cadeaus. Aan Oud en Nieuw doen ze hier niet veel. Heel veel mensen blijven niet eens op tot twaalf uur. In de stad zijn wel wat feesten, maar alles gaat gewoon door. Alle winkels zijn gewoon open, net als op alle andere dagen. Wij hadden hier niet zo'n kerstgevoel. Ik denk dat het komt doordat het hele kerstgebeuren hier erg commercieel is, met veel cadeaus en het begint direct na Halloween. In Nederland heb je eerst nog Sinterklaas en daarna begint pas de Kerst. We hebben nu kerstcadeautjes onder de kerstboom gehad. Dit moet erg wennen. Bij het eerste cadeautje zei Philip: “O, ik mis m'n gedicht...” Oudejaarsdag heb ik oliebolle gebakken en dat geeft wat meer het Oud en Nieuw gevoel.

Een zeer bijzondere ervaring was Nieuwjaarsdag. Bij onze burens hebben ze ieder jaar een barbecue op Nieuwjaarsdag, weer of geen weer. -10 of -30 graden: het gaat door. Wij waren hiervoor uitgenodigd. -16 was het die dag. Flink inpakken. Het was erg gezellig, maar erg koud. Een hele ervaring. Alles wat je op je bord deed was direct koud en de koffie en chocolmelk was ook direct koud. Alleen met een borrel bleef je een beetje warm. Inmiddels is het 12 januari en Bouwe is vanochtend vertrokken naar Saskatoon. Hij staat daar de hele week op een beurs (landbouwbeurs).

Het gaat het prima met ons, we beginnen ons hier al aardig op ons gemak te voelen en we leren iedere dag meer. Alles heeft z'n charme en z'n avontuur. Tot dusver is het een groot, maar wel mooi avontuur. Ik hoop dat het de volgende keer dat ik schrijf voorjaar is. De winter is al eind oktober begonnen en kan zeker nog tot maart of april duren. Het is niet vervelend, maar duurt wel lang en we zijn blij als het weer voorjaar wordt.

*Tonni Rispens*

*E-mail: b.rispens@sasktel.net*

*Adres: box 463, Qu'Appelle SK  
S0G 4A0 Canada*

*Telefoon: 00 1 306 699 7248*

## **Te Koop**

3 houten windschermen + deur (1.80 m. hoog en 1.80 m. breed) + palen.  
1 jaar gebruikt. Prins Bernhardstraat 33, Zoutkamp. Tel. 401464.

## Bedankje

Vanaf deze plaats wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, bloemen, fruitmanden en andere attenties tijdens mijn verblijf in het Academisch Ziekenhuis Groningen en bij mijn aankomst in "Asingahof". (Ik woon tijdelijk op kamer 103.) Ook wil ik u langs deze weg een gezegend nieuwjaar toewensen.

*Met vriendelijke groet, Gribbert de Boer*

## Stichting Akisiom

Afgelopen voorjaar hebben we een stichting opgericht die tot doel heeft het ondersteunen van onderwijsprojecten in Oeganda. Alweer een aantal jaren geleden hebben we, met de hulp van vele vrienden in Zoutkamp en omgeving, een project gehad om een aantal weeskinderen, die hun ouders hebben verloren aan de ziekte aids, aan een huis te helpen. Daarna zijn we doorgegaan met het inzamelen van geld, dat we besteed hebben aan een school in Matany in Karamoja een provincie in Oeganda. We hebben potloden, schriften, gummetjes en schoolboeken gekocht en deze aan de kinderen aangeboden. Dit was rond Kerst 2002.

We willen graag met deze stichting doorgaan en nog meer kinderen blij maken met schoolmateriaal, want zij beseffen dat ze alleen een toekomst hebben met een goede opleiding. Wat gaan we het komend jaar doen? Dat ligt natuurlijk aan de te ontvangen donaties, maar de plannen liggen klaar.

In Matany heeft nu 1 op de 4 kinderen een schoolboek van ons gekregen, op korte termijn willen we ook ieder tweede kind van een boek voorzien. Verder hebben we € 500,-- gereserveerd voor een groot aantal boeken voor de bovenbouw voor Engels, geschiedenis en rekenen.

Een groter project is in de maak, op initiatief en met behulp van een aantal Duitse docenten, om een vleugel te laten bijbouwen aan een meisjesinternaat, zodat nog meer kinderen naar school kunnen.

Vanaf het begin sponsoren we ook 4 kinderen die anders niet naar school kunnen. Hier hebben we € 240,-- per jaar per kind voor nodig, maar helaas halen we dit (nog) niet. We hebben hier nog een aantal donateurs voor nodig die regelmatig geld willen geven.

Hoe verkrijgen we het geld?

- Via ons African Chakula (Afrikaanse maaltijd) project (zie elders)
- We hebben een aantal rommelmarkten bezocht
- Kerstproject in de Chr. school in Grootegast
- Jeugdproject bij de Geref. kerk in Kornhorn
- Collecte en gift Ver. Prot. kerk Zoutkamp
- Zendingsbusje Geref. kerk Leens (voor sanitaire voorzieningen)
- Er loopt een project van een aantal vrouwelijke docenten in Duitsland, die geld inzamelen om een vleugel bij te bouwen aan een meisjes internaat
- Individuele giften

U ziet, we timmeren behoorlijk aan de weg.

Graag willen we van deze gelegenheid gebruik maken om u die op welke manier dan ook ons project heeft gesteund en nog wil steunen hartelijk te bedanken. Al het geld komt daadwerkelijk tot aan de laatste cent in Oeganda bij de kinderen terecht.

Wilt u nog gaan steunen? Ons bankrekeningnummer is: 3182.46.619 t.n.v. Stichting Akisiom te Zoutkamp

*Henk Zijlstra (tel. 401956)*

## **African Chakula**

Om de Stichting Akisiom (zie elders) van geld te voorzien hebben we een kookgroepje opgericht die Afrikaanse maaltijden verzorgt voor kleine en grote groepen. Op professionele wijze worden deze maaltijden vervaardigd en de ingrediënten zijn altijd vers. Hiervoor gaan we zelfs naar de Afrikaanse markten voor de producten.

Of het nu in een zaaltje is bij de kerk of in uw huiskamer, we maken het Afrikaans gezellig met allerlei inheemse attributen en kleedjes.

U hoeft thuis (bijna) niets te doen, we gebruiken alleen uw tafel, bestek en uw borden. Als u de mensen uitnodigt en koffie en thee zet, doen wij de rest. Zelfs het afwassen.

We kunnen voor u een buffet maken, maar het mooiste en meest sfeervol is, om het voedsel door ons te laten opdienen in traditioneel Oegandese kleding.

De prijs per persoon voor een 4-gangen menu is € 17,50 met een minimum van € 150,-- (exclusief drankjes).

Samen met u kunnen we het menu aanpassen naar uw wensen. Erg leuk voor een verjaardag, afsluiting van een seizoen of welk feestje dan ook. De gehele opbrengst komt ten goede aan de stichting.

Voor informatie en boekingen tel. 0595 401956.

*Henk Zijlstra*

## **Opzeggen lidmaat- en donateurschappen**

Wegens verhuizing naar Ulrum wil ik via deze weg al mijn lidmaat- en donateurschappen per 1 februari 2004 beëindigen.

*T. Kerkstra-Tuininga, Churchillweg 32, Zoutkamp*

## **Bedankje**

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling, bezoeken en kaartjes tijdens mijn ziekte. Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar toe.

*Jan Hofman*

## **Kerstmiddag Buurtvereniging Toerkamp**

Buurtvereniging Toerkamp organiseerde een kerstmiddag op zaterdag 27 december vanaf 16.30 uur buiten op het grasveld in de Beatrixstraat. Het was die zaterdag een koude middag, maar we hadden een vuurkorf op het grasveld, daar kon je je lekker bij opwarmen. We konden warme chocolademelk drinken of glühwein of iets anders. De kerstman ging eerst nog even bij een ziek kind langs, om een kadootje te geven. De belangstelling was uitstekend. De kerstman deelde ook kadootjes uit aan de andere kinderen. We konden ook nog bonensoep krijgen of snert. Het was een leuke middag. Het bestuur nog bedankt voor jullie inzet.

*Groetjes van een bewoner uit de Beatrixstraat*

Voor die mensen uit het dorp die nog niet weten wat Toerkamp is....

Dat is onze buurtvereniging!

## **Oud papier**

In de maand december is er 4500 kg oud papier opgehaald. Hartelijk dank.

## **Uitslag wandelpuzzeltocht Lichtweek 2003**

Het is al weer een tijdje geleden dat er lichtweek is geweest, maar de uitslag van de wandelpuzzeltocht waren we nog aan jullie verschuldigd. De oplossing was:

**Zoutkamper lichtweek een sprookje in tweeduizenddrie.**

We kregen 49 goede inzendingen binnen. Veranate Smit uit Zeewolde was de gelukkige winnaar. We hebben haar een VVV-bon ter waarde van € 15,00 toegestuurd. Nog van harte gefeliciteerd hiermee Veranate en de andere inzenders bedankt en misschien tot volgend jaar.

*Vriendelijke groeten van Tineke Sierat en Janny Deknatel*

## **Bedankje**

Bedankt voor alle kaartjes, bloemen, telefoontjes en belangstelling tijdens en na mijn ziek zijn en verblijf in het ziekenhuis. Het doet ons goed om te weten dat er zoveel mensen met je mee leven.

*Vriendelijke groeten mevr. T. Postma-de Vries*

## **30-jarig jubileum Peuterspeelzaal Pinokkio**

In de maand februari heeft de peuterspeelzaal al 30 jaren haar deuren open voor de peuters van Zoutkamp en omstreken. Om dit te vieren hebben de leidsters, de vrijwilligers en de oudercommissie besloten om op 21 februari a.s de deuren te openen en wel van 15.00 t/m 17.00 uur. Hierbij wordt u de gelegenheid geboden om terug te kijken op 30 jaar Pinokkio. Dit onder het genot van een hapje en een drankje.

Voor de kinderen bestaat er de mogelijkheid zich te laten schminken en, als het niet glad is, een ritje te maken op een pony. Tevens staat er voor de kinderen een grabbelton, waar men voor € 0,50 een presentje uit kan halen.

Wij zien u graag op 21 februari van 15.00 t/m 17.00 uur.

*Met vriendelijke groet,  
de leidsters, vrijwilligers en oudercommissie*

## **Computercursus**

Binnenkort starten wij weer met een computer cursus voor beginners.

Wij geven les in kleine groepjes van maximaal 6 personen.

De cursus bestaat uit 10 lessen en er is keuze in zowel middagen als avonden.

Voor informatie en opgave kunt u bellen met:

*A. de Graaf, tel.: 401616*

## **Jeugdsoos i.o. 't Visnet**

Hallo dorpsbewoners. Hier een update over het wel en wee van de nieuwe jeugdsoos in Zoutkamp. Er is veel gebeurd het afgelopen half jaar en we zijn met z'n allen hard aan het werk geweest om de jeugdsoos goed draaiende te krijgen. Zo hebben wij meerdere gesprekken gehad met de gemeente. We hebben Anne Epey, een jeugdwerker, via de gemeente toegewezen gekregen. Hij functioneert als extern coach voor het bestuur. Hij werkt ook op de Blauwe Schuit in Winsum. We hebben een plan van aanpak gemaakt en we hebben inmiddels toezeggingen gekregen om in twee jaar tijd samen met de jeugdwerker weer een officiële jeugdsoos te gaan worden.

De jeugdsoos bevindt zich al zo'n 15 jaar op het haventerrein. Wij hopen dan ook dat wij op deze plaats verder kunnen gaan. Wat kan nu een betere plaats voor ons zijn dan waar wij ons nu bevinden? (Denk aan geluidshinder e.d.) Wij hopen dat wij hier op deze plaats ook een nieuw gebouw kunnen krijgen, net als in Leens en in Ulrum.

Wij zouden graag weer activiteiten voor de schooljeugd willen gaan organiseren zoals film en kinderdisco. Hier moeten wij nog even mee wachten, omdat wij op dit moment geen functionerende verwarming hebben. We hebben, dankzij de ijsbaanvereniging, inmiddels wel voldoende zitplaatsen. Als wij dit soort activiteiten organiseren zijn er altijd minimaal 2 oudere bestuursleden en/of ouders aanwezig.

Als u nog ideeën, tips of opmerkingen heeft kunt u die schriftelijk inleveren op bij De Schans 37.

Voor de duidelijkheid: wij zijn dus niet dicht, ook nooit geweest. Wij hopen dat u nu weer wat op de hoogte bent, met vriendelijke groet,

<i>Freya Noest</i>	<i>Intern Coach (tel. 401830)</i>
<i>Diana Anema</i>	<i>Voorzitter (tel. 402329)</i>
<i>Corina Rienks</i>	<i>Penningmeester (tel. 402462)</i>
<i>Hink Horneman</i>	<i>Secretaris</i>
<i>Isabel v.d. Velde</i>	<i>PR</i>

*en barvrijwilligers*

P.S.

Zou u alleen na overleg uw bank of stoel willen afleveren? Er wordt nogal eens iets "gedumpt" bij de soos. Indien dit niet geschikt is, moeten wij het tegen betaling afvoeren. Het geld dat we hebben kunnen we uiteraard beter gebruiken. Dus heeft u iets wat we kunnen gebruiken, graag, maar dan wel even in overleg. U kunt contact opnemen via bovenstaande nummers.

## **Nieuws van Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp**

Als eerste nog de beste wensen voor 2004.

Er is tegen de structuurvisie Zoutkamp-kern die ter inzage lag bij de gemeente geen bezwaar gemaakt. Men kan nu dus verder met de plannen. Het totale plan zal in onderdelen uitgevoerd worden. De gemeente zal per onderdeel met de plannen naar de bevolking komen.

De bewoners van de Stationstraat en Panserweg hebben het bestuur bijgepraat over de stand van zaken betreffende de schotels die defensie wil plaatsen aan de Panserweg.

Willem Veenstra is tot het bestuur van Dorpsbelangen toe getreden. Dit zal op de ledenvergadering van 15 april officieel voorgelegd worden.

Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar een nieuwe secretaris, dus als u geïnteresseerd bent neem dan contact op met onze voorzitter Ben van Maare (tel. 401739).

Wij hebben nog steeds T-shirts voor € 10,00 & Zoutkamper Vlaggen voor € 35,00 te koop.

Als u nog geen lid bent van Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp, geef u dan nu op via onderstaande bon. De contributie bedraagt € 7,00 per jaar. MOI.

---

### **Aanmelding als lid Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp**

*Naam:* .....

*Adres:* .....

*Postcode:* .....

*Handtekening:* .....



## **Uit de oude doos: Strijd om Heiploegcomplex begonnen**

*Ter gelegenheid van het 12½-jarig jubileum van De Schudzeef vindt u hieronder een artikel dat eerder verscheen in het jaar 1995 en toen heel wat stof deed opwaaien. Zelfs de Hogelandster besteedde er aandacht aan. Later bleek het hele verhaal aan de fantasie van twee van onze dorpsgenoten ontleent te zijn....*

Leek de belangstelling voor het bestaande Heiploegcomplex in het begin slecht, nu is er een heuse tweekamp ontstaan tussen twee zeer serieuze gegadigden.

Sinds begin oktober de firma Heiploeg serieuze plannen op tafel wierp om te verhuizen was de nieuwe bestemming voor het oude complex een groot probleem. Daar is nu verandering in gekomen.

Vanuit Tiel arriveerde vrijdag j.l. een delegatie onder aanvoering van een bekend genezend medium. Zij heeft wegens enorme belangstelling uit het Noorden het plan opgevat om een dependance op te richten in het noorden des lands. Zij liet hierbij haar oog vallen op het Heiploegcomplex. Vanuit de spirituele wereld kreeg zij door dat er een perfecte locatie voor deze dependance was in het grensgebied Groningen en Friesland. Toen zij door kreeg dat deze plaats aan een groot water moest liggen dacht zij meteen aan Zoutkamp. Zij is volgens zeggen enorm onder de indruk van de positieve krachten die het complex instraalt. Het bezoek van Jomanda vond plaats onder strikte geheimhouding.

Naast het bovengenoemde medium heeft ook een zakenman uit Twente zij oog laten vallen op het Heiploegcomplex. Hij presenteerde 2 weken terug een ambitieus plan met als titel "Speelstrand Zoutkamp". Hierin bracht hij naar voren dat "Speelstrand Zoutkamp" geheel in het teken van water zal staan er dan met name het waterplezier.

De verschillende gebouwen zullen ieder een thematisch zwembad herbergen. Hierbij wordt gedacht aan het bekende sub-tropische zwemparadijs maar ook zwembaden met het poolgebied of de woestijn als thema. Als eerbetoon aan het Waddengebied zal er ook een getijdenzwembad komen. Ook zal er natuurlijk een golfslagbad komen. De verschillende baden zullen met elkaar worden verbonden door glijtunnels.

Tussen de twee bovengenoemde kandidaten is een hevige strijd ontstaan. De twentse ondernemer die door zijn project in het voormalige atoomenergie complex te Kalkar een financiële meevaller heeft doet vooral een beroep op het gezonde verstand van de meestal toch zo nuchtere noordeling om toch vooral te kiezen voor een commercieel en financieel gezonde onderneming. Hij benadrukt ook het eigen plezier die de inwoners van een zwemcomplex al de zijne kunnen hebben.

De Tielse genezeres benadrukt het geestelijk welzijn van de mensen in het noorden. Zij wijst op de vele bezoekers die zij uit ons deel van het land ontvangt. Het is goed dat de noordeling zijn nuchterheid laat varen en zich meer openstelt voor een beter geestlijk welzijn, aldus het genezend medium.

De gemeente ziet zich in het nauw gedreven door deze moeilijke keus, laat gezond verstand (lees: commercieel belang) varen voor een optimaler geestelijk welzijn, of bekommerd zij zich niet om het zieleleven van de noordeling en verliest zij de zak met duiten van de twentse zakenman.

Als oplossing heeft de gemeente het zelden gebruikte middel van een plaatselijk gemeentelijk referendum ingezet, de zogenaamd P.G.R.

De gemeente legt hierbij de beslissing over invulling van het Heiploegcomplex neer bij de bevolking van Zoutkamp. Zij heeft de Schudzeef verkoren als communicatieorgaan. Als start wil de gemeente een inventarisatie van de eerste meningen. Na diverse voorlichtingsavonden zal het officiële referendum worden gehouden. Om uw eerst mening

naar voren te kunnen brengen kunt u onderstaande strook invullen. Hierbij geeft u duidelijk aan voor welk plan u bent.

Het strookje kunt u inleveren bij de redactie van de Schudzeef.

*Hierlangs afknippen*

---

Mij voorkeur gaat uit naar:

- dependance genezend medium
- zwembad complex
- geen mening

Kruis uw voorkeurskeuze aan!

*Hierlangs afknippen*

---

*(Noot van de redactie: destijds waren er verschillende mensen die het strookje inleverden. Voor alle duidelijkheid: het was een grap.)*

***Uit De Hogelandster van december 1995:***